



NIEUWSBRIEF nr. 13

29 mei 2020

Beste mensen,

Allereerst vindt u onderstaand een bericht van Sienke Wolters vanuit de kerkenraad. Vervolgens leest u meer nieuws uit onze gemeente en uiteraard als aparte bijlage ook weer de liturgie voor Pinksteren 31 mei.

Beste gemeenteleden,

Je weet pas wat je mist, als het er niet is...

Je weet pas wat je mist, als het er niet is. Dat is wat we in deze periode ervaren. Door alles wat er niet kan of mag, wordt soms ineens duidelijk wat je mist, wat je heel erg fijn vindt. Je realiseert je dat soms pas als het niet meer kan.

De Eshof en de 1,5 meter kerk

Twee weken geleden schreef ik in de nieuwsbrief dat we een plan maken over hoe de 1,5 meter Eshof eruit gaat zien. We zijn bezig met de praktische zaken in het gebouw, hoeveel mensen kunnen erin, wat moeten we regelen. Maar we willen ook nog iets anders doen. En daar hebben we uw hulp bij nodig.

Wat heeft u de afgelopen tijd gewaardeerd of juist gemist?

Door deze onverwachte en bijzondere situatie hebben we, van het ene op het andere moment, alle activiteiten moeten afzeggen. Nu, na een aantal maanden, geeft dat ons een hele mooie kans om te merken wat we de afgelopen tijd gemist hebben. Want dat brengt ons bij de dingen die belangrijk zijn in ons gemeentezijn. U kunt ons helpen door de volgende vragen te beantwoorden:

- *Wat vond u fijn de afgelopen weken, wat zou u willen behouden? En waarom vond u dit fijn?*
 - *Wat heeft u de afgelopen weken gemist? En waarom heeft u dit gemist?*
 - *Wat heeft u de afgelopen weken helemaal niet gemist? En waarom heeft u dit niet gemist?*
- Het gaat om de periode vanaf 15 maart, waarop we alle fysieke Eshof activiteiten hebben afgezegd.*

Komt u vanaf 1 juli weer naar de Eshof?

Daarnaast hebben we nog een praktische vraag. We willen graag weten hoeveel mensen graag weer naar een kerkdienst in de Eshof willen komen. Daarom is de vraag aan u:

- *Als we vanaf 1 juli weer kerkdiensten in de Eshof organiseren, bent u dan van plan om te komen?*

Wat gaan we doen met uw reactie?

We hopen op veel reacties. Met de informatie gaan we kijken wat we kunnen organiseren wat aansluit bij uw behoefte. Uiteraard binnen de richtlijnen voor bijeenkomsten.

Uw reactie opsturen

U kunt uw reactie tot 12 juni aan ons doorgeven. U kunt reageren op één van de volgende manieren:

- *e-mail: een e-mail naar voorzitterkerkenraad@pgdeeshof.nl*
- *op papier: een brief(je) naar Ellie Boot, Julianalaan 55*
- *telefoon: een telefoontje naar Ellie Boot (033 – 258 06 31)*

Alvast hartelijk dank voor uw reacties!

Sienke Wolters

Voorzitter kerkenraad

31 mei - Pinksterviering

Als aparte bijlage vindt u de liturgie voor pinksterzondag. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via kerkdienstgemist.nl of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het nieuwe [YouTube-kanaal](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**). Alle tot nu toe opgenomen diensten staan daarop.

Mocht het u niet lukken om bijvoorbeeld via Facebook de dienst in beeld en geluid te volgen, dan mag u bellen naar Lieske Duim, tel. 06 44296945.

Voor een slimme manier om toch via facebook te kijken zonder een account aan te maken, zie Nieuwsbrief nr. 12 van 22 mei.

Voorganger: ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers

Organist: Dinie Jager

Violist: Eunice van Zomeren

Ouderling van dienst: José van Dasselaar

Zangers: Harmen Lanser, Jac van Hoeijen en Jantine Alfrink

Opname: Coralien Toom

Geluid: Thijmen Toom

Liturgische verbeelding voor Pinksteren



De Geest waait
De lucht verandert
Ik houd mijn adem in
De grond verandert
Ik trek mijn schoenen uit
Mijn taal verandert
Ik kan er zelf niet bij
De Heilige Geest
legt zacht beslag op mij.

Voorbeden

We nodigen u uit om gebedsintenties voor pinksterzondag door te geven aan Ellie. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl

Collecten

De eerste collecte is voor **de Queen of Peace highschool Oeganda** en de tweede voor **het Pastoraat**. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor **hulp aan vluchtelingen**. Zo wordt het project gesteund van 'Nacht Zonder Dak'. Dit jaar gaat de opbrengst van deze actie naar het Corona noodhulpfonds van Tear. Het fonds is gericht op medische hulp en voorlichting voor de meest kwetsbaren in ontwikkelingslanden.*



Bij de eerste collecte: ZWO – QOP Highschool

Philomena, John en Mary wilden graag naar Nederland komen om de mensen die hen de laatste jaren ondersteund hebben te bezoeken. Het plan was om op eerste Pinksterdag in de Eshof, in ons midden, te zijn. Vanwege de corona crisis kan dit helaas niet doorgaan. Het plan van de ZWO is om op deze zondag toch aandacht te besteden aan Queen of Peace highschool. We willen met de collecte graag een bijdrage leveren aan de bouw van een jongerenverblijf op de campus van QoP. De onderwijsinspectie heeft het bestaande verblijf afgekeurd. Het team moet nu zorgdragen voor passende huisvesting. Anders mogen de jongeren niet meer op de campus verblijven en overnachten. Als dit niet meer kan, zullen meerdere studenten afhaken, omdat de afstand vanuit huis naar QoP te groot is.

De ZWO vraagt aan de gemeente om support voor dit project door een bijdrage over te maken naar de collecte van 31 mei 2020 onder vermelding van QoP. Ook zal de ZWO deze collecte aanvullen met een verdubbeling van de opbrengst en een extra bijdrage.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: **Queen of Peace highschool, Pastoraat of Hulp aan vluchtelingen**.



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei.

Wie komt de basiscatechese versterken?

Na de zomervakantie hopen we te kunnen starten met een nieuwe groep basiscatechisanten. We zullen daarvoor alle kinderen uit de Eshof uitnodigen die dan (8,) 9 en 10 jaar oud zijn, oftewel die in september in groep 6 en 7 van het basisonderwijs zitten. Wie vindt het leuk om met kinderen te werken en heeft zin om met deze groep aan de slag te gaan?

De afgelopen twee jaar hebben Henk-Harm Beukers en Gerwin Duine het lesmateriaal verrijkt met filmpjes en werkvormen. Dankzij hun werk ligt er in september een mooi draaiboek voor de lessen klaar. Judith van de Kamp regelt op de achtergrond alle organisatie en pr.

Gerwin zal ook met de nieuwe groep kinderen aan de slag gaan, maar Henk-Harm stopt ermee. We zoeken dus iemand die, samen met Gerwin, de lessen wil gaan geven. Mogelijk zoeken we zelfs drie nieuwe catecheten: de nieuwe groep kinderen bestaat misschien wel uit twintig! Er zijn ongeveer 25 lessen per jaar (tussen half september en half april) van elk drie kwartier tot een uur. De tijd van de catechese is maandagavond 19.00-19.45 uur. In totaal krijgen de kinderen twee jaar les. We organiseren elk jaar ook enkele leuke excursies, zoals naar de Franciscus Xaveriuskerk en de Joodse synagoge in Amersfoort.

De kinderen komen in het algemeen met veel plezier en raken door de basiscatechese vertrouwd met elkaar. Soms komen er ook kinderen meedoen die geen kerkelijke achtergrond hebben, wat de gesprekken alleen maar verrijkt. Kortom, de basiscatechese is leuk!

Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Gerwin: gerwin.esther@kpnmail.nl of 033 4632324.

Meehelpen op of delen in de oogst van de Eshoftuin?

Even eruit? Kom gezellig een keertje langs op de Eshoftuin, voor een bezoekje, om een keertje mee te helpen of om wat van de oogst mee te nemen. Je bent van harte welkom! We gaan de komende week mogelijk nog wat kas-sla, andijvie, rabarber en asperges oogsten. Ook zullen er wat aardbeien te plukken zijn. Uit de kruidentuin kan je al takjes lavas (dat is 'maggiplant'), munt, citroenmelisse, venkel, wilde majoraan (oregano), koriander en tijm meenemen, of wat blaadjes salie en basilicum. Woensdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur kan je bij ons langskomen om samen te bekijken wat er oogstbaar is (neem zelf iets mee om het in te doen).

Neem als je mee komt helpen klein tuingereedschap mee.

De tuin ligt in het moestuincomplex tegenover Veenwal nr. 5, eerste tuin links. Bij redelijk weer zal er op de volgende tijdstippen een lid van de tuingroep aanwezig zijn:

Dinsdagavond v.a. 19.00 uur tot de schemering;

Woensdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur;

Zaterdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur.

Aanmelden is fijn voor de planning, graag bij Janiet Kempen, telefoon 06-36 58 71 46, mail:

Eshoftuin1@pgdeeshof.nl In de nieuwsrubriek op de Eshofwebsite staat het actuele nieuws en veel meer info.

OPROEP Heb je tuingereedschap dat je niet meer gebruikt, dan doe je ons daar een groot plezier mee! We missen nog een kleine snoeischaar, een flinke schaar, een scherp mes (kan een keukenmes zijn) en een van de gieters heeft geen 'spruitstuk'. We kregen er een, maar die past niet. Maar: HEEL erg bedankt voor alles wat jullie allemaal al schonken!

Agenda

Alle activiteiten in de week van 1 t/m 5 juni zijn afgelast.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 5 juni**. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdagavond 4 juni.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
Predikantsassistent
06 25316748