



NIEUWSBRIEF nr. 16

19 juni 2020

Beste mensen,



Kerkhonger - In de afgelopen week hoorde ik het woord voor het eerst. Ik kende het niet, maar toen ik ging zoeken op internet vond ik in de Trouw van 10 mei [deze column](#) van Stijn Fens.

Over de manier waarop we in de Eshof met deze kerkhonger kunnen omgaan leest u in de nieuwsbrief van volgende week meer. Er wordt hard gewerkt aan een plan.

In deze nieuwsbrief vindt u berichten uit onze gemeente en natuurlijk als aparte bijlage de liturgie voor zondag 21 juni.

21 juni – Eerste zondag van de zomer

Als aparte bijlage vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 21 juni. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via [kerkdienstgemist.nl](#) of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het nieuwe [YouTube-kanaal](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**). Alle tot nu toe opgenomen diensten staan daarop.

Mocht het u niet lukken om bijvoorbeeld via Facebook de dienst in beeld en geluid te volgen, dan mag u bellen naar Lieske Duim, tel. 06 44296945.

Voor een slimme manier om toch via facebook te kijken zonder een account aan te maken, zie Nieuwsbrief nr. 12 van 22 mei.

Voorganger: ds. Ellie Boot

Pianist: Annahes Odink

Ouderling van dienst: Hannah Wicherink

2^e ambtsdrager: Adri Zijlstra

Zanger: Jac en Ankie van Hoeijen en Henk Boswijk

Opname: Coralien Toom

Geluid: Thijmen Toom

Voorbeden

We nodigen u uit om gebedsintenties voor zondag door te geven aan Ellie. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl

Collecten

De eerste collecte is voor de **Stichting Hulpdienst Hoevelaken** en de tweede voor **Onderhoud van het gebouw**. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor **hulp aan vluchtelingen**. Zo wordt het project gesteund van 'Time4You' van VluchtelingenWerk Nederland. Kinderen in azc's doen mee aan bijeenkomsten waarin ze voorlichting krijgen en waar ze over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen aandacht om niet te blijven hangen in de 'overleefstand', maar hoop krijgen om vooruit te kijken.*



Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar.

De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: **Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Onderhoud gebouw of Hulp aan vluchtelingen**.



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei.

ZWO bestemming kinderen voor kinderdoos

Afgelopen weekend, 13 en 14 juni, zou op het manifestatieterrein voor de Eshof de 'Nacht zonder Dak Hoevelaken' plaatsvinden. Deze actie voor tieners kon helaas niet doorgaan. Gelijktijdig met deze actie is er ook geld opgehaald voor dakloze straatjongeren. Door Corona heeft Tear, de organisator van Nacht zonder Dak, besloten om het geld te bestemmen voor het Corona Noodhulpfonds. Met dit fonds wordt in Ethiopië, Bangladesh (Rohingya) en Haïti hulp verleend door voorlichting te geven, wasgelegenheden te bouwen, zeep en wasmiddelen e.d. beschikbaar te stellen en voedseldistributie te verzorgen. De actie is ook de afsluiting voor de financiële werving voor dit project.

We hebben inmiddels een nieuw project voor de kinderen, passend in het vluchtelingenprogramma van de ZWO. We willen de komende periode het project **'Time4You'** ondersteunen. 'Time4You' richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging van vluchtelingkinderen in de centrale opvang in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan. Het idee is dat de kennis die hun wordt geboden, meer zelfvertrouwen en controle geeft. Kinderen worden op kindvriendelijke wijze geïnformeerd over allerlei onderwerpen die hen aangaan. Door middel van voorlichting en wekelijkse bijeenkomsten/momenten (Time4You's). Zoals informatie over de asielpcedure, kinderrechten, leven in Nederland, maar ook over onderwerpen waar alle kinderen tegenaan lopen. Kinderen krijgen hier alle ruimte om vragen te stellen. De vrijwilligers zijn getraind om problemen te signaleren en de kinderen als dat nodig is door te verwijzen. In het project zijn interactieve (voorlichtings)materialen ontwikkeld om zo met de kinderen in gesprek te gaan.

Meehelpen op of delen in de oogst van de Eshoftuin?

Even eruit? Kom gezellig een keertje langs op de Eshoftuin, voor een bezoekje, om een keertje mee te helpen, of om wat van de oogst mee te nemen. Je bent van harte welkom! We gaan de komende week verschillende soorten **sla** oogsten, **radijs**, **peultjes** en wellicht ook **andijvie**. En er zijn mogelijk nog wat **aardbeien** te plukken. Uit de kruidentuin kan je takjes lavas (maggiplant), krulpeterselie, munt, citroenmelisse, venkel, wilde majoraan (oregano), koriander, en tijm meenemen, en blaadjes borage (komkommerkruid), salie en basilicum. Woensdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur kan je bij ons langskomen om samen te bekijken wat er oogstbaar is (neem zelf iets mee om het in te doen).



We gaan ook de borden (foto) die Ineke van den Berg voor ons gemaakt heeft 'officieel' een mooie plek geven.

Maak het mee! En: HEEL erg bedankt voor alles wat jullie allemaal al schonken!

In de [nieuwsrubriek](#) op de Eshofwebsite staat de **locatie** van de tuin, alle **tijden** dat leden van de Eshoftuingroep op de tuin zijn, actueel nieuws en nog veel meer info.

Nog maar één catecheet nodig!

Na de oproep in de vorige nieuwsbrieven nam Jan Scheijgrond contact op met Gerwin Duine: hij wil wel catecheet worden. We zijn heel blij met jou, Jan! Als we nu nog één iemand erbij vinden, kan de nieuwe groep jongeren op 21 september met volle bezetting van start gaan.

Inmiddels zijn er uitnodigingen bij 40 kinderen bezorgd die in september in groep 6 en 7 zitten. Heb je geen uitnodiging gekregen, terwijl je wel naar groep 6 of 7 gaat? Sorry, dan hebben we jou over het hoofd gezien. Laat het even weten aan Gerwin: gerwin.esther@kpnmail.nl of 033 4632324, dan krijg je alsnog een uitnodiging. Bij Gerwin kan ook ieder zich melden die meer wil weten over het werk van catecheet. We denken aan iemand tussen pakweg 18 en 88 jaar. Kennis van de materie is niet nodig. Die krijg je al doende vanzelf en bovendien hebben we goed lesmateriaal. Zin om met kinderen aan de slag te gaan, is het belangrijkste.

Alle ouders zijn welkom op de informatieavond op dinsdag 30 juni in de Eshof. Ook hiervoor zijn de uitnodigingen de deur al uit. We geven dan een inkijkje in de komende twee jaar basiscatechese. Daarnaast kan het leuk zijn andere ouders vast te ontmoeten, want in de loop van de twee jaar zullen we elkaar vaker tegen het lijf lopen.

Vanwege het corona-virus is het onzeker welke groepsactiviteiten voor volwassenen we als Eshofgemeente in de komende maanden kunnen ontplooiën. Maar gelukkig kunnen we met en voor kinderen wel aan de slag!

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 26 juni**. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdagavond 25 juni.

Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
Predikantsassistent/06 25316748