



NIEUWSBRIEF nr. 28

11 september 2020

Beste mensen,

Volgende week 20 september is de startzondag en de vredesdienst. Anders dan anders, maar toch fijn dat we met elkaar weer een start van het seizoen kunnen maken. Helaas niet gezamenlijk met de Paulus Gemeenschap in één ruimte, maar wel op andere manieren met elkaar verbonden. Zie voor meer details de Rondom van september.

Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven kunt u nog eens nalezen in [Nieuwsbrief nr. 17 van 26 juni](#). Het complete gebruiksplan, aangepast op 3 september, vindt u [hier](#).

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar lieskeduim@kpnmail.nl tel/app: 06-44296945.

Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom. t.toom@kpnmail.nl tel/app: 06-41310163.

13 september –dertiende zondag van de zomer

Als tweede te downloaden document vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 13 september. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via kerkdienstgemist.nl of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Mocht het u niet lukken om bijvoorbeeld via Facebook de dienst in beeld en geluid te volgen, dan mag u bellen naar Lieske Duim, tel. 06 44296945.

Voor een slimme manier om toch via Facebook te kijken zonder een account aan te maken, zie [Nieuwsbrief nr. 12 van 22 mei](#).

Voorganger: ds. Ad Wijlhuizen, Apeldoorn

Organist: Rudi Coppoolse

Ouderling van dienst: Sienke Wolters

2^e ambtsdrager: Anja Bouw

Coördinator: Joke van der Klok

Koster: Nico Peer

Zangers: Sienke Wolters, Henk Boswijk, John Breugem en Rianne de Vries

Opname: Coralien Toom

Geluid: Thijmen Toom

Koffie: Annie Schuurman en Jannie van de Veen

Voorbeden

We nodigen u uit om gebedsintenties voor zondag door te geven aan Ellie. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl

Collectes

De eerste collecte is voor **de Stichting Hulpdienst** en de tweede voor **de Eredienst**. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor **hulp aan vluchtelingen**. Zo wordt het project gesteund van 'Time4You' van VluchtelingenWerk Nederland. Kinderen in azc's doen mee aan bijeenkomsten waarin ze voorlichting krijgen en waar ze over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen aandacht om niet te blijven hangen in de 'overleefstand', maar hoop krijgen om vooruit te kijken.*

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld.



Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar.

De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).

Van de kinderdienstleiding

Op 20 september is de startzondag. Vanuit de kinderdienst worden er verschillende spelletjes georganiseerd. Omdat deze dag ook de levensboom wordt onthuld zijn de spelletjes in dit thema.

We vinden het heel leuk als er veel kinderen komen. Ook als je niet naar de kerkdienst komt ben je van harte welkom om 11.00 uur buiten bij de kerk. Tot 20 september!

'Hoevelaken naar Georgië'

Wil jij in de zomer van 2021 met het jongerenproject mee op reis? Kom dan langs op de startzondag 20 september, om 12:00 uur. Kijk voor meer informatie op de uitnodiging, die je [hier](#) kunt downloaden.

Iets halen, meehelpen, wat groente of een bloemetje uit de Eshoftuin?



Kom langs op de Eshoftuin, voor een bezoekje, om een keertje mee te helpen, of om wat van de oogst van die dag mee te nemen. Je bent van harte welkom! Naast oogstbare groenten zijn ook heel wat bloemen plukbaar; alles staat in volle bloei, zie de foto's.



Kom even langsfietsen en pluk uit voor- of achtertuin een mooi boeket als 'bloemetje uit de kerk'! Uit de kruidentuin kan je sprietjes bieslook, takjes lavas (maggiplant), krulpeterselie, munt (staat ook in de voortuin), citroenmelisse, bonekruid, venkel, wilde majoraan (oregano), koreander en tijm meenemen, daarnaast blaadjes salie en nog was laatste basilicum.

In de [nieuwsrubriek](#) op de Eshofwebsite staat de **locatie** van de tuin, de **contactgegevens**, alle **tijden** dat leden van de Eshoftuingroep op de tuin zijn, meer nieuws en veel meer info.

Agenda

za. 12 september, 10.00 – 16.00 uur: Bezinningsdag Kerkenraad, de Hooischuur, Rustpunt Melissen, de Glind

Expositie Redders in nood

in het Israëlcentrum in Nijkerk is momenteel een **interactieve tentoonstelling** te zien die gaat over mensen die tijdens de oorlog Joden geholpen hebben. In de tentoonstelling zie je tot welke verschrikkingen antisemitisme leidden, maar zie je ook de verhalen van redders in nood, mensen die hun leven op het spel durfden te zetten voor de ander. **Vooraf aanmelden is verplicht** en kan [hier](#). Op [deze](#) website vind je ook alle informatie over de tentoonstelling.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 18 september**. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdagavond 17 september.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
Predikantsassistent
06 25316748