



NIEUWSBRIEF nr. 29

18 september 2020

Beste mensen,

Hoewel we afgelopen week nog tropische temperaturen beleefden, sluiten we toch de 'zondagen van de zomer' af en beginnen we aan de 'zondagen van de herfst'. Te beginnen met de 'eerste zondag van de herfst': Startzondag/Vredeszondag.

Maar eerst nog een paar dingen over zondag 13 september.

Deze dienst waarin ds. Ad Wijlhuizen uit Apeldoorn voorging had als thema 'Vergeven'. Op veler verzoek plaats ik hierbij het gedicht dat ds. Wijlhuizen als samenvatting van de overweging voordroeg:

Gedicht: Vergeven

Ik wil je best vergeven
al kwam het erg hard aan,
en lik ik nu de wonden
van wat je hebt gedaan.

Ik wil je best vergeven
maar heb je mij gehoord?
Gezien wat je mij aandeed?
Gevoeld wat mij zo stoort?

Ik wil je best vergeven
maar toon me dan wat spijt.
Want met al je uitvluchten
raak ik je dubbel kwijt.

Ik wil je best vergeven
al weet ik nog niet hoe.
Maar zeg nu eerst eens 'sorry'
en geef je fouten toe.

Ik wil je best vergeven
maar geef me ook wat tijd.
Vertrouwen moet weer groeien
uit aarzeling en strijd.

Ik wil je best vergeven,
vergeten? Zal niet gaan.
Ik wil het laten rusten
en dan weer verder gaan.

Ik wil je best vergeven
En jij, vergeef je mij?
Voor al die andre keren
aan pijn en averij?

Dat ik en jij vergeven
zeventig maal zeven keer,
een leven lang ons streven,
vergeef ons allen, Heer!

Ad Wijlhuizen

Bericht van Coralien Toom

Waarschijnlijk heeft u de opname van de laatste kerkdienst gezien op de Facebookpagina van de Eshof.

Er is u dan vast opgevallen dat de dominee af en toe een hoedje en zonnebril op had. Wat een vervelende en gênante fout van ondergetekende.

Bij het opstarten van de live-verbinding gingen verschillende dingen mis en tijdens de dienst begreep ik pas wat er echt mis was gegaan. Tijdens de dienst kon ik dat niet meer rechtzetten, omdat ik bang was meer schade aan te richten. In overleg met de predikant is besloten om de opname van internet te verwijderen na één week.

Vandaar dat u deze inspirerende dienst alleen nog kunt terugluisteren via www.kerkdienstgemist.nl wat zeer de moeite waard is, wanneer u dit nog niet heeft gedaan.

Gelukkig heeft de predikant onze excuses, met een glimlach, aanvaard.

Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven kunt u nog eens nalezen in [Nieuwsbrief nr. 17 van 26 juni](#). Het complete gebruiksplan, aangepast op 3 september, vindt u [hier](#).

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar lieskeduim@kpnmail.nl tel/app: 06-44296945.

Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom.
t.toom@kpnmail.nl tel/app: 06-41310163.

20 september –eerste zondag van de herfst – startzondag/vredeszondag

Als tweede te downloaden document vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 20 september. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via kerkdienstgemist.nl of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Mocht het u niet lukken om bijvoorbeeld via Facebook de dienst in beeld en geluid te volgen, dan mag u bellen naar Lieske Duim, tel. 06 44296945.

Voor een slimme manier om toch via Facebook te kijken zonder een account aan te maken, zie [Nieuwsbrief nr. 12 van 22 mei](#).

Voorganger: ds. Ellie Boot

Organist: Dinie Jager

Violist: Eunice van Zomeren

Ouderling van dienst: Gerwin Duine

2^e ambtsdrager: Jan van de Kuilen

Kinderdienst: Richard van de Kamp en Anja Bouw

Coördinator: Céline Jumelet

Koster: André Lekkerkerker

Zangers: Jantine Dijkstra, Harm Albert Zanting, Jeannette van Driel en Marius Gort

Opname: Joke van der Klok en Coralien Toom

Geluid: Thijmen Toom

Koffie: Annie Hanse

Als we de dienst van 20 september gezamenlijk gevierd zouden hebben met de mensen van de Paulus geloofsgemeenschap dan hadden Cantorij en Pauluskoor wellicht het volgende lied gezongen. Het is te mooi om niet met u te delen.

Duurzame vrijheid

De vrijheid is een kostbaar pand
voor ieder volk, voor ieder land;
maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens
zich tot die van mijn medemens?

Hoe kan er ruimte zijn voor jou én mij?
Hoe komt een mens van 'ik' naar 'wij'?
Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn,
als je niet sámen vrij kunt zijn?

Wat ware vrijheid nodig heeft,
is de erkenning dat je leeft

dankzij het wonder, dat je voelt
in wat uit liefde wordt bedoeld.

En deze liefde leeft in iedereen,
zij maakt je vrij, zij maakt ons één.
Als zij zich toont uit jou en mij,
dan kan er duurzaam vrijheid zijn.

Het lijkt een tegenstrijdigheid,
zo'n vrijheid in verbondenheid,
maar wie de brug steeds weer kan slaan,
die zal zijn weg in vrijheid gaan.

(Hans Reinold)

Voorbeden

We nodigen u uit om gebedsintenties voor zondag door te geven aan Ellie. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl



Levensboom

Wat in 2017 begon als een idee, wordt nu Anno 2020 werkelijkheid; op Startzondag is er een fysieke plek in de kerk, waar het jonge leven zichtbaar is! De Levensboom zal in gebruik worden genomen en de eerste namen van kinderen worden in de boom gehangen.

Van de kinderdienstleiding

A.s. zondag is het de startzondag. Vanuit de kinderdienst worden er verschillende spelletjes georganiseerd.

Omdat deze dag ook de levensboom wordt onthuld staan de spelletjes in het teken van dit thema.

We vinden het heel leuk als er veel kinderen komen. Ook als je niet naar de kerkdienst komt ben je van harte welkom **om 11.00 uur buiten bij de kerk.**

Tot 20 september!

'Hoewelaken naar Georgië'

Wil jij in de zomer van 2021 met het jongerenproject mee op reis? Kom dan a.s. **zondag om 12.00 uur in de Eshof**. Dan zal het diaconale jongerenproject worden gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op de uitnodiging, die je [hier](#) kunt downloaden.

Collectes

De eerste collecte is voor **Kerk in Actie/vredesweek** en de tweede voor **de Cantorij**. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van 'Time4You' van VluchtelingenWerk Nederland. Kinderen in azc's doen mee aan bijeenkomsten waarin ze voorlichting krijgen en waar ze over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen aandacht om niet te blijven hangen in de 'overleefstand', maar hoop krijgen om vooruit te kijken.*

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld. Ook de kinderen kunnen vanaf komende zondag aan het einde van de kerkdienst hun bijdrage weer in de doos voor hulp aan vluchtelingen doen.



Bij de eerste collecte: Kerk in Actie. Vrede verbindt verschil

De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma's te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: **Kerk in Actie/Vredesweek, Cantorij of Vluchtelingenwerk.**



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).

Iets halen, meehelpen, wat groente of een bloemetje uit de Eshoftuin?



Kom langs op de Eshoftuin, je bent van harte welkom! Naast oogstbare groenten (de pompoenenooft is voor ons nu echt voorbij) is er ook 'een zee' van bloemen plukbaar; alles staat in volle bloei. De Eshoftuin leek met de warme dagen wel veranderd in een vlindertuin! Kom even langsfietsen (als je bekend bent met de tuin kan dat nu ook even buiten de tijden dat wij er zijn, **behalve** op zondag), geniet ook en pluk uit voor- of achtertuin een mooi boeket als 'bloemetje uit de kerk'!



Uit de kruidentuin kun je sprietjes bieslook, takjes lavas (maggiplant), krulpeterselie, munt (staat ook in de voortuin), citroenmelisse, bonekruid, venkel, wilde majoraan (oregano), koreander en tijm meenemen, daarnaast blaadjes salie en nog wat laatste basilicum.

In de [nieuwsrubriek](#) op de Eshofwebsite staat de **locatie** van de tuin, de **contactgegevens**, alle **tijden** dat leden van de Eshoftuingroep op de tuin zijn, meer nieuws en veel meer info.

Agenda

ma. 21 september, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 25 september**. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdagavond 24 september.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
Predikantsassistent
06 25316748