



NIEUWSBRIEF nr. 35

30 oktober 2020

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief nogmaals de (verkorte) informatie over het Geheime Engelen project, V&T, opgave pastoraal bezoek, de begrotingen 2021 en de video-opnames tijdens de diensten.

Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven kunt u nog eens nalezen in [Nieuwsbrief nr. 17 van 26 juni](#). Het complete gebruiksplan, aangepast op 2 oktober, vindt u [hier](#).

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar uitnodigingseshof@gmail.com. Zie voor uitleg [Nieuwsbrief nr. 31 van 2 oktober](#).
Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom.
t.toom@kpnmail.nl tel/app: 06-41310163.

Ongemakkelijk

(door Ellie Boot)

‘Word jij een geheime engel?’

De vraag houdt sommige mensen bezig. Allerlei ongemakkelijke gedachten komen boven.

Ik ben niet zo creatief. Wat moet ik elke keer verzinnen? Stel dat ik van mijn engel allemaal geweldig leuke attenties krijg. En ik kom niet verder dan een kaartje met een tekst. Dan geeft me dat een vervelend gevoel. Zeker als ik me ook nog bekend zou maken op het eind. Misschien vindt degene voor wie ik engel ben mijn kaartje met tekst niet eens leuk.

Ik heb zo weinig tijd. Degene voor wie ik engel moet zijn, komt er bekaaid vanaf.

Ik weet niet hoe ik iets voor iemand anders kan doen als ik zelf de deur nauwelijks uit durf. Laat staan dat ik in het geheim iets bij die ander zou kunnen bezorgen. Hoe los ik dat op?

Het lijkt me zo lastig om mezelf bekend te moeten maken met Kerst. Oké, dat hóeft niet per se. Maar die ander vindt het waarschijnlijk wel leuk om te weten wie haar engel was. Hoe doe ik dat? Zomaar aanbellen en roepen: ‘daar ben ik dan!’?

Ik vind het lastig als een ander engel voor mij is. Gaat iemand allemaal dingen voor mij lopen bedenken. Krijg ik allerlei aardigheidjes en kan ik niemand bedanken!

Zo zijn er nog veel meer leeuwen en beren, ik heb ze vast nog niet allemaal gehoord. En ik ben heel benieuwd. Hoeveel mensen zouden er meedoen...?

Want wat een vrolijk en eenvoudig plannetje lijkt, ís dat helemaal niet. Het is een oefening in geloof. Geloof dat je zelf een engel kunt zijn – en dat je het waard bent dat er zomaar een engel naar jóu toe komt. Een oefening in kijken naar jezelf met Gods milde ogen. Want dan weet je: ik hoef niet aan een standaard te voldoen. Dit mag ik doen op mijn manier en die is goed, hoe weinig creatief en beperkt ook. En: dit mag ik ontvangen en er gewoon blij mee zijn.

Ik wens ons veel engelen op onze weg naar Kerstmis!

1 november – Allerheiligen

Als tweede te downloaden document vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 1 november. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via kerkdienstgemist.nl of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voorganger: ds.Ellie Boot

Organist: Erik van Veelen

Violist: Eunice van Zomeren

Ouderling van dienst: Jan Vogel

Coördinator: Joke van der Klok

Koster: Jan Beitler

Zangers: Els en Simon Drost, Dicky van der Veer, Tom Kuipers en Lindy ten Seldam

Opname: Joke van der Klok

Geluid: Arjan de Vries en Thijmen Toom

Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl

Collectes

De eerste collecte is voor **het Hospice Nijkerk** en de tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor **hulp aan vluchtelingen**. Zo wordt het project gesteund van 'Time4You' van VluchtelingenWerk Nederland. Kinderen in azc's doen mee aan bijeenkomsten waarin ze voorlichting krijgen en waar ze over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen aandacht om niet te blijven hangen in de 'overleefstand', maar hoop krijgen om vooruit te kijken.*

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld. Ook de kinderen kunnen aan het einde van de kerkdienst hun bijdrage weer in de doos voor hulp aan vluchtelingen doen.



Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk

Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie, maar ook mensen van 'buiten' zijn welkom. De doelgroep bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: **Hospice Nijkerk, Jeugd -en Jongerenwerk of Vluchtelingenwerk.**



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).

Video-opnames tijdens de dienst

De diensten in de Eshof worden zoals u weet gefilmd. Op de plattegrond, die u als apart document kunt downloaden, kunt u zien in welke gedeeltes soms wordt gefilmd, dat is in de oranje gekleurde gebieden. Als u niet herkenbaar in beeld wilt, kunt u plaatsnemen in de 'veilige' gebieden (in de zitkuil en achter het muurtje). Deze zijn op [de plattegrond](#) groen gekleurd.

Begrotingen 2021

De begrotingen voor 2021 van het college van Kerkrentmeesters, van het college van Diakenen en de werkgroep ZWO zijn in concept gereed. U als gemeentelid kunt hierop binnen 14 dagen uw reactie geven. Voor de begroting Kerkrentmeesters kunt u reageren via de scriba (Eunice van Zomeren, evanzomeren@telfort.nl). Voor Diaconie en ZWO kunt u reageren via de penningmeester (Anja Bouw, anjabouw1@gmail.com). De begrotingen zijn in te zien via de website (onder de knop ANBI). Bedoeling is dat de begrotingen zullen worden vastgesteld in de kerkenraad van 26 november 2020.



Geheime Engelen 2020

In de nieuwsbrief van vorige week staat uitgebreide informatie over het Geheime Engelen project. Als u dit gemist heeft, kunt u het daar nog eens nalezen. Ook in de Rondom van november wordt uitgebreid aandacht besteed aan het engelenproject.

Het jaarthema van de PKN voor dit jaar is *'het goede leven'*. Op initiatief van de ZWO breiden we het graag uit tot *'het goede leven delen'*. Daar sluit het plan van de geheime engelen bij aan.

Als je zelf een tijd lang een anonieme engel voor iemand wilt zijn en als je tegelijk af en toe zelf verrast wilt worden, doe dan mee! Opgeven kan nog tot 15 november bij Nel Stoffelsen (nel.stoffelsen@kpnmail.nl) en het loopt tot aan de kerst. Hoe het werkt leest u in [Nieuwsbrief nr. 34](#).

Doe mee! Zo bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister.

Opgaveformulier pastoraal bezoek

Zoals in [Nieuwsbrief 33 van 16 oktober](#) te lezen was kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier. Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: <https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9>. U kun ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.

Vorming & Toerusting

(door Frits Harmsen namens de commissie V & T)

5 november: verhalen over koning David

Op 5 november komt Erik Idema vertellen over koning David. U kunt zich nog tot **3 november** voor deze avond opgeven bij Frits Harmsen of bij de commissie Vorming & Toerusting. Zie voor meer informatie [Nieuwsbrief nr. 34](#) van 23 oktober.

Mini enquête

In de nieuwsbrief van vorige week stond een oproep om een mini enquête in te vullen. Als je nog even de moeite wilt nemen om deze in te vullen, heel graag. De informatie is te vinden in informatie [Nieuwsbrief nr. 34](#). Bij voorbaat dank voor de moeite.

Agenda

ma. 2 november, 19.00 uur: Basiccatechese, de Eshof
ma. 2 november, 19.00 en 20.00 uur: Gedenken Allerzielen, Elja Uitvaartcentrum
di. 3 november, 15.00 uur: Pastoraal medewerkers, de Eshof
do. 5 november, 20.00 uur: Verhalen over koning David, de Eshof

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 6 november**. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdagavond 5 november.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748