



NIEUWSBRIEF nr. 38

20 november 2020

Beste mensen,

Gedurende de afgelopen week hoorden we veel over wat we wel en niet mogen tijdens het Sinterklaasfeest en de kerstdagen. Het zal voor een ieder verschillend zijn in welke zin we ons moeten aanpassen. Gelukkig gloort er ook hoop in de vorm van een vaccin dat er aan zit te komen. En gelukkig zijn er de komende weken de 'geheime engelen' die in Hoewelaken rondwaren en die voor een aantal mensen zorgen voor lichtpuntjes in deze donkere dagen.

Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven kunt u nog eens nalezen in [Nieuwsbrief nr. 17 van 26 juni](#). Het complete gebruiksplan, aangepast op 2 oktober, vindt u [hier](#).

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar uitnodigingseshof@gmail.com. Zie voor uitleg [Nieuwsbrief nr. 31 van 2 oktober](#).
Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom.
t.toom@kpnmail.nl tel/app: 06-41310163.

22 november –laatste zondag van het kerkelijk jaar - Solidaridad

Als tweede te downloaden document vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 22 november. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via kerkdienstgemist.nl of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voorganger: ds. Ellie Boot

Organist: Simon Drost

Ouderling van dienst: Henry Westein

Kinderdienst: Anja Bouw en Richard van de Kamp

Coördinator: Ineke Aukema

Koster: André Lekkerkerker

Zangers: Jeannette van Driel, Marius Gort, Ineke van Wingerden, Ankie van Hoeijen en Wim Schuijt

Opname: Wil Berle en Coralien Toom

Geluid: Jan Vogel

Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl

Collectes

De eerste collecte is voor **Solidaridad** en de tweede voor **het Pastoraat**. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor **hulp aan vluchtelingen**. Zo wordt het project gesteund van 'Time4You' van VluchtelingenWerk Nederland. Kinderen in azc's doen mee aan bijeenkomsten waarin ze voorlichting krijgen en waar ze over allerlei*

onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen aandacht om niet te blijven hangen in de 'overleefstand', maar hoop krijgen om vooruit te kijken.

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld. Ook de kinderen kunnen aan het einde van de kerkdienst hun bijdrage weer in de doos voor hulp aan vluchtelingen doen.

Solidaridad Bij de eerste collecte: TRINITEA-programma

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn komt niemand tekort. Ook de Eshof gaat dit jaar voor Solidaridad geld inzamelen. Het Trinitea-programma is voor Indiase theeboeren. Kleinschalige, Indiase theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van thee. Meer dan 36.000 boeren volgen trainingen en het komende jaar wil Solidaridad nog 24.000 extra boeren bereiken met het programma. Bovendien wil de organisatie meer trainers opleiden die de boeren in het veld kunnen ondersteunen. Zo verbeteren de leefomstandigheden van boerengezinnen en hun gemeenschap. Samen helpen wij onze medemens aan een menswaardig leven.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: **Solidaridad, het Pastoraat** of **Vluchtelingenwerk**.



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).



Solidair

(namens de basiscatechese)

Jessie, Anne, Judi, Tijmen, Ise, Xem, Anne, Iris, Marit, Lisa, Sara, Dion, Olivier, Eden en Elyse: met z'n vijftien hebben ze de koffiekar vol etenswaren geladen. De afgelopen week ging alles naar de Voedselbank van Nijkerk. Woensdag werden de artikelen daar aan de klanten mee naar huis gegeven.

De les ging, hoe kan het anders, over solidariteit. Ook zondag 22 november staat in het teken hiervan. We willen graag leven in een wereld waarin meer eerlijkheid bestaat. Waarin mensen niet voor een hongerloon hoeven te werken, maar 'normaal' voor hun werk worden betaald. En waarin goed voor het milieu wordt gezorgd. Een organisatie die zich daarvoor inzet, is Solidaridad.

Tijdens de basiscatechese bekeken de kinderen de producten op deze foto. En ze ontdekten dat ze allemaal één ding hetzelfde hebben: overal staat het logo op van Fairtrade.



Als dit logo op de verpakking staat, dan weet je dat het product op een 'goede' manier is geproduceerd. De kinderen



kwamen tot de conclusie dat we boeren van ver helpen door in onze winkels deze producten te kopen.

We horen zondag het verhaal over de talenten uit Matteüs 25. Zou je het kopen van Fairtrade producten als het vermeerderen van je talenten kunnen zien? Het werkt naar alle kanten goed uit. Boeren, mijnwerkers en arbeiders krijgen een beter inkomen. De natuur wordt meer gespaard. En wij, aan de andere kant van de wereld, helpen hieraan mee door voor deze producten iets meer te betalen.



Geheime Engelen – wat nog goed is om te weten!!

De lootjes zijn getrokken en de actie is in volle gang. Kijkend naar de vele positieve reacties op de groepspagina, moet ik constateren dat het goed werkt. Leuk!

Toch zijn er mensen die wat met de handen in het haar zitten, begreep ik uit een aantal telefoontjes. En dat is nooit fijn. Dat komt denk ik doordat sommige mensen een verlanglijstje hebben ingevuld op de groepspagina. Nu denken de geheime engelen die die lootjes hebben getrokken dat ze echt die cadeautjes moeten gaan kopen. Dat hoeft absoluut niet. Bij dit project is het verlanglijstje niet van belang. Het gaat niet om dure cadeaus. Het gaat om de aandacht, om kleine dingetjes: een kaartje, een knutseltje, een kaarsje, een gedichtje. Een teken van aandacht en zorgzaamheid in deze donkere tijden.

Gezocht: Secretaris (M/V)

Binnenkort ontstaat er een vacature bij het College van Kerkrentmeesters.

Wij zoeken naar een **secretaris (M/V)**. Voel jij/voelt u ervoor om als ouderling-kerkrentmeester dit college weer op volle sterkte te brengen en zo mee te werken/bouwen aan de toekomst van de Eshof?

In het college worden de praktische en materiële zaken behandeld, zoals onderhoud van het gebouw en de CV installatie, maar ook geluid en beeld.

Als je wilt meehelpen of wat meer wilt weten, neem dan contact op met Henry Westein (westein@hetnet.nl) of de vertrekkende secretaris Jan Beitler (janbeitler.2@kpnmail.nl).

Opgaveformulier pastoraal bezoek

Zoals in [Nieuwsbrief 33 van 16 oktober](#) te lezen was kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier.

Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: <https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9>.

U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.

Agenda

ma. 23 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof

di. 24 november, 16.00 uur: Wijkteam 1, de Eshof

wo. 25 november, 19.30 uur: Doopgesprek, Wilgenlaan 17, Nijkerk

do. 26 november, 20.00 uur: Kerkenraad, online

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 27 november**. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdagavond 26 november.

En nog even terugkomend bij de 'geheime engelen'. We kunnen allemaal altijd en overal een 'geheime engel' zijn voor iemand die dat nodig heeft en dat hoeft niet eens altijd 'geheim' te zijn, want een telefoontje of bezoekje kan moeilijk geheim blijven. Laten we er zijn voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748