



NIEUWSBRIEF nr. 39

27 november 2020

Beste mensen,

A.s. zondag is het alweer de eerste zondag van de adventstijd. Ellie schrijft in deze nieuwsbrief meer over de vespers in deze periode. Als je een keer wilt zingen tijdens de dienst dan vind je een nieuwe manier om je aan te melden. En Rudi Coppoolse gaat op 6 december weer voor ons spelen. Ook is er nieuws over het diaconale jongerenproject.

Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven kunt u nog eens nalezen in [Nieuwsbrief nr. 17 van 26 juni](#). Het complete gebruiksplan, aangepast op 2 oktober, vindt u [hier](#).

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar uitnodigingshof@gmail.com. Zie voor uitleg [Nieuwsbrief nr. 31 van 2 oktober](#).

Zingen in de Eshof

(door Coralien Toom)

Beste zangers,

Zoals het er nu naar uitziet, zullen we het ook in januari en februari met 4 zangers moeten doen in de wekelijkse kerkdiensten. Daar ga ik tenminste van uit.

Wil je ook zo graag eens zingen in een van de diensten in de Eshof? Ik heb een google-formulier gemaakt, waarin je kunt aangeven wanneer je kunt/wilt zingen.

Wil je [dit formulier \(aanklikken\)](#) invullen vóór 15 december? Dan kan ik een rooster maken. Alvast bedankt. Annahes (onze cantor) heeft aangeboden om op woensdagavond (om 20.00 uur in de Eshof) de liederen, die op zondag worden gezongen, met de zangers door te nemen. Op zondag zingen we dan vanaf 9.15 uur in met de organist.

29 november - eerste advent - doopdienst

Als tweede te downloaden document vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 29 november. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via kerkdienstgemist.nl of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voorganger: ds. Ellie Boot

Organist: Dinie Jager

Ouderling van dienst: Sienke Wolters

2^e ambtsdrager: Jan van de Kuilen

Kinderdienst: Anja Bouw

Coördinator: Céline Jumelet

Koster: Aalt van de Pol

Zangers: Jantine Dijkstra, Harm Albert Zanting, Harmen Lanser en Feije Duim

Opname: Coralien Toom

Geluid: Thijmen Toom

Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl

Collectes

De eerste collecte is voor **Stichting Moederzorg** en de tweede voor **Vorming & Toerusting**. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van 'Time4You' van VluchtelingenWerk Nederland. Kinderen in azc's doen mee aan bijeenkomsten waarin ze voorlichting krijgen en waar ze over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen aandacht om niet te blijven hangen in de 'overleefstand', maar hoop krijgen om vooruit te kijken.*

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld. Ook de kinderen kunnen aan het einde van de kerkdienst hun bijdrage weer in de doos voor hulp aan vluchtelingen doen.



Bij de eerste collecte: Stichting Moederzorg

Saskia van't Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen en is Stichting

MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. *"Als kraamverzorgster kom ik regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren wordt. In Nederland? Ja, in Nederland worden jaarlijks 20.000 baby's in armoede geboren, 1 op de 8 kinderen gaat met honger naar school en 1,2 miljoen mensen leven onder de armoede grens. (Bron: Voedselbanken.nl/feiten en cijfers). Wij kunnen ons er geen voorstelling van maken wat er zich achter heel veel Nederlandse voordeuren afspeelt. Ik vind het oneerlijk en ik wil deze ouders héél graag helpen. Dat kan ik niet alleen, dus heb ik Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Samen kunnen we zorgen voor elkaar. In overleg met o.a. verloskundigenpraktijken, kerken, voedselbanken etc. besluit SMZ wie er in aanmerking komt voor ondersteuning."* Ook doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor hun kind kunnen zorgen?

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: **Stichting Moederzorg, Vorming & Toerusting of Vluchtelingenwerk.**



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei.](#)

Wees waakzaam!

(door Ellie Boot)

Over waakzaamheid gaat het zondag.

Deze week was ik bij Fredo Lubbers in de Lisidunahof. Hij vindt het moeilijk om daar te wonen. Er zijn veel deuren met sloten. Het voelt voor hem als opgesloten zitten, op een plek waar mensen weggestopt worden die 'ze' kwijt willen. Er komen herinneringen boven van heel vroeger. Als kind maakte hij de opsluiting mee in een jappenkamp.

Zijn er lichtpuntjes te vinden in al dit donker? We zoeken ernaar. Als Vera komt en hij zijn verhaal kan doen. Een

boek van Simone van der Vlugt. Schrijven in zijn schrift.

Al pratend komt hij op nog iets anders. Hij kijkt. Naar twee makkers, twee grote bomen die door zijn raam te zien zijn en die door de zaagmachines zijn gespaard. Naar de maan en de sterren. En, zegt hij, 'ze zullen me wel voor gek verklaren en zeggen dat ik op de goede plek zit: ik praat.' Met Maria, het beeldje naast zijn bed. Met zijn engelbewaarder. Zegt die wel eens iets terug? Ja zeker. Hij hoeft maar naar haar te luisteren. Ze roept hem tot de orde. Hij hoort haar over zijn verantwoordelijkheid, nog steeds, als deel van Gods schepping.

Ik denk aan het Marcusevangelie van zondagmorgen. Wordt dit bedoeld met waakzaamheid?

Wanneer ik wegga, begeleidt Fredo me naar de receptie. Ik wil nog bij Fokke Kooistra langs. De receptioniste probeert me wegwijs te maken, maar kan niet op een naam komen. 'Jij bent de volgende hier,' gniffelt Fredo.

Vespers in de Adventstijd

'Aanstoot-gevend licht' is het thema van de vespers van dit jaar. In deze vesperserie luisteren we naar teksten rond licht. Soms is dat een tekst die licht geeft – of ons uitnodigt dat te doen. Een andere keer spreekt een tekst over licht dat aanstoot geeft. Of is zelf aanstootgevend in haar lichtheid.

En... je mag 'zomaar' komen! Je hoeft je van tevoren niet aan te melden. We hopen dat we, door het samenzijn in stilte en bezinning, goede momenten van verbondenheid kunnen beleven met elkaar en met de Eeuwige. Voorgangers zijn achtereenvolgens Lieske Duim, Linda de Wals, Simon Drost en Cees Otte. De muziek wordt verzorgd door onze musici en enkele zangers zullen de liederen zingen.

Vorming & Toerusting

(door Frits Harmsen namens de commissie Vorming en Toerusting)

Op 6 december zal onze oud organist Rudi Coppoolse na de kerkdienst een adventsconcert verzorgen. In dit concert staat het bekende Luther koraal 'Nun komm, der Heiden Heiland' centraal. Bij ons is dit koraal beter bekend als lied 433 uit het liedboek. Rudi zal een drietal verschillende bewerkingen van dit koraal ten gehore brengen afgewisseld met niet koraal gebonden muziek. De gekozen muziek is van de hand van Dietrich Buxtehude en uiteraard Johan Sebastian Bach. Het concert duurt ongeveer een half uur.

Er is geen koffie, dus kerkgangers kunnen gewoon blijven zitten. Het aantal kerkgangers moet beperkt blijven maar wie om deze reden graag voor het concert uitgenodigd wil worden, kan dit aangeven via e-mail uitnodigingshof@gmail.com Het concert zal ook via internet en Facebook te beluisteren zijn.

Diaconaal project Hoevelaken naar Georgië

(door het diaconale projectteam 'Hoevelaken naar Georgië')

In De Rondom van december 2020 wordt er een belangrijke update gedaan over het Diaconale project. Ondertussen is het team al van start gegaan om door middel van acties geld in te zamelen. Deze acties willen we gaan communiceren aan de hand van de nieuwsbrief.

Ook staat er voor de kerst een heerlijke zalmactie en voor oud en nieuw de succesvolle oliebolactie op de planning. Dus houd de nieuwsbrief in de gaten!



HOEVELAKEN NAAR GEORGIË

TAARTEN VOOR HET GOEDE DOEL

Alle opbrengsten gaan naar het Georgië project!

APPELTAART
 MONCHOUTAART
 KWARKTAART
 VANNILLE-CHOCOLADECHE (ROND)
 BOERENCAKE

Heeft u interesse? Dan kan u mailen naar
 Hoevelakenaargeorgië@gmail.com of een appje sturen naar
 06-12583767 (Sandra van Valkengoed)



Kerstpostactie

Laat uw jaarlijkse postkaarten bezorgen voor maar 60 cent per kaart! Overmaken & contant.

Breng voor 10 of 17 December uw post bij:
 De Heerd 19 Hoevelaken
 Of laat het ophalen.

Bel of app naar:
 06-30379746
 (Demi Beitler)

Hoevelaken naar Georgië
Alle opbrengsten gaan naar het goede doel!

Omdat wij het persoonlijk langsbrengen bezorgen wij alleen in Hoevelaken



Opgaveformulier pastoraal bezoek

Zoals in [Nieuwsbrief 33 van 16 oktober](#) te lezen was kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier. Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: <https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9>. U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.

Agenda

ma. 30 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof

zo. 6 december, plm. 11.00 uur: Adventsconcert door Rudi Coppoolse, de Eshof

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 4 december**. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdagavond 3 december.

Ik wens u allen een goede week toe.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
 predikantsassistent
 06 25316748