



## NIEUWSBRIEF nr. 43

23 december 2020

Beste mensen,

Hierbij een 'vroeger' nieuwsbrief vanwege de komende kerstdagen. Er is niet veel nieuws te melden, maar vergeet niet uw oliebollen te bestellen. De actie loopt nog en u helpt Grace Home. U leest er alles over.

Afgelopen zondag tijdens de laatste vesper van het jaar gebruikte Cees Otte onderstaand gedicht van Toon Hermans. Het gedicht is een schildering met woorden, aldus Cees. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik was er zelf zo door geraakt dat ik het graag met u wil delen.

*Er moeten mensen zijn*

1

*die zonnen aansteken,  
voordat de wereld verregent.*

*Mensen die zomervliegers oplaten  
als het ijzig wintert  
en die confetti strooien  
tussen de sneeuwvlokken.*

*Die mensen moeten er zijn.*

*Er moeten mensen zijn  
die aan de uitgang van het kerkhof  
ijsjes verkopen  
en op de puinhopen  
mondharmonica spelen.*

*Er moeten mensen zijn  
die op hun stoelen gaan staan  
om sterren op te hangen  
in de mist.  
Die lente maken  
van gevallen bladeren  
en van gevallen schaduw,  
licht.*

*Er moeten mensen zijn,  
die ons verwarmen  
en die in een wolkeloze hemel  
toch in de wolken zijn  
zo hoog*

*ze springen touwtje  
langs de regenboog  
als iemand heeft gezegd:  
'kom maar in mijn armen'.*

2

*Bij dat soort mensen wil ik horen.☺*

*Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen  
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.*

*Er moeten mensen zijn  
die op het grijze asfalt  
in grote witte letters  
LIEFDE verven.*

*Mensen die namen kerven  
in een boom  
vol rijpe vruchten,  
omdat er zoveel anderen zijn  
die voor de vlinders vluchten  
en stenen gooien  
naar het eerste lenteblaauw,  
omdat ze bang zijn  
voor de bloemen  
en bang zijn voor:  
'ik hou van jou'☺*

*Ja,  
er moeten mensen zijn  
met tranen  
als zilveren kralen  
die stralen in het donker*

*en de morgen groeten  
als het daglicht binnenkomt  
op kousenvoeten.*

3

*Weet je,  
er moeten mensen zijn,  
die bellen blazen  
en weten van geen tijd,  
die zich kinderlijk verbazen  
over iets wat barst  
van mooiigheid.*

*Ze roepen van de daken  
dat er liefde is  
en wonder  
als al die anderen schreeuwen:  
'alles heeft geen zin',  
dan blijven zij roepen:  
'neen, de wereld gaat niet onder'<sup>2</sup>  
en zij zien in ieder einde  
weer een nieuw begin.<sup>2</sup>*

*Zij zijn een beetje clown,  
eerst het hart  
en dan het verstand  
en ze schrijven met hun paraplu  
'I love you' in het zand,  
omdat ze zo gigantisch  
in het leven opgaan*

4

*en vallen  
en vallen  
en vallen*

*en OPSTAAN*

*Bij dát soort mensen wil ik horen,  
die op het tuinfeest in de regen **BLIJVEN** dansen  
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.*

*de muziek gaat **DOOR**  
de muziek gaat **DOOR***

*en **DOOR***

*Toon Hermans<sup>2</sup>*

**24 december 21.00 uur – kerstnacht (normaal om 22.00 uur!)**

**25 december 10.00 uur – eerste kerstdag**

**27 december 10.00 uur – eerste zondag na kerst**

De liturgieën voor de drie diensten kunt u downloaden. Alle diensten zijn te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voor de medewerkers aan de drie diensten verwijs ik u naar de diverse liturgieën.



### Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de diverse diensten door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar [ellie.boot@hccnet.nl](mailto:ellie.boot@hccnet.nl)

### Collectes

24 december: De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en voor de Cantorij.

25 december: De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en voor Muziek en Liturgie.

27 december: De collectes zijn voor het Passantenverblijf Amersfoort en voor de Eredienst.

*Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Hulp wordt geboden door voedsel, kleding en onderwijs te bieden en zo op een kindvriendelijke manier te zorgen voor betere opvang.*

### Bij de eerste collecte op 24 december: Hospice Nijkerk

De doelgroep bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.





### **Bij de eerste collecte op 25 december: Eigen diaconie; kerstpakketten en kerstattenties**

Ieder jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen kerstpakketten. De kerstpakketten zijn bestemd voor gezinnen in Hoevelaken die het financieel niet breed hebben. De kerstpakketten zijn daarom zeer welkom en worden door de diakenen en contactpersonen persoonlijk bezorgd voor de feestdagen. Ook mensen die dit jaar een moeilijke tijd hebben gehad bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid of door het overlijden van een dierbare, ontvangen van de diaconie een kerstattentie zodat ze weten dat ook de Eshof aan hen denkt. Om deze mensen tijdens de feestdagen te steunen en een extraatje te kunnen geven vragen wij u deze collecte warm te steunen. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

### **27 december: Passantenverblijf Amersfoort**

Iedereen van 16 jaar of ouder die (langdurig) dak- of thuisloos is, kan 's nachts terecht in het Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amersfoort. Daar krijgt hij of zij een bed, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage deze mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, toch het gevoel geven ergens welkom te zijn. Uw bijdrage is van harte welkom.



We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is. Zie de beschrijvingen hierboven.



### **Collectemunten**

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).



### **Oliebollenactie Stichting Grace Care Nederland**

*(door Bestuur Stichting Grace Care Nederland)*

Stichting Grace Care Nederland verkoopt alweer voor het 7<sup>e</sup> jaar topkwaliteit oliebollen van de echte warme bakker Van der Veer uit Barneveld.

De opbrengst gaat volledig naar Grace Care in India. Het geld wordt besteed aan de renovatie van de gedateerde keuken in Grace Home. Deze voldoet niet meer aan alle kwaliteits- en hygiëne-eisen. Door middel van een renovatie zorgt Grace Care India ervoor dat de keuken weer veilig is en optimaal gebruikt kan worden.

U kunt de oliebollen bestellen door te mailen naar [info@gracecarenederland.nl](mailto:info@gracecarenederland.nl)

Geef s.v.p. aan hoeveel zakken u wilt bestellen, samen met uw naam, adres en telefoonnummer.

De oliebollen kosten € 10,- per zak van 10 oliebollen.

De oliebollen worden op 30 december tussen 16.00 en 21.00 uur thuisbezorgd.

Bij grote drukte bezorgen wij ook op 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur.

U kunt de oliebollen betalen door het geld over te maken naar:

NL93 RABO 0152 2425 97 t.n.v. Stichting Grace Care Nederland onder vermelding van uw bestelnummer, dat u ontvangt na uw bestelling. Ook kunt u een envelop klaarzetten met het geld gepast en betalen bij bezorging.

Het Bestuur van Stichting Grace Care Nederland wenst u prettige feestdagen & een gezegend en gezond 2021!

### **Opgaveformulier pastoraal bezoek**

Zoals in [Nieuwsbrief 33 van 16 oktober](#) te lezen was kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier.

Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: <https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9>.

U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.



## Geheime engelen vliegen verder

(door Ellie)

Ruim een maand lang vlogen ze rond, onze geheime engelen. Via deurknoppen, deurmatten en brievenbussen zagen bijzondere attenties het licht. Op de website van de groep werden ervaringen gedeeld en engelen bedankt, soms op even ludieke en creatieve wijze als de attenties van de engelen zelf waren geweest. Het project was voor sommige engelen een hele klus. Want hoe ontvang je leuke attenties zonder jezelf aan je eigen engel te gaan meten op creatief terrein? En hoe verzin je telkens iets leuks zonder er meer dan een paar euro aan uit te geven? Voor verschillende engelen was dit een oefening in zelfaanvaarding. Van leren zien dat iedere engel, hoe klein ook, ertoe doet. Van leren genieten van wat je ontvangt, zonder de druk op je eigen schouders te laten toenemen. Met teveel gewicht op je schouders kun je immers niet vliegen.

We hebben aan het begin 25 december als einddatum gekozen. Met Kerst of na Kerst mogen de engelen zich dus bekend maken. Of niet. Elke engel mag dat zelf en op eigen wijze doen. Ik las al van een engel die met haar ontvanger een afspraak heeft gemaakt voor een wandeling. Er zullen ook engelen zijn die liever geheim blijven. Of zich op een later moment misschien bekend maken. Dat kan allemaal. Engelen gaan hun eigen bijzondere weg. En blijven altijd om ons heen, als wezens die 'aanhoren en helpen', zoals mijn engel schreef.

Lieve engelen, heel erg bedankt voor alle aandacht en liefde die jullie in de afgelopen weken hebben rondgestrooid!

### Agenda

Er zijn geen activiteiten in de Eshof i.v.m. de lockdown, die zoals u weet ook voor onze kerk van kracht is, in ieder geval tot en met 19 januari 2021.

### Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **woensdag 30 december**. Twee dagen eerder dan anders vanwege oud&nieuw. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor dinsdagavond 29 december.

Ik wens u allen toe dat de kerstdagen, ondanks de strikte maatregelen, vreugdevol mogen zijn en ik hoop dat de boodschap van het licht niet aan u voorbij zal gaan!

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen  
Predikantsassistent  
06 25316748

