



## NIEUWSBRIEF nr. 44

30 december 2020

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief allereerst een bijdrage van Sienke Wolters. Verder informatie over de oudejaarsavondviering op 31 december en de nieuwjaarsbegroeting op 3 januari.

### **Vanuit de kerkenraad**

*(door Sienke Wolters, voorzitter)*

Deze donkere dagen aan het einde van het jaar bieden momenten van terugkijken, verwachten en vooruitkijken.

Terugkijkend op 2020 kunnen we wel zeggen dat dit een jaar was waarin heel veel dingen hun vanzelfsprekendheid zijn kwijt geraakt. De vanzelfsprekendheid van op zondag naar de kerk gaan, van samen zingen, van met z'n allen koffie drinken, van spontane ontmoetingen, van (kerkelijke) activiteiten en nog zo veel meer. Soms kwamen er mooie dingen voor terug als rust, aandacht, ruimte en creativiteit, soms ook moeilijke dingen als verdriet, ziekte, angst, leegte en eenzaamheid. In de Eshof was het een jaar van online kerkdiensten, omzien naar elkaar, tulpen uitdelen, samen ijsjes eten, koffie op het plein, geheime engelen, de bezinningsdag van de kerkenraad in en om een hooiberg, experimenteren, regels, wekelijkse nieuwsbrieven en voortdurend schakelen en improviseren (Mag het? Kan het? Willen we het?).

Het was een jaar waarin we afscheid moesten nemen van geliefden en gemeenteleden, maar ook het jaar waarin de levensboom tot bloei kwam. Een jaar waarin er kinderen werden gedoopt, kinderen de basiscatechese afronden en er weer een nieuwe groep begon. Waarin het nieuwe diaconale project in Georgië is opgestart, maar ook is uitgesteld van de zomer van 2021 naar de zomer van 2022. Waarin we aandacht hadden voor vluchtelingen, waarin de diaconie 130 kerstattenties heeft uitgedeeld. En het was misschien wel het beste moment voor het in gebruik nemen van de Eshoftuin, dé plek dit jaar waar corona-proof ontmoet en samen gewerkt kon worden. En niet te vergeten het jaar van de musical Jozef, het lijkt al weer zo lang geleden. Drie uitvoeringen met een volle zaal!

We staan nu op de drempel van het nieuwe jaar. Een jaar waarvan we niet weten wat het ons zal brengen. Er zijn hoopvolle berichten over vaccins. En tegelijkertijd weten we inmiddels ook dat het nog wel even zal duren voor we van alle maatregelen verlost zijn. Op veel manieren hebben we dit jaar naar elkaar omgezien. Vanuit een 'functie' binnen onze gemeente, maar ook zo veel spontaan en onverwacht. Laten we blijven volhouden en blijven kijken naar wat er op een verantwoorde manier wél kan. En er kan veel. Ik vind dat prachtig onder woorden gebracht in het gedicht 'Om Licht en Liefde'.

## Om Licht en Liefde

Steek een kaars aan in het duister,  
Laat het licht toe in je hart.  
Maak je handen niet tot vuisten,  
Streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,  
En zaai vrede waar je gaat.  
Strek je armen uit en luister,  
Naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,  
Eer wat kwetsbaar is en klein.  
Ga geduldig tot het uiterst,  
Laat waar jij bent vrede zijn.

*Hein Stufkens (uit: Vrede voor jou - gedichten (1997))*

Vanaf deze plek wens ik u een goede jaarwisseling en een gezegend 2021!

**31 december 19.00 uur – Oudejaarsavond**

**3 januari 10.00 uur - Epifanie**

De liturgieën voor 31 december en 3 januari kunt u downloaden. Beide diensten zijn te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voor de medewerkers aan de diensten verwijs ik u naar de diverse liturgieën.

## Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de diverse diensten door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar [ellie.boot@hccnet.nl](mailto:ellie.boot@hccnet.nl)

## Collectes

31 december: De collectes zijn voor het Leger des Heils en voor het Pastoraat

3 januari: De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en voor de Eredienst

*Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Hulp wordt geboden door voedsel, kleding en onderwijs te bieden en zo op een kindvriendelijke manier te zorgen voor betere opvang.*



### Bij de eerste collecte op 31 december: Leger des Heils

Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nachtopvangvoorzieningen maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist met deze donkere dagen is uw bijdrage van harte welkom.



### Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad

Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën van de gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. De opgeleide schuldhulpmaatjes hebben wij al een aantal keren dankbaar in mogen zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële redenen

niet op vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te behouden is uw bijdrage zeer welkom!

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is. Zie de beschrijvingen hierboven.



#### Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).

#### Stroom van stilte



Bovenstaand glaskunstwerk van de hand van Herman Julsing en het gedicht, geschreven door Kirstin Siteur-Reiling zullen leidend zijn in de oudejaarsavondviering. Ook op 3 januari zal het kunstwerk nog te zien zijn.

**Stroom van Stilte**

Maak een pas  
Op de plaats  
Maak geen haast  
Sta stil  
Bij wat was  
Wat is  
Wat zal

Laad je  
Laat je  
Zachtjes  
Stromend  
Meevoeren  
Naar het licht  
Naar jouw vergezicht

Aan de einder  
Ligt wat jou toekomt  
Licht van jouw toekomst  
Aan de einder  
Komt geen einde  
Een nieuw begin  
Maak een pas  
Het zonlicht in

Beeld: Herman Julsing

Tekst: Kirstin Siteur-Reiling

#### Opgaveformulier pastoraal bezoek

Zoals in [Nieuwsbrief 33 van 16 oktober](#) te lezen was kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier. Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: <https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9>. U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.

## Agenda

Er zijn geen activiteiten in de Eshof i.v.m. de lockdown, die zoals u weet ook voor onze kerk van kracht is, in ieder geval tot en met 19 januari 2021.

## Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 8 januari**. Kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdag 7 januari.

Ik wens u allen een goede en vredige jaarwisseling toe en een goed begin van 2021.  
Laten we – ook in het nieuwe jaar – blijven omzien naar elkaar.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen  
predikantsassistent  
06 25316748

