



## NIEUWSBRIEF nr. 4 – 29 januari 2021

Beste mensen,

Deze Nieuwsbrief staat in het teken van Het Verhaal uit de Zaal, dit keer verzorgd door Hans Dammingh. Verder vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans. De enveloppen zijn inmiddels bij u thuis bezorgd en worden volgende week weer opgehaald. Zorgt u ervoor dat uw enveloppen klaar staan?

Via Gerwin Duine kwam er een bericht binnen van pastor John van Grace Home. Dit bericht is gericht aan de Eshofgemeente als geheel, dus willen we u dit niet onthouden.

### 31 januari 10.00 uur – vierde zondag na Epifanie

Voorgangers zijn Ellie Boot en Hans Dammingh. In deze bijzondere dienst zal Hans Dammingh 'Het Verhaal uit de Zaal' voor zijn rekening nemen. Een introductie van de inleider vindt u in deze Nieuwsbrief.

De liturgie voor 31 januari kunt u downloaden. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.



#### Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar [ellie.boot@hccnet.nl](mailto:ellie.boot@hccnet.nl).

#### Collectes

De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en voor het Pastoraat. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.*



#### Eigen diaconie

Ook in Hoevelaken en directe omgeving zijn er mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen. Dit kan komen doordat ze hun werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan waardoor gezinnen aan het einde van de maand hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. De Diaconie staat deze mensen bij en helpt hen; niet alleen door ze financieel te ondersteunen maar ook door ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden door verschillende organisaties.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen Diaconie, Pastoraat of Vluchtelingenwerk.



#### Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).

## Verhaal uit de zaal – Hans Dammingh



Een jaar geleden luisterden we naar het ‘verhaal uit de zaal’ van Ben de Graaf. Dit jaar is Hans Dammingh bereid om, als niet-theoloog en dorpsgenoot, een overweging te houden. Hij zal dit doen op zondag 31 januari.

Hans is van huis uit Rooms-katholiek. Als kind ging hij naar een rooms-katholieke basisschool. Thuis was het vooral zijn moeder die het geloof inbracht. Hans wenste dikwijls dat hij in de kerk geboren was. Dat had hem speciale privileges verleend zoals het niet hoeven sluiten van deuren, want zijn moeder riep wel eens: ‘Doe die deur toch achter je kont dicht, je bent niet in de kerk geboren!’

Hans’ vader had zo zijn twijfels over God en het hiernamaals. ‘Er is nog nooit iemand teruggekomen om te vertellen wat er is,’ zei hij. Volgens Hans geloofde hij er eigenlijk niks van.

‘Er zijn verhalen in de bijbel die me prikkelen om na te denken over het leven,’ vertelt Hans. Op school leerde hij de Catechismus van de Katholieke Kerk. Die bracht voor Hans de eerste scheurtjes in zijn geloof aan. Eén van de vragen was: als God voor alles zorgt, hoe komt het dan dat er zoveel ellende is in de wereld? Het antwoord dat Hans moest leren, was: ‘door de zonde’. Volgens hem klopte dit niet. Als God almachtig is, dan zou je hem toch niet alleen hoeven te danken voor wat goed was, maar ook moeten kunnen verwijten wat er niet goed was? Geloof en wat daarmee te maken heeft, heeft nog steeds Hans’ belangstelling. Maar hij beschouwt zichzelf niet als gelovig. Uiteindelijk is hij meer gegrepen door kwesties rond recht, gerechtigheid, gezag en de vraag of je al dan niet gehoorzaam bent aan dat gezag. Die interesse is bepalend geweest voor zijn studie en zijn werk: hij koos voor de rechtenstudie en werd advocaat.

Ook in het evangelie van zondag 31 januari gaat het over gezag. Het is dit gezag waar hij in zijn ‘verhaal uit de zaal’ iets over zal gaan zeggen. In zijn verhaal zal hij ook ingaan op ‘het offer van Abraham’ (Rembrandt, 1635).



Reacties zijn zeer welkom, bij voorkeur per e-mail [h.dammingh@chello.nl](mailto:h.dammingh@chello.nl).

## Engelen

(door Nel Stoffelsen en Ellie Boot)



In de Adventstijd van 2020 waren er zo’n 50 engelen actief. In het geheim bezorgden ze kleine attenties en kaartjes bij een ander. Zo hielpen ze elkaar door een tijd van kou, donker en lockdown heen. En zo sloten we ons als gemeente aan bij het thema van de Kersttijd: *geef licht: het goede leven met elkaar delen*. De meeste engelen kijken met plezier terug. Intussen is de lockdown verder aangescherpt. Als kerkelijke gemeente doen we daar vanzelfsprekend aan mee: hoe voorzichtiger we nu zijn, hoe eerder we weer normaal met elkaar om zullen kunnen gaan.

We vroegen ons daarom af: hoe kunnen we die aandacht voor elkaar behouden? Hoe voorkomen we dat we de tijd passief uitzitten en vergeten wie het in deze maanden het meest moeilijk hebben? Hoe blijven we naar elkaar omzien?

Ieder die engel zou willen zijn voor een ander, kan zich daarvoor opgeven. Wie iemand weet die wel wat aandacht kan gebruiken, kan hem of haar opgeven als ontvanger. Wie zélf toe is aan een attentie of een liefgebaar, kan zichzelf als ontvanger opgeven.

Iedereen kan ontvanger zijn. Ontvanger kan een oudere zijn die alleen is. Of een kind dat met de ziel onder de arm loopt. Een ouder die met moeite en stress werk en zorg en onderwijs thuis combineert. Iemand die verdriet heeft of ziek is (geweest). Zomaar iemand van wie je denkt dat hij of zij een steuntje in de rug kan gebruiken. Wie zich opgeeft om engel te zijn, kan verschillende dingen doen. Hij of zij kan in het geheim de ontvanger blijken van aandacht schenken. Of gaat een keer langs, of nodigt de ander uit voor een kop thee of koffie.

Samengevat:

- Wil je engel zijn voor iemand anders?
- Weet je iemand die ontvanger zou kunnen zijn?
- Heb je zelf behoefte aan wat aandacht?

Geef dit dan vóór 14 februari door aan Nel Stoffelsen. Wanneer je je opgeeft als engel, hoor je op of kort na 14 februari meer.

We hopen dat je (weer) meedoet!

Een uitgebreide versie van dit engelenbericht staat in de Rondom van februari.

### **Bericht van Grace Home**

Onderstaand bericht van Grace Home in India kwam via Gerwin Duine bij ons binnen.

*Dear Eshof friends,*

*We request your valuable prayers for Chanda, one of our daughters, as she is getting married on the 30th of January 2021.*

*The man who is marrying her is Rakesh, he is a social worker from Patna, Bihar.*

*The wedding will be at Grace Care Center in Ghaziabad. We are expecting over 100 people to participate including 30 people coming from bridegroom's side.*

*Chanda has completed her Master's degree in Divinity and is doing her Master's in Social Work now. She has grown up at Grace Care Home for last 13 years. She lost her father in her childhood and mother could not bring her up due to extreme poverty. But thank God because of Grace Care Home and because of the valuable support from our precious partners Chanda is now a healthy, spiritual and qualified young woman ready to get married and start her family life.*

*Rakesh also grew up in a children home in Patna, Bihar. Rakesh is a successful social worker now. He is a good singer and musician also.*

*Grace Care is taking the complete responsibility of conducting the wedding and take care of reception expenses. We are also planning to give some essential household items as gifts to Chanda and Rakesh after their wedding as they will start their family life.*

*We highly appreciate the prayers of our precious friends and friends connected through Grace friends.*

*We are ever grateful for your love, prayers and support.*

**THANK YOU**



### **Opgaveformulier pastoraal bezoek**

Zoals in [Nieuwsbrief 33 van 16 oktober](#) te lezen was, kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier. Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: <https://forms.gle/Petcev1VtfHY7r5D8>  
U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.

### **Volgende nieuwsbrief**

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 5 februari**. Kopij hiervoor graag aan mij mailen voor donderdag 4 februari.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand i.s.m. Alex Hollestelle.

Ik wens u allen een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen  
predikantsassistent  
06 25316748