



**NIEUWSBRIEF nr. 6 – 12 februari 2021**

Beste mensen,

Het is een volle Nieuwsbrief geworden. Nummer 6 begint met een geweldig bericht van het College van kerkrentmeesters en de ZWO. Er is in korte tijd veel werk verzet om alle papieren van de Actie Kerkbalans 2021 uit te delen, weer op te halen en te verwerken. Het College van Kerkrentmeesters en de ZWO hebben de balans kunnen opmaken met een positief resultaat. Fantastisch nieuws!

Coralien Toom doet een oproep voor versterking van de groep beeld en geluid tijdens de kerkdiensten in de Eshof.

Frits Harmsen deelt mee dat er wijzigingen optreden binnen de activiteiten Vorming en Toerusting.

Verder leest u onder het kopje *Verbonden blijven met elkaar* hoe gemeenteleden de Coronatijd beleven en is er een laatste oproep om je als engel op te geven.

**Actie Kerkbalans**

**Geef vandaag  
voor de kerk  
van morgen**



Van 23 januari tot 6 februari liep de actie Kerkbalans 2021 met het thema **GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN**.

Bijna alle antwoordstroken zijn inmiddels binnen.

Voor de Kerk is totaal toegezegd een bedrag van € 116.000; begroot was een bedrag van € 115.000.

U heeft laten zien dat we onze Eshof (nu met online diensten en later weer daadwerkelijke ontmoetingen) willen blijven voortzetten.

Voor de ZWO is totaal toegezegd een bedrag van € 19.500; begroot was een bedrag van € 16.000.

U heeft laten zien dat we de ondersteuning aan onze naaste (o.a. het jongerenproject) belangrijk vinden en willen blijven voortzetten.

Het college van kerkrentmeesters en de ZWO zijn verheugd met dit resultaat, hierdoor kunnen wij onze doelstellingen voor 2021 verwezenlijken.

Alle vrijwilligers danken wij voor hun inzet bij de actie kerkbalans 2021.

Aan alle gemeenteleden die een bedrag hebben toegezegd hartelijk dank.

Met hartelijke groet,  
College van Kerkrentmeesters  
ZWO

## **Verbonden blijven met elkaar**

*(door Ellie Boot)*

We zien elkaar al bijna een jaar niet of nauwelijks meer in de kerkdiensten in de Eshof. Van sommige mensen kun je ineens denken: hé... hoe zou het met hem of haar gaan? Hoe beleeft hij of zij deze tijd? Dat roept natuurlijk ook de vraag op: hoe houd je het zelf op een goede manier vol?

Wie zou eens iets willen schrijven over haar of zijn eigen ervaringen in deze maanden? Graag wil ik ieder die hier iets over zou willen opschrijven, uitnodigen dat te doen en het vervolgens naar mij op te sturen. Liefst met een foto van zichzelf. Dan zet ik dat in de nieuwsbrief. En kunnen we ook op deze wijze verbonden blijven met elkaar.

Deze persoonlijke stukjes zullen niet in de openbare versie van de nieuwsbrief op de website van de Eshofgemeente komen. Ze zullen alleen in de uitgebreide versie van de nieuwsbrief staan, waarvoor ieder de link per e-mail krijgt toegestuurd.

## **HELP! - Versterking gevraagd groep Beeld en geluid**

*(door Coralien Toom)*

Nogmaals doe ik een oproep. Nu wel een heel dringende!

We zijn op zoek naar mensen die af en toe de beeldopname willen verzorgen van de kerkdienst in de Eshof. Momenteel zijn we met 3 dames en een invalster.

Ik kan me niet aan het idee onttrekken, dat dit een leuke activiteit voor jonge mensen is, die zo bedreven zijn in alle social media en met iPhone of smartphone.

Maar ook anderen zijn uiteraard welkom, man of vrouw, als je maar een beetje met een telefoon overweg kan. En wanneer we met genoeg mensen zouden zijn, ben je echt niet iedere maand aan de beurt.

Vanaf 1 mei wordt het zelfs nog nijpender, want Thijmen en ik gaan dan verhuizen naar Ommen.

Via een tussenstop, van ca. een half jaar, in Stegeren, hopen we in oktober/november ons nieuw te bouwen huis te betrekken in Ommen.

Dus....trek je stoute schoenen aan en bel of mail me even.

Namens Jantine, Joke en Anja,

Coralien Toom

06-41310163

[coralien1954@gmail.com](mailto:coralien1954@gmail.com)

## **14 februari 10.00 uur – 6<sup>e</sup> zondag na Epifanie**

De liturgie voor 14 februari kunt u downloaden. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.



### **Voorbeden**

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar [ellie.boot@hccnet.nl](mailto:ellie.boot@hccnet.nl).

### **Bloemen**

Er staan deze zondag geen bloemen in de kerk vanwege het koude winterweer. Bovendien zijn de bloemen dit weekend vanwege Valentijnsdag extreem duur.

## Collectes

De collectes zijn voor de Stichting Voorkom en voor Muziek en Liturgie. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.*



### Bij de eerste collecte:

Voorkom! geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen, met name op scholen. Ook het geven van weerbaarheidstrainingen en voorzien in de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen hoort bij de doelstellingen van stichting Voorkom. Stichting Voorkom beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Uw gift voor dit goede doel is van harte welkom.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Stichting Voorkom, Muziek en Liturgie of Vluchtelingenwerk.



### Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei.](#)

## Vorming & Toerusting

*(door Frits Harmsen)*

De oplettende lezer zal gezien hebben dat in Rondom onder het hoofd 'Agenda' twee activiteiten in het kader van V & T zijn opgenomen. Op donderdag 11 maart wordt een lezing van Fred Kok aangekondigd onder de titel: 'Hoe joods is een christen'. Deze lezing gaat niet door en wordt verplaatst naar 18 november.

Helaas moet de documentaire film Oerijssel die op 24 maart in de Kopperhof vertoond zou worden, voor de derde keer worden uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Reeds gekochte kaarten blijven uiteraard geldig.



### Engelen

Vandaag (12 februari) en morgen (13 februari) kan het nog: je kunt je nog opgeven om in de Veertigdagentijd voor iemand een engel te zijn. Een rol die je op je eigen manier in mag vullen. Je maakt de dagen voor jouw ontvanger iets lichter en vrolijker, en dat kan heel welkom zijn in deze tijd van lock down.

Durf het eenvoudig te houden. Een kaart, een keer iets lekkers – het hoeft niet groot te zijn. Waar het om gaat is dat je aandacht hebt voor iemand anders die je misschien nog helemaal niet kent en nooit bent tegengekomen. En lijkt het je leuk samen iets te gaan doen, ook dat kan. Je hoeft jezelf niet verborgen te houden als je dat niet wilt. Samen een wandeling maken of samen een kop thee drinken of nog iets anders, er zijn allerlei mogelijkheden! Lees meer over dit plan in 'Rondom de Eshof' van februari. **14 februari** is de sluitingsdatum. Op of direct na die dag hoor je aan wie je gekoppeld bent. Doe je mee?

### Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 19 februari**. Kopij hiervoor graag voor donderdag 18 februari mailen naar [nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl](mailto:nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl).

Een mooie week toegewenst. Geniet van het mooie winterweer!

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen  
predikantsassistent  
06 25316748