

**NIEUWSBRIEF nr. 7 – 19 februari 2021**

Beste mensen,

Op 17 februari j.l. (Aswoensdag) startte de veertigdagentijd: een periode waarin we ons voorbereiden op het komende Paasfeest. In deze Nieuwsbrief schenken we aandacht aan de veertigdagentijdkalender, die online beschikbaar is.

In de dienst van a.s. zondag is Martha Zonneveld te gast. Zij zal een toelichting geven op het werk van Tearfund. Een organisatie die actief is in Bangladesh: hulp bieden aan de Rohingya's.

Coralien Toom doet nogmaals een oproep om de groep beeld en geluid te komen versterken.

In de stukjes over Liesbeth Geelhoed en Femke van de Kamp leest u hoe zij de coronatijd beleven.

De Liturgische Vormgroep ging aan de slag met de verbeelding van de veertigdagentijd: het beeld en de woorden van Maria Vasalis nodigen ons uit tot inkeer.



Gast in ons midden: Met ons actieve ZWO-team richten we onze aandacht in deze jaren op vluchtelingen, dichtbij en ver weg. In de Rondom van september, oktober, november en december/januari konden we veel lezen over een specifieke groep: de Rohingya in Bangladesh. Dankzij de vrijwillige bijdrage van alle gemeenteleden kon de ZWO een bedrag van € 7500,- naar Tearfund overmaken. Wat deze organisatie met het geld doet, kunt u lezen in de Rondom van februari.

Op zondag 21 februari is een medewerker van Tearfund in ons midden: Martha Zonneveld. Ze zal, als deel van de schriftuitleg, vertellen over wat zij gezien heeft in de vluchtelingenkampen. En hoe de mensen in de kampen hun best doen op te staan uit hun armoede en uitzichtloosheid. Geloof speelt hierin een belangrijke rol.

Op weg naar Pasen - Meditatief door de Veertigdagentijd

Op Aswoensdag 17 februari is de Veertigdagentijd begonnen. Wie het fijn vindt om elke dag een meditatief moment in te bouwen, kan dat bijvoorbeeld doen met de Veertigdagenkalender van de PKN. *Petrus* biedt dit jaar een online versie van de veertigdagentijdkalender aan met dagelijkse overdenkingen, gebeden en leuke extra's. U wordt uitgedaagd tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen.

Elke dag is een nieuw vakje te openen. De kalender bestaat zowel in papieren vorm als online. Bestellen kan via <https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/>

Ik ben er voor jou

Het thema van de kalender is dit jaar 'Ik ben er voor jou', en behandelt wekelijks één van de zeven werken van barmhartigheid. Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

In de kalender vindt u elke dag een Bijbeltekst en een korte overdenking. De online kalender biedt bovendien verschillende extra's, zoals interviews met de predikanten die een bijdrage leverden aan de kalender, tips voor de vastentijd en passende gebeden.

Ook op de website van De Eshof vindt u een link naar de kalender waarmee u zich kunt inschrijven.

Een andere, inspirerende online-kalender is de vastenkalender van de Dominicuskerk in Amsterdam. Als je die wilt ontvangen, stuur dan een e-mail aan 40dagentijdkalender@gmail.com. Of schrijf je in voor de online 40-dagenretraite van de Jezuïeten via <https://www.ignatiaansbidden.org/>.

Verbonden blijven met elkaar

(door Ellie Boot)

Wie zou eens iets willen vertellen over haar of zijn eigen ervaringen in deze maanden? Ik nodig ieder die hier iets over zou willen opschrijven uit om dat te doen en het vervolgens naar mij op te sturen. Liefst met een foto van zichzelf. Dan zet ik die samen in de nieuwsbrief. Zo horen we telkens van iemand anders in de gemeente hoe het met hem of haar gaat.

Deze persoonlijke stukjes zullen niet in de openbare versie van de nieuwsbrief op de website van de Eshofgemeente komen. Ze zullen alleen in de uitgebreide versie van de nieuwsbrief staan, waarvoor ieder de link per e-mail krijgt toegestuurd.

21 februari 10.00 uur – 1^e zondag in de veertigdagentijd

De liturgie voor 21 februari kunt u downloaden. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via kerkdienstgemist.nl of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.



Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

In gedachtenis: Johanna Maria Elizabeth Maaskant-Breugem – 5 april 1931 – 18 februari 2021

Op donderdag 18 februari overleed Annie Maaskant. Ze woonde sinds bijna een jaar in het St Elisabeth verpleeg- en gasthuis in Amersfoort. Op dinsdag 23 februari zal er in de Eshof om 13.30 uur in besloten kring een afscheidsdienst zijn. We zullen Annie deze zondag in het morgengebed gedenken.

Bloemen

In de 40-dagentijd staan er geen bloemen in de kerk. In plaats daarvan is er een liturgische schikking, die verzorgd is door de Liturgische Vormgroep.

Inkeer

Toelichting van Bea de Rijke namens de Liturgische Vormgroep bij de Verbeelding in de Veertigdagentijd en met Pasen



Niet eerder ontstond er een vormgeving van de Vormgroep op afstand via de app. Voorheen vulde de Liturgische Vormgroep de weken voor de veertig-dagen-tijd in met waardevolle gesprekken. Een soort verkenningstocht op zoek naar een mooi beeld waarmee het tijdspad naar Pasen zichtbaar kon worden gemaakt. Een verbeelding, die door lezingen, gedichten, ervaringen of gedachten kon worden gevangen in één vorm, ondersteund met woorden. Een perspectief, dat gedurende de veertig dagen ruimte overliet voor een persoonlijke invulling. Dit keer werd de app onze spreekbuis. Door de ervaringen van het afgelopen jaar ontstond er behoefte aan een verbeelding in relatie met de komende tijd. Hoe ingewikkeld het is om door de beperkingen de moed erin te houden en hoe door het vertragen juist rust en nieuwe inzichten zijn ontstaan.

Dat bracht ons bij deze verbeelding. Een voorovergebogen figuur, als een mens met een hoofd vol gedachten, of een mens die rust heeft gevonden. Om die reden is deze figuur omwikkeld met gaas dat de beklemming of inkeer benadrukt. Ondanks die verschillen maakt het gaas ook een verbinding naar boven. Een weg naar het licht.

Deze verbeelding en de woorden van Maria Vasalis nodigen je uit om in de komende tijd die ruimte te ontdekken en vast te houden op zoek naar een nieuwe toekomst.

*'Ik trek me terug en wacht
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedere minuut zet zich in toekomst om'*



Collectes

De collectes zijn voor Kerk in actie ZWO Tearfund en Eredienst. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.*



Bij de 1^e collecte: De Rohingya zijn gevlucht voor het geweld in Myanmar en zijn in groten getale woonachtig in Cox's Bazar in Bangladesh. In Bangladesh zijn de Rohingya niet veilig om meerdere redenen. Het is een crisis die door blijft gaan en nog geen einde in zicht heeft. De Rohingya verdienen menselijke aandacht en zijn meer dan 'een probleem', zij willen ook een leven met een toekomst voor zichzelf en hun kinderen.

Op 21 februari zal Martha Zonneveld van de organisatie Tearfund een bijdrage leveren in de dienst door te vertellen over het werk dat Tearfund doet om de Rohingya te ondersteunen. In deze dienst zal de opbrengst van de collecte voor dit project zijn. Uw bijdrage hieraan is zeer welkom.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerk in actie ZWO Tearfund, Eredienst of Vluchtelingenwerk.



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).

Opgaveformulier pastoraal bezoek

Zoals in [Nieuwsbrief 33 van 16 oktober](#) te lezen was, kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier.

Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: <https://forms.gle/Petcev1VtfHY7r5D8>

U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.

HELP! - Versterking gevraagd groep beeld en geluid

door Coralien Toom

Nogmaals doe ik een oproep. Nu wel een heel dringende!

We zijn op zoek naar mensen die af en toe de beeldopname willen verzorgen van de kerkdienst in de Eshof.

Momenteel zijn we met 3 dames en een invalster.

Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat dit een leuke activiteit voor jonge mensen is, die zo bedreven zijn in alle social media en met iPhone of smartphone.

Maar ook anderen zijn uiteraard welkom, man of vrouw, als je maar een beetje met een telefoon overweg kan.

En wanneer we met genoeg mensen zouden zijn, ben je echt niet iedere maand aan de beurt.

Dus....trek je stoute schoenen aan en bel of mail me even.

Namens Jantine, Joke en Anja,

Coralien Toom 06-41310163

coralien1954@gmail.com

Agenda

Het College van Kerkrentmeesters vergadert woensdag 24 februari om 20.00 uur online.

Hoevelaken naar Georgië – Koop bingokaarten



Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 26 februari**. Kopij hiervoor graag voor donderdag 25 februari mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Een mooie start van de veertigdagentijd toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748