



NIEUWSBRIEF nr. 1 – 8 januari 2021

Beste mensen,

Om te beginnen wens ik u een voorspoedig nieuw jaar toe, waarin we hopelijk weer steeds meer 'mogen' en minder 'moeten', waarin veel dingen weer vanzelfsprekend worden en we weer vrolijk en zonder angst voor het virus bij elkaar op bezoek kunnen.

Overlijden Henk van den Top

Op 3 januari overleed Henk van den Top op 78-jarige leeftijd. Het afscheid is maandag 11 januari om 14.00 uur in de Lichtzaal van crematorium Amersfoort, uiteraard in kleine kring. Zondag 10 januari zullen we Henk in de dienst gedenken.

Het Engelenproject

(door Diana Kneppers-Doornekamp)



Het afgelopen jaar heb ik met FREE! verschillende weken meegedaan met Secret Free-nd! Thuis zag mijn gezin hoe druk ik was met het maken van pakjes voor anderen. En het hele gezin genoot mee als er voor mij weer een pakje bezorgd werd. Geregeld hoorde ik: 'dat wil ik ook'. Dus toen het Engelenproject werd aangekondigd, was het ook snel beslist; we zouden alle vier meedoen. En wat was het leuk, spannend, grappig en bijzonder. De meiden troffen beiden heel lieve engelen, die echt goed over hen nagedacht hadden. Ze werden voorzien van attenties die met veel aandacht waren ingepakt. En het zit hem echt in het kleine, want hoe leuk is het als er tussen de stapel post een kaart zit, speciaal voor jou! Zelf bedachten ze wat ze voor hun ontvangers konden maken of kopen. Het 'stiekem

bezorgen' zorgde voor de meeste lol (en spanning).

Maarten moest op de fiets om zijn engel van pakjes te voorzien, alhoewel... als je in de nieuwsbrief leest dat je ontvanger zondag in de Eshof is, kun je ook daar een pakje achterlaten. Hij vond het vooral leuk om dingen te bedenken die zijn ontvanger kon doen en gaf daarbij een hint naar zijn familie-roots.

Mijn insteek was om vooral veel tijd en aandacht aan mijn ontvanger te besteden. Daarom heb ik veel pakjes zelf gemaakt. Daarbij vond ik het leuk om zeer geregeld bij haar wat achter te laten.

Dát bleek wel een enorme uitdaging te zijn. Ongezien bij de ander wat bezorgen... Onze engelen was het gelukt, want nooit hebben we onze engelen voorbij zien fladderen, zelfs niet als ze aanbelden.

Het Engelenproject is voorbij, maar wat gaf het een paar leuke, aandachtsvolle weken. En wij vonden het erg leuk dat onze engelen zich (bijna allemaal) bekend hebben gemaakt. Want het geeft toch weer een nieuw contact met elkaar. Het is leuk om elkaar nu nog wat beter te hebben leren kennen en elkaar aan te spreken, omdat je nu nog wat meer verbonden bent. Dat is een lichtpunt in de donkere tijd.

Ook zonder lockdown of pandemie is het goed om af en toe wat meer aandacht, zorg en tijd voor elkaar te hebben. Wat ons betreft mag er volgend jaar weer een Engelenproject komen.

Groet ook namens Maarten, Iris en Anne.

10 januari 10.00 uur – eerste zondag na Epifanie

De liturgie voor 10 januari kunt u downloaden. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via kerkdienstgemist.nl of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.



Vorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

Collectes

De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en voor het Jeugd- en Jongerenwerk. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor **hulp aan vluchtelingen**.*



Bij de eerste collecte: Eigen diaconie

Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte bestemd is, heeft de diaconie van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig het bieden van financiële hulp. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen Diaconie, Jeugd- en Jongerenwerk of Vluchtelingenwerk.



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei](#).

Nieuwe nieuwsbriefschrijver

Half december vroeg ik in de nieuwsbrief of er iemand was die mij zou willen helpen bij het schrijven/samenstellen van de nieuwsbrief. Als reactie daarop heeft **Alex Hollestelle** zich aangemeld. Vanaf half januari gaat Alex ingewerkt worden. Om dit gemakkelijker te laten verlopen heb ik een gezamenlijk e-mailadres aangemaakt. Dat is nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl. Als u kopij voor de nieuwsbrief heeft, kunt u deze naar dit e-mailadres sturen, dan krijgen Alex en ik beiden de mail binnen.

Even voorstellen

(door Alex)

Vanaf 2016 woon ik in Hoevelaken. Ik ben werkzaam geweest in het onderwijs: 8 jaar in het basisonderwijs en 32 jaar in het voortgezet onderwijs. Naast mijn docentschap schreef ik voor de Onderwijs Vakbond artikelen. Ook ben ik een aantal jaren correspondent geweest van de Barneveldse Krant. Schrijven vind ik erg leuk. Toen Nel Stoffelsen een oproep deed voor de Nieuwsbriefversterking hoefde ik daar niet lang over na te denken. De komende weken word ik ingewerkt. Even wennen is het wel om de fijne computerkneepjes te leren, maar dat zal wel lukken. Ik heb er zin in.

Opbrengst Oliebollenactie Stichting Grace Care Nederland

Afgelopen jaarwisseling heeft Stichting Grace Care Nederland dankzij u weer veel oliebollen verkocht. Wij vertrouwen erop dat ze u hebben gesmaakt. Naast de verkoop hebben we ook nog mooie giften gekregen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er maar liefst **€ 2.220** is opgehaald!



De opbrengst gaat volledig naar de renovatie van de gedateerde keuken in Grace Home. Deze voldoet niet meer aan alle kwaliteits- en hygiëne-eisen. Door middel van een renovatie zorgt Grace Care India ervoor dat de keuken weer veilig is en optimaal gebruikt kan worden.

We willen u hartelijk bedanken voor het kopen van de oliebollen en de giften die er zijn gegeven. Dankzij uw steun kan Grace Care op een veilige manier voor ieder kind een maaltijd verzorgen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Grace Care Nederland



'Ik wil iets zinvols doen'

Goede voornemens voor 2021 kunnen uitkomen! Wil je nieuwe ervaringen of boeiende ontmoetingen? Bekijk eens of vrijwilliger bij VluchtelingenWerk iets voor je is op www.vluchtelingenwerk.nl.

Het komend jaar zullen binnen onze Gemeente Nijkerk 25-40 nieuwe statushouders zich gaan vestigen; alleenstaanden en gezinnen. Ze moeten worden geholpen met inburgeren. Alles wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat niet voor hen.

Binnen het huidige vrijwilligersbestand (plm. 17) werken enthousiaste mensen met elkaar samen in 'maatschappelijke begeleiding'. Informeer eens voor een vrijblijvend gesprek met tel. 06 13856899 (Melissa de Jonge, coördinator).

Simon Drost (vrijwilliger:) tel. 06 24804935



Oproep Werkgroep Stiltedag - Stil-I-even

De Werkgroep Stiltedag zoekt voor de periode tot 27 december 2021 een opslaggelegenheid voor een platte, houten cirkel met een diameter van 1.50 meter. Wie kan hierin voorzien?

Graag contact opnemen met *Bea de Rijke: tel. 06 21977106.*

Opgaveformulier pastoraal bezoek

Zoals in [Nieuwsbrief 33 van 16 oktober](#) te lezen was, kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier. Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen:

<https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9>.

U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.

Agenda

do. 14 januari, 20.00 uur: Moderamen, online vergadering

Andere activiteiten gaan vanwege de lockdown voorlopig niet door.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 15 januari**. Kopij hiervoor graag voor donderdag 14 januari mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl.

Ik wens u allen een fijne week toe, ook namens Alex,

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748