



## NIEUWSBRIEF nr. 2 – 15 januari 2021

Beste mensen,

De tweede Nieuwsbrief van dit jaar staat in uw mailbox en op onze website. Speciale aandacht voor het tekenen van kaarten voor gemeenteleden, die het extra moeilijk hebben door het overlijden van hun partner of een familielid. Verder is er verdrietig nieuws over de verdere inperking van de kerkdiensten. Maar de voorbereidingen om de Eshoftuin weer tot bloei te brengen zijn in volle gang en dat is verheugend.

### Overlijden Jan van Leijenhorst

Op 8 januari overleed Jan van Leijenhorst aan de gevolgen van corona en van een daaropvolgende dubbele longontsteking. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Op zondag 17 januari zal Ellie Boot hem in de dienst gedenken.

### Terug naar het morgengebed

(door Ellie Boot)

Vanmorgen zag ik door de kieren  
van de gesloten luiken licht,  
dat straalde over mijn gezicht  
en al het stof als vuur deed vieren.

Toen werd mijn kamer warm tot op het bot  
en op de kast begon de klok te zingen  
van ruisende herinneringen  
en plotseling verscheen mij god.

*Neeltje Maria Min, in 'Voor wie ik liefheb wil ik  
heten'*

We zijn terug bij af. Erger, eigenlijk: vanaf begin april 2020 hadden we in de Eshof tenminste nog een koortje van enkele mensen dat de liederen zong. Daar is nu een streep doorheen gehaald. Bij zingen worden 40 tot 200 keer meer aerosolen en virussen de lucht in gestrooid dan bij stil zitten. Met de Engelse variant van het virus in aantocht is dit niet verantwoord, zelfs niet met een klein groepje zangers. We moeten het weer doen met een morgengebed zonder zang. Voor hoe lang? Tenminste vier weken. Hoe het daarna zal gaan, zullen we moeten afwachten.

Met de kerkdiensten gaan we daarom over op een morgengebed. Zonder responsies en zonder zang. Een korte, meditatieve uitzending. Al is het niet veel, hier willen

we wel mee doorgaan. Samen met de wekelijkse nieuwsbrief is dit een manier om met elkaar verbonden te blijven als gemeente. We kiezen ervoor het morgengebed op zondagmorgen te laten plaatsvinden, dus op de tijd waarop anders de kerkdienst was geweest. Dat geeft meer verbondenheid dan wanneer we de dienst van tevoren zouden opnemen en er van het internet geplukte stukjes zang in zouden zetten. Voor die samenzang kunnen we volop op radio en tv terecht, voor de verbondenheid met elkaar als Eshofgemeente niet. Dit morgengebed, samen met de verschillende wijzen waarop we individueel naar elkaar omzien in deze dagen, zal in de komende tijd het hart van ons gemeente-zijn vormen.

Het kabinet spreekt van licht aan het einde van de tunnel dankzij de verschillende vaccins tegen het virus.

Hopelijk gaan ze ons in de komende maanden geleidelijk aan uit de crisis trekken.

Ik las een prachtig gedicht dat dit licht aan de horizon veel dichterbij ziet. Het staat bovenaan dit stukje en is van de dichteres Neeltje Maria Min. Het stond in Trouw boven de rouwadvertentie van het overlijden van Truus van Reenen.

In het gedicht is het licht er 'vanmorgen' al. Je ziet het voor je: een zonnestraal die door de kieren van luiken of gordijnen naar binnen valt. Je ziet de ontelbare stofdeeltjes die in de lichtstraal dansen, die vieren als vuur – het doet aan Pinksteren denken.

Wat ze daarna beschrijft, is een haast mystieke ervaring. Een ervaring van warmte, van vrolijkheid (de klok begon te zingen), van herinneringen die ineens bovenkomen – en van god. Voor de dichteres is hij er plotseling. In de vrolijkheid en het licht en de dansende stofdeeltjes, de zingende klok en de ruisende herinneringen. Meer zegt ze niet over die verschijning van god.

Ik wens iedereen kracht toe om vol te houden en momenten van licht als in dit gedicht.

### 17 januari 10.00 uur – tweede zondag na Epifanie - Morgengebed

De liturgie voor het morgengebed op 17 januari vindt u onder aan deze nieuwsbrief. De dienst is te volgen op 3 manieren. U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.

- 1) via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of
- 2) via de [Facebook-pagina](#) van de Eshof of
- 3) via het [YouTubekanaal de Eshof](#). Alleen achteraf terug te kijken (**dus niet live**).

### Medewerkers:

Voorganger: ds. Ellie Boot

Organist: Rudi Coppoolse

Ouderling van dienst: Jan Vogel

Beeld: Coralien Toom

Geluid: Thijmen Toom



### Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar [ellie.boot@hccnet.nl](mailto:ellie.boot@hccnet.nl).

### Collectes

De collectes zijn voor **het Hospice Nijkerk** en **de Cantorij**. *Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.*



**Bij de eerste collecte:** Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie maar ook mensen van 'buiten' zijn welkom. De doelgroep bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL30 RABO 0382 2047 35** t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Hospice Nijkerk, Cantorij of Vluchtelingenwerk.



### Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei. 2020](#)

### Hernieuwde verbintenis

De kerkenraad is zeer verheugd dat Wouda Bakker-Beitler het voornemen heeft om een hernieuwde verbintenis aan te gaan als diaken.

In de plaatselijke regeling is opgeschreven dat de kerkenraad minimaal twee weken voorafgaande aan de voorgenomen bevestiging de namen van de kandidaten bekend maakt aan de gemeente.

Indien er geen wettige bezwaren tegen de kandidaatstelling bij de scriba binnenkomen wordt de kandidaat als verkozen beschouwd. De herbevestiging zal dan plaatsvinden in de eredienst van zondag 7 februari 2021.



### De Eshoftuin houdt nog steeds een winterslaap

De laatste weken van 2020 hebben we vooral de tuin schoongemaakt. Eikenbladeren verteren nauwelijks, maar rotten wel en daardoor treedt er verzuring op in de grond, dus we hebben de bladeren elke zaterdag in november/december verwijderd! Om zo biologisch mogelijk te tuinieren hebben we nu een eigen compostbak, gemaakt van oude pallets. Staat mooi aan de rand van de 'voor'tuin.

Vanaf 1 januari jl. hebben we er een stuk grond bij gekregen. Dit grenst aan de kruidentuin en is ongeveer 100 vierkante meter groot. We zijn er erg blij mee, zo kunnen we nog beter de groenten, kruiden en bloemen verdelen door verspreid te zaaien en te planten. De zaden zijn gekocht, de mest is besteld. Wanneer het weer het toelaat, gaan we spitten.



Een extra stuk grond erbij



De zaden zijn er

Eind januari-begin februari beginnen we met het 'voorzaaien'. Hiervoor hebben we zeker 10 balkonbakken nodig, ca 80 cm tot 1 meter lang. Wie heeft ze nog staan en kan ze missen? Ook kweekbakjes o.i.d. zijn van harte welkom.



Balkonbakken



en kweekbakjes

Graag vóór 30 januari afleveren op de tuin. Elke zaterdagochtend tussen 10.00 – 11.30 uur is er wel iemand aanwezig. Of neem contact op met Janny Dammingh: 06 53244435. [h.dammingh@chello.nl](mailto:h.dammingh@chello.nl)

### Agenda

wo. 20 januari, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters, online vergadering  
Andere activiteiten gaan vanwege de lockdown voorlopig niet door.

### Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op **vrijdag 22 januari**.  
Kopij hiervoor graag voor donderdag 21 januari mailen naar [niewsbriefeshof@kpnmail.nl](mailto:niewsbriefeshof@kpnmail.nl).

Deze nieuwsbrief kwam tot stand i.s.m. Alex Hollestelle.

Ik wens u allen een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen  
predikantsassistent  
06 25316748



### Liturgie zondag 17 januari Morgengebed

*Muziek: Johann Sebastian Bach - Praeludium in A Dur - BWV 536*

*Begroeting*

*Openingsgebed*

*Evangelielezing: Johannes 2,1-11*

*Overweging*

*Muziek: Alexandre Guilmant - Communion*

*In gedachtenis: Jan van Leijenhorst  
25 december 1940 – 8 januari 2021*

*Voorbeden, besloten met het Onze Vader*

*Zegenbede*

*Muziek: Johann Gottfried Walther - Concerto del Sigr. Torelli in d moll*