



NIEUWSBRIEF nr. 29 – 23 juli 2021

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief een bijdrage van de beeld- en geluidgroep over wat er mis ging met het geluid bij de dienst van afgelopen zondag en een uitnodiging om na afloop van de dienst van aanstaande zondag nog even te blijven zitten om naar enkele mooie opnames te luisteren. We besteden nogmaals aandacht aan het werk van Vluchtelingenwerk in de gemeente Nijkerk. We blijven verbonden met Jan en Lien Vogel en met Bram en Renny van Gent.

Overlijden Nelly Clement

Op 20 juli is Nelly overleden. Ze verbleef sinds enkele weken in het Hospice in Nijkerk. Op 27 juli om 13.30 uur wordt in de Eshof de dankdienst gehouden waarna aansluitend de begrafenis plaats zal vinden. Iedereen die dat wil, is uitgenodigd rond 14.30 langs de route van de Eshof naar de begraafplaats te gaan staan om Nelly een laatste groet te brengen. Wie wil, kan dan meelopen naar het graf. Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u de mogelijkheid een kaart te tekenen voor Gab en de kinderen.

De dankdienst kan meebeleefd worden via www.kerkdienstgemist.nl.

25 juli: zesde zondag van de zomer

De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.

Voor de medewerkers aan de dienst verwijzen we u naar de liturgie.

Wilt u ook in de Eshof de dienst meevieren?

Als u regelmatig een uitnodiging wilt ontvangen voor de diensten, of als u op een bepaalde zondag uitgenodigd wilt worden, kunt u mailen naar uitnodigingseshof@gmail.com.

Wilt u liever bellen? Dat kan ook. Bel naar één van ons en het komt in orde.

We nodigen u graag uit!

Marijke Hildering tel. 06 20069898

Lieske Duim tel. 06 44296945

Autodienst

Als vervoer naar de kerk op zondagochtend een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de dienst van 25 juli kunt u hiervoor contact opnemen met Lien Vogel, tel. 2580779.

Collectes

De collectes zijn voor **de eigen diaconie** en **het onderhoud van het gebouw**. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor **TeamUp**. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar [nieuwsbrief nr. 25 van 25 juni](#).

Bij de eerste collecte: Eigen diaconie

Misschien verwacht je het niet, maar er zijn in Hoewelaken en directe omgeving mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen. Dit kan komen doordat ze hun werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan waardoor gezinnen aan het einde van de maand hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. De diaconie staat deze mensen bij.

Niet alleen door ze financieel te ondersteunen maar ook door ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden door verschillende organisaties.





Bij de tweede collecte: Onderhoud gebouw

De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen graag zo houden. De kosten worden flink in de hand gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we de komende jaren een mooi en veilig Godshuis hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als "Groene kerk" voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!



Collectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z'n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in [Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020](#).

Voorbeden

Wij nodigen u uit om gebedsintenties voor de dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl



De vreemdeling die in uw steden woont. (Deuteronomium 5, 14)

(Door Simon Drost)



Op maandag 2 maart 2020 was er in 'de Eshof' een samenkomst met de titel: 'Bekend maakt bemind'. Ahmad al Haj, gevlucht uit Syrie, ging in op onze vraag: 'Waarom verlaat iemand huis en haard om in een vreemd land een nieuw leven te beginnen?' Later dat jaar overlegden we samen met een aantal statushouders over hun verwachtingen in Hoevelaken. Dat deden we samen met de Hulpdienst, Welzijnsorganisatie Sigma en afgevaardigden van de Eshof en het Pauluscentrum. Daar ging het over de 'kleine' vragen zoals contact met dorpsgenoten, je alleen voelen, praktische hulp om in te burgeren. De Eshof maakte van 'vluchtelingen' een projectthema dat de komende tijd concreet zal worden.

Wat betreft de 'grote' vragen: we denken, dat momenteel niemand nog de vraag hoeft te stellen, waarom iemand vlucht. Na alle nieuwsberichten en getuigenverslagen uit de hel van Syrie of een ander vluchtland kun je op de hoogte zijn. Toch blijft het nodig om te blijven spreken. De eigen (corona)ellende dichtbij huis gaat meestal voor. Begrijpelijk. En het misbruik dat wordt gemaakt van de migratiecrisis overheerst in de discussie. Ook dat vraagt om antwoorden en maatregelen.

In Hoevelaken

Ondertussen komen de mensen om wie het gaat, hier onder ons wonen. Of ze wonen er al lang. Statushouders heten ze. Soms hebben we ze opgemerkt, maar doorgaans leven ze hun eigen leven, op weg geholpen door allerlei vormen van (korte-termijn) hulp, vrijwillig of professioneel. Zo gaan ze de vaak moeizame weg van inburgering. Elke vluchteling voelt het aan den lijve: Nederland met zijn regels en afspraken is geen gemakkelijk toegankelijk land. Cultuurverschillen kunnen de afstand nog vergroten; een schapenboer van het platteland in Noord Afrika moet zich verhouden tot goed opgeleide buurtgenoten en zal daardoor snel in zijn veilige schulp kruipen. Heimwee knaagt soms aan zijn hart. Hij wás iemand en nu een niemand. Vluchtelingen doen hier dingen 'fout' en de omgeving is soms onbarmhartig. Genoeg redenen om afstand te houden. En dan die taalbarrière! Nee, ze zijn niet altijd speciaal naar Nederland gevlucht; ze zijn dáár weggevlucht op zoek naar een veilig bestaan. Gelukkig zijn er ook schatten van burens, die hulp bieden, geduld hebben, vertrouwen opbouwen. Mensen die zien wat er nodig is voor de kinderen, die even inspringen als het moet; mensen die hen een corrigerende spiegel voorhouden: "Héé, moet je kijken waar je nu mee bezig bent!" Dat zijn de broodnodige contacten voor de lange termijn!

Ontmoeten

De zomervakantie is gaande. En veel kinderen uit minder vermogende gezinnen - ook statushouders - gaan niet het dorp uit. Soms alleen voor een dagje. Velen zien ernaar uit, dat de school weer begint. Op dat speeltuintje in de buurt zijn ze ook wel uitgekeken, de jeugdsoos is dicht en de voetbalclub heeft een zomerstop.

Dan is het mooi als er al contacten zijn en ze je kennen. Maar ook beginnen met het leggen van een contact kan al waardevol zijn, bijvoorbeeld door even de ouders te attenderen op een leuke activiteit in het dorp of in de omgeving; ze ophalen als het zover is. Je beschikbaar stellen om ze erheen te rijden. De weg wijzen naar

speeltuín, speelbos of -strand (kasteel Stoutenburg, strand Zeumeren); bordspelletjes doen, uitleggen hoe ze werken.

Samen sporten met de jongeren. Een sportwedstrijd organiseren, van daaruit misschien verder contact leggen en leren zien wat er nodig is. Oppas als ouders noodzakelijk weg moeten. En als je de tijd en de middelen hebt: Aanbieden van een vakantiedag per auto of busje.

Gelukkig heeft de diaconie van de Eshof al iets bedacht: kinderen die het nodig hebben, kregen een vakantie-spelpakket. Een mooi gebaar en een concrete vorm van 'kerkgang'.

*Simon Drost. Vrijwilliger VluchtelingenWerk Nijkerk, tel. 0624804935
www.vluchtelingenwerk.nl*

Beeld- en geluidsprikelen in de Eshof

(door Jan Vogel)

Inmiddels hebben we alweer twee zondagen en de uitvaartdienst van Mart Geelhoed kunnen en mogen doen met de nieuw geïnstalleerde apparatuur.

De eerste zondag, toen ds. Toos Wolters voorging, was het best spannend of alles wel naar verwachting zou werken. Wat waren de bedieners opgelucht en wat klonk het geluid mooi en goed. Ook het gebruik van twee camera's bleek een veel rustiger beeld te geven dan voorheen, geen gedraai meer.

Ook de gedachtenisdienst van Mart Geelhoed verliep nagenoeg probleemloos, alhoewel de tafelmicrofoon soms een zachte hinderlijke hoge piep liet horen. Dit hebben we laten verhelpen, maar met testen nadien bleek de hoge piep er nog steeds te zijn.

Die zondag dan maar de headset gebruikt zoals de zondag daarvoor. Maar de spraak van ds. Rosmolen ging helemaal mis. De microfoon schakelde constant aan en uit. Verschrikkelijk om te horen.

Met testen achteraf bleek dit een bedieningsfout van mij te zijn die gemakkelijk op te lossen is. Mijn welgemeende excuses hiervoor.

Komende zondag hopen we er weer een mooie en goede dienst van te maken. Daar hebben wij als beeld- en geluidsmensen weer alle vertrouwen in en ik hoop van harte u ook.

En na de dienst willen we nog even via het systeem wat mooie opnames laten horen. Blijft u dan nog even zitten?

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 30 juli.

Kopij hiervoor graag voor donderdag 29 juli **20.00 uur** mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Wij wensen u een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

Jacqueline Berends
assistent nieuwsbrief
033-2987586