

# Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken



Donderdag 2 juni	10.00 uur	Pauluscentrum: oecumenische viering van Hemelvaartsdag; ds E. Boot
Vrijdag 3 juni	14.00 uur	Zegenviering van Myriam Zandberg en Edward Beitler; restaurant 'tanteloes', Veerplein 1, Rhenen; ds E. Boot
Zondag 5 juni	10.00 uur	ds E. Boot tienerdienst in Blits collecten: hospice Nijkerk; cantorij en muziekinstrumenten
Vrijdag 10 juni	18.30 uur	Zegenviering van Bianca Willemsen en Remco van den Burg; Dorpskerk, Hoevelaken; ds E. Boot
Zondag 12 juni	10.00 uur	Pinksteren; openbare belijdenis van het geloof; ds E. Boot collecten: Kerk in Actie - zending; oecumenische coördinatiegroep
Zondag 19 juni	10.00 uur ca. 11.15 uur	ds E. Boot 'Nazit' met nieuwe informatie over Grace Home, India collecten: eigen diaconie; jeugd- en jongerenwerk
Zondag 26 juni	11.00 uur	Oecumenische viering ter gelegenheid van de gedenkdag van Petrus en Paulus, Pauluscentrum; pastor Antoinette Bottenberg, ds Marian van Giezen collecte: Grace Home, India; Pauluscentrum
Zondag 3 juli	10.00 uur	ds E. Boot tienerdienst in Blits collecten: jeugdwerk JOP; instandhouding van de eredienst
Zondag 10 juli	10.00 uur	ds R.A.H.M. Klein Kranenburg (Amersfoort) collecten: eigen diaconie; vorming & toerusting
Zondag 17 juli	10.00 uur	ds M.C. van Giezen; viering van de maaltijd van de Heer collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw
Zondag 24 juli	10.00 uur	ds G.M. Rosbergen collecten: missionair werk van de PKN; kerkblad Rondom de Eshof
Zondag 31 juli	10.00 uur	mw Willemijn Heij (Barneveld) collecten: eigen diaconie; landerlijk & provinciaal werk van de PKN



# Agenda

## WEEK 23

dinsdag 7 juni

20.00 uur

Wijkteam 7, Gravenhof 4

20.00 uur

Evaluatie basiscatechese, Julianalaan 55

woensdag 8 juni

20.00 uur

Belijdenisgroep, De Wetering 8

donderdag 9 juni

12.30 uur

Sociaal Beraad, dokterspraktijk Parklaan

## WEEK 24

dinsdag 14 juni

20.00 uur

Wijkteam 6, Damweg 9, Zwartebroek

woensdag 15 juni

20.00 uur

College van kerkrentmeesters, de Eshof

## WEEK 25

maandag 20 juni

20.00 uur

Slotavond musical Maria, plaats nog onbekend

dinsdag 21 juni

20.00 uur

'In de kring' (10), Frans Tromplaan 69

## WEEK 26

dinsdag 28 juni

20.00 uur

Wijkteam 1, Kastanjelaan 3

donderdag 30 juni

20.00 uur

Kerkenraad, de Eshof

## WEEK 27

donderdag 7 juli

20.00 uur

Diaconie, de Eshof



## Van de redactie

Als de Rondom bij u in de brievenbus valt is het waarschijnlijk nét Hemelvaart geweest en staat Pinksteren alweer voor de deur. Voor een aantal gemeenteleden is Pinksteren extra bijzonder, want zij gaan belijdenis doen. In deze Rondom leest u er meer over. Marian van Giezen laat ons meer lezen over Pinksteren. Wij wensen u allen mooie Pinksterdagen en veel leesplezier met deze Rondom

*de redactie*



# Uit de gemeente

## ZIEKEN

Met Henk Bloklander (Lindenhof 20) gaat het stukje bij beetje de goede kant op. Onderzoeken wezen uit dat hij spierreuma heeft. In combinatie met een blaasontsteking en de medische handelingen rond zijn ogen zorgde die voor Henks verslechterende situatie. Nu krijgt hij de juiste medicijnen en is thuis aan het aansterken. Rie en Henk zijn er blij mee dat de hulp van de thuiszorg nu een heel stuk minder intensief hoeft te zijn.

Cor Soetens (Johan Friso Hof 11) werd onwel tijdens de kerkdienst op 2 mei, waarin de jeugd musical werd opgevoerd. Gelukkig bleek er niets ernstigs aan de hand te zijn.

Kees Bonestroo (Regentessepad 1) werd geopereerd aan een aneurysma. De operatie slaagde goed en Kees kan langzamerhand aansterken van de ingreep.

Rie Lensen-de Graaff ('t Viertel 33) verblijft terwijl ik dit schrijf nog steeds in ziekenhuis de Lichtenberg. Een paar uur is ze in de afgelopen weken thuis geweest, maar moest toen door toenemende benauwdheid opnieuw worden opgenomen. Ze heeft achter elkaar verschillende longontstekingen gehad. Voor ze weer naar huis mag willen de artsen onderzocht hebben wat de oorzaak hiervan is.

Van harte weer aan ieder die met ziekte te maken heeft, sterkte gewenst. En aan allen die in zorgen zijn om hun eigen gezondheid of die van een ander de kracht om vol te houden. Kort geleden kwam in een gesprek dat ik met iemand had het besef naar voren dat we ons dikwijls druk maken om dingen die we niet kunnen veranderen. Het bracht me een gebed in herin-

nering. Ik wil het in dit verband citeren. Het wordt 'the serenity prayer' genoemd en het is ergens in de eerste helft van de vorige eeuw opgeschreven door de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr. Dit is de tekst:

*"God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference."*

In een provisorische vertaling:

*"God, schenk me de rust om de dingen te aanvaarden die ik niet veranderen kan, de moed om te veranderen wat ik wel veranderen kan en de wijsheid om het verschil tussen beide te weten."*

## FELICITATIES

Mei was een maand met veel jubilea. Het echtpaar Kleber-Lambers (Christinapad 1) vierde op 2 mei het 50-jarig huwelijksfeest. Een dag later volgde het echtpaar Woldman-van der Linde, ook met 50 jaren samen. Op 16 en op 19 mei waren respectievelijk het echtpaar Van Dam-IJzendoorn (Bijenvlucht 25) en het echtpaar Brons-Goverse (Wilhelminalaan 45) 50 jaar getrouwd. 6 mei was vijfenveertig jaar geleden de huwelijksdag van Jan en Elly Stomphorst-Oxfoort en 23 mei was vijfentwintig jaar geleden de trouwdag van Marinus en Anjo Spaan-van Dijk (Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 71). Op 28 mei 1971 trouwden Pim en Etta van Tent-Frouws (Constantijngaarde 4).

Alle bruidsparen namens de Eshofgemeente van harte geluk gewenst en goede toekomst!

Ellie Boot

## Inloggen website

Op de website heeft u de mogelijkheid om in te loggen. Dit doet u met het e-mailadres en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij 'registreer'.

Heeft u nog geen inloggegevens: vraag die alsnog aan!

Inloggen doet u rechtsboven bij in/uitloggen.

Voordelen:

\*Als u ingelogd bent kunt u de liturgie en de zondagsbrief online lezen

\*Als u ingelogd bent, kunt u bij de lijst met adressen en telefoonnummers komen, zoals die achter in de Rondom staan vermeld

Heeft u vragen of problemen met inloggen? Neem contact op met sieroudevries@upcmail.nl  
www.pgdeeshof.opweb.nl



# Kerkdienst en Liturgie

## **DONDERDAG 2 JUNI: HEMELVAARTSDAG**

Voor wie dit kerkblad al op 1 juni onder ogen krijgt is deze suggestie nog niet te laat: sta morgen vroeg op en kom om 8.30 naar het Pauluscentrum! Met alle vroege vogels gaan we per fiets op pad om de dag te begroeten.

Dauwtrappen is feitelijk een restant van een oeroud voorjaarsritueel, dat de vruchtbaarheid dient te bevorderen. Net als het liedje 'Meiregen maakt dat ik groter word' slaat het op de groei­kracht en andere heil­brengende effecten van puur natuurwater in de lente. Ook schijnt dauwtrappen te helpen tegen ouderdom en huidaandoeningen. En het is een probaat middel tegen zomersproeten. Uiteraard is er in de christelijke traditie een eigen duiding aan gegeven: het dauwtrappen herinnert aan de tocht van Jezus naar de Olijfberg, zijn laatste wandeling op deze aarde.

Eigenlijk moet de dauw met blote voeten getreden worden. En wat helemaal in het vergeetboek geraakt is: je moet dat voor zonsopkomst doen, in de ene regio dansend en zingend, in de andere plechtig en vooral zwijgend.

Zwijgen zullen wij niet, want het is juist gezellig om kennis te maken met al die andere dapperen die vroeg op pad zijn gegaan. Ook kan het aardig zijn om je, gaandeweg, te bezinnen op dat merkwaardige kerkelijke feest dat al in veel landen als nationale feestdag is afgeschaft: de hemelvaart van Christus.

Een deel van de tocht zullen we te voet afleggen, om later weer per fiets terug te keren in het Pauluscentrum. Daar wacht om 9.30 uur koffie, thee of limonade met iets lekkers. Ook wie niet mee wilde of kon dauwtrappen is van harte voor de koffie uitgenodigd. Om 10.00 uur zal er een hemelvaartviering zijn.

## **HUWELIJKSVIERING BIANCA WILLEMSSEN EN REMCO VAN DEN BURG**

Bianca en Remco schrijven:

"Wij, Remco van den Burg en Bianca Willemsen, gaan op 10 juni 2011 trouwen.

Vorig jaar met Pinksteren hebben wij belijdenis gedaan en dit jaar de vrijdag voor Pinksteren gaan wij trouwen. 10 juli 2001 hebben wij elkaar leren kennen en bijna 10 jaar later willen wij ten overstaan van God elkaar trouw beloven. Wij hebben ervoor gekozen om dit in de Dorpskerk te doen en dan natuurlijk wel met onze eigen dominee Ellie Boot. Wij kiezen voor de dorpskerk vanwege de ambiance. Als wij op vakantie een kerk tegen komen stappen wij ook altijd even binnen, de sfeer die een kerk kan uitstralen en de gevoe-

lens die het kan oproepen vinden wij bijzonder. Wij denken dat het een hele mooie dag gaat worden met vrienden en familie om ons heen.



De kerkdienst zal om 18:30 uur beginnen."

Ze voegen het gedicht van hun trouwkaart aan hun woorden toe:

*Blijf bij mij.*

*Voor altijd dichtbij.*

*Neem me bij de handen.*

*Begeleidt me de toekomst in.*

*Ik wil met jou het leven doorbrengen.*

*Jong maar overtuigd*

*van die keuze voor het leven.*

*Vanaf het eerste begin*

*was er de kracht die ons verbindt.*

*In voorspoed en in tegenspoed.*

*Blijf bij mij mijn leven lang.*

Voor mijzelf wel bijzonder om in een kerkdienst in de Dorpskerk voor te gaan! De organist is broeder Jelle, franciscaan uit het minderbroeders klooster Sint Antonius van Padua te Megen waar Bianca en Remco anderhalf jaar geleden met een groep jongeren uit de gemeente een bezinningsweekend hebben doorgebracht. Bianca's vader speelt trompet, samen met enkele vrienden. Wie zin heeft deze viering bij te wonen is van harte welkom.

## **BELIJDENIS MET PINKSTEREN (12 JUNI)**

Met Pinksteren doen dit jaar vier mensen in het openbaar belijdenis van hun geloof. Eén van hen zal tegelijk worden gedoopt en direct daarna haar eigen doop beamen. Alle vier hebben ze al heel wat jaren van wel en wee rond geloof en ongeloof achter de rug. Allen zijn ze al langere tijd actief en betrokken als gemeentelid. Het doen van belijdenis is dan geen keuze voor een koers die je in je leven in wilt slaan, maar meer een markeringsmoment onderweg; soms vanuit de



# Kerkdienst en Liturgie

gedachte: 'Waarom eigenlijk ook niet?' Soms komt de wens voort uit een vernieuwde keuze. Ook kan het doen van belijdenis zélf het vernieuwen van een gemaakte keus inhouden. Er gaan immers heel wat gesprekken vooraf aan dit moment in de kerkdienst: intensieve gesprekken in een gesprekskring. Met daarnaast al die andere gelegenheden waarbij het soms onverwacht gaat over zingeving, geloof en leven.

Drie van degenen die belijdenis gaan doen stellen zich aan u voor. Als eerste **Sylvia Feiken**: "Ik ben geboren en getogen in Hoewelaken en ik denk voor de meesten wel een bekend gezicht in De Eshof. Ik heb drie kinderen, Nadia van 13 jaar, Steven van 10 jaar en Peter van 9 jaar. Ik woon met hen op De Wetering 8. Mijn vriend Arjen heeft ook twee kinde-



ren, Lisa van 18 en Elmar van 16 jaar. Arjen woont in Amersfoort met zijn kinderen. Ik werk sinds 1999 bij Stater nu op het Podium in Hooglanderveen. Inmiddels kom ik al een groot aantal jaren in de Eshof. Ik ben denk ik al zo'n 10 jaar bij de kinderdienst betrokken. Ik ben gedoopt en toen Ellie mij vroeg om belijdenis te gaan doen, dacht ik waarom niet. Ik vind het fijn om binnen en buiten de Eshof met mijn geloof bezig te zijn. Afgelopen jaar heb ik deelgenomen aan een studiekekring waarin we fijne gesprekken hebben gehad. In de dienst van 12 juni 2011 zal ik belijdenis doen. Wie weet zien we elkaar dan!"

**Jan van de Kuilen** schrijft:

"Ik ben Jan van de Kuilen, 63 jaar en altijd al woonachtig in Hoewelaken en

getrouwd met Wilma. wij hebben een dochter, Natasja, die ook, samen met haar partner Annelies, in Hoewelaken woont. Toen mij de vraag werd gesteld om belijdenis te doen had ik wel enige tijd nodig om dat goed tot mij door te laten dringen en te overdenken.

Belijdenis doen om te laten zien dat ik geloof in God vond ik eigenlijk een beetje vreemd. Dat moet in mijn levenswijze eigenlijk duidelijk zijn, wat natuur-



lijk lang niet altijd zo is, maar door belijdenis te doen kan het wel aan intensiteit toenemen. Ik hoop dan ook dat dat zal gebeuren en kijk er vol verwachting naar uit."

Van **Inge** komt het bericht: "Ik ben Inge Pie (meisjesnaam De Jong). Ik ben geboren in 1956 en katholiek opgevoed. Sinds november 2009 'kerk' ik bij de Eshof. Mijn man, die van huis uit gereformeerd was, had nog maar enkele maanden te leven. Wij hebben heel veel steun gehad aan de Eshof en vooral Ellie. Na de dood van Johan realiseerde ik me steeds meer hoe groot de steun was die ik aan mijn geloof en de kerkgemeenschap van de Eshof had. Ik heb Ellie daarom gevraagd of het mogelijk was om belijdenis te doen. Ik wil door belijdenis te doen graag uiting geven aan mijn geloof in God.



God geeft me troost, steun en kracht. Mijn leven is in goede handen bij God."

## OECUMENISCHE VIERING OP 26 JUNI

Op 26 juni is er traditiegetrouw een oecumenische dienst rond het thema 'Petrus en Paulus'. De dienst is in het Pauluscentrum en begint om 11.00 uur. We horen uit de Efesebrief van Paulus over de vrede die Jezus heeft gebracht door de werelden van joden en heidenen één te maken; en over Petrus die de rots is waarop Jezus de kerk wil bouwen. Voorgangers zijn pastoraal werkster Antoinette Bottenberg en ds. Marian van Giezen.

Tijdens de dienst zal gecollecteerd worden voor het project 'Grace Home' voor onderwijs aan kinderen in India, dat de komende tijd door Eshof en parochie wordt gesteund.

Het samengestelde koor van parochie en Eshofcantorij zal zingen, onder leiding van Henk Boswijk en met Annahes Boezeman achter de piano. In verband met het oefenen van een nieuw lied zou het fijn zijn als u al om 10.55 uur aanwezig kunt zijn. Er is ook kinderdienst!

## OVER DE NAAMDAG VAN PETRUS EN PAULUS (29 JUNI)

De eigenlijke naamdag van Petrus en Paulus valt op 29 juni.

Simon, een visser uit Galilea, was zoals we weten



# Kerkdienst en Liturgie

een van de eerste volgelingen van Jezus. Hij kreeg van hem de bijnaam Petrus, afgeleid van het Griekse woord petra dat 'rots' betekent. Christus zei tegen Simon nadat hij Jezus had benoemd als Zoon van God: "En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn." (Matteüs 16, 18-19) Na de dood van Jezus was Petrus leider van de christengemeente in Jeruzalem. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome. Daar stierf hij waarschijnlijk in het jaar 64 of 67 de kruisdood. Volgens een overlevering stierf hij in het Circus van Nero op de Vaticaanse heuvel. Petrus voelde zich niet waardig om op dezelfde wijze als Jezus te sterven en koos er daarom voor met zijn hoofd naar beneden gekruisigd te worden. Saulus was eerst Farizeeër en christenvervolger. Na zijn bekering tot het christendom werd hij door het

college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Hij zag het als zijn missie om Christus aan niet-joden te verkondigen. Later werd hij in Jeruzalem ter dood veroordeeld. Omdat hij Romeins staatsburger was beriep hij zich op zijn recht om bij de keizer in hoger beroep te gaan. In Rome kreeg hij verlof op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. In zijn huis ontving hij de leiders van de joodse gemeenten en verkondigde hen het evangelie. Uiteindelijk werd hij tijdens de christenvervolging onder Nero in de kerker geworpen en vervolgens aan de Via Ostia met een zwaard onthoofd. Volgens een overlevering werden Paulus en Petrus op dezelfde dag, 29 juni, berecht.

In deze weken van droogte en speculaties over de zomer (wordt die nat en koud? wordt die droog en zonnig?) is de volkswijsheid over 29 juni wel aardig. Men zei vroeger: "Is er op St. Paulus sneeuw of regen, dan komt een mager jaar ons tegen."

*Ellie Boot*

## Van de Kerkenraad

### Evaluatie van de liturgische gebruiken in de 40 dagentijd en tijdens de paaswake.

Onder deze kop verscheen in de vorige Rondom een artikel met een enquête over de rituelen en symbolen tijdens de paaswake, het 'welkom' als begin van de kerkdiensten in de 40 dagentijd en de maaltijden met passie tijdens de vespers.

Tussen de 5 en 10 procent van de regelmatige kerkgangers heeft de enquête ingevuld. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat de ingevulde formulieren een divers beeld geven. De waardering voor veranderingen wordt sterk bepaald door de persoonlijke beleving en deze verschilt uiteraard per persoon. En deze verschillen in beleving lopen ook dwars door de kerkenraad.

Ondanks de verschillende meningen was er toch wel een bepaalde tendens zichtbaar. In zijn vergadering van 19 mei heeft de kerkenraad uitvoerig stil gestaan bij dit onderwerp en afgesproken op welke wijze deze liturgische gebruiken al of niet een vervolg zullen krijgen.

In de Rondom van maart heeft Marian van Giezen geschreven over de rituelen in de paaswake die in 2010 zijn geïntroduceerd. Op basis van de reacties heeft de kerkenraad echter besloten voorlopig af te zien van deze nieuwe rituelen en alleen de intocht met het licht van de nieuwe paaskaars, als rondgang door de kerk, te blijven uitvoeren.

Tijdens de zondagen in de 40 dagentijd en nu ook in de tijd tussen Pasen en Pinksteren is gekozen voor een meer sobere en ingetogen vorm van welkom als begin van de kerkdiensten. Het blijkt dat deze vorm gewaardeerd wordt. De kerkenraad heeft dan ook besloten de mogelijkheid open te laten de vormgeving van het 'welkom' te variëren al naar gelang de periode in het kerkelijk jaar.

De vespers in de 40 dagentijd zijn gevierd in de vorm van een maaltijd met passie. Hoewel het organiseren van een maaltijd waardering opriep, werd de combinatie met een vesper veel kritischer beoordeeld. De stilte en ingetogenheid van een vesper verhoudt zich niet met een maaltijd,

## Van de Kerkenraad...

die normaal gesproken bedoeld is voor ontmoeting en gesprek, zo was een veelgehoorde opvatting. De stiltes tijdens de maaltijd werden veelal als beklemmend ervaren. De commissie die zich bezighoudt met de organisatie van de vespers gaat na in hoeverre aanpassingen, die tegemoet komen aan de bezwaren, mogelijk en uitvoerbaar zijn. Ook werd in de kerkenraad de mogelijkheid geopperd maaltijden te organiseren op andere tijden in het jaar, die dus los staan van vespers.

Het was een zinvolle discussie en de kerkenraad is u erkentelijk voor uw mening, op welke wijze dan ook geuit.

*Namens de kerkenraad  
Frits Harmsen.*

## Kinderdienst

**Als inleiding naar de dienst voor jong en oud op zondag 29 mei zijn we als kinderdienst bezig geweest met het volgende thema: afscheid nemen, weggaan, terugkomen**

Er is veel gepraat over weggaan, afscheid voor even of voor altijd, en wat doe je als je weggaat? We hebben prentenboeken gelezen met mooie verhalen over afscheid.

De jongste groep heeft een kaart geknutseld. Die kaart sturen we naar iemand die achterblijft. Zo kan diegene aan ons denken als we weg zijn. Ook schreven we op de kaart wanneer we weer terug komen, zodat hij of zij naar ons uit kan zien.

Graag hadden we deze zelfgemaakte kaarten aan u laten zien in de ontmoetingsruimte, ware het niet dat de kinderen daar niet mee akkoord gingen en ze deze kaart toch echt mee naar huis namen!

U moet maar van mij aannemen dat ze prachtig waren.



Bij de oudste groep was er muziek met het volgende liedje:

*Gisteren is weg  
waar is gisteren gebleven?  
Op een plekje  
in een schatkist  
in je hoofd.*

*De krakende trap,  
de geur van de soep  
de sigaar van opa  
zelfs de hondenpoep*

*Het zand in m'n schoen  
het gat in m'n zak  
het paard in de sneeuw  
en de regen op het dak*

*En de wind in m'n haren op de fiets  
gaat mijn schatkist open  
en dan denk ik weer aan iets  
misschien wel, je weet het niet  
denk jij morgen aan mij,  
door dit lied.*

Natuurlijk was er nog veel meer te beleven tijdens de afgelopen kinderdiensten.

Mocht je het leuk vinden ook eens te komen kijken? Dit kan en zoals je hier kan lezen is het heel gezellig. We zijn blij met nieuwe gezichten dus wees welkom!

Op de website van de Eshof zijn onlangs foto's geplaatst van Palmпасen, deze zijn het bekijken waard.

*Jolanda van den Berg*



# Pinksteren

Pinksteren is een feest waarop we elk jaar opnieuw bepaald worden bij onze roeping als christenen, als mensen van God. De inhoud van die roeping heeft alles te maken met degene die ons roept. Dat lees ik heel mooi in dit lied van Huub Oosterhuis:

*Gij die niemand naar de ogen ziet,  
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,  
en die U door geen lied misleiden laat,  
maar die ons ziet zoals wij zijn,  
die ons gebiedt en smeekt van U te zijn,  
uw beeltenis, uw zoon,  
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,  
die ons gebiedt en smeekt  
de vreemdeling te geven brood en kleding  
die hoopt dat wij met onvervuld gelaat  
uw licht weerkaatsen,  
die ons tot een spiegel slijpt  
waarin uw toekomst zichtbaar wordt.  
Gij die ons hebt gezocht  
toen wij niet naar U zochten,  
die nog dagelijks uw afkeer overwint,  
uw woede temt, uw trots aflegt,  
uw hart tot mededogen buigt,  
u omkeert naar ons toe,  
gij die ons met uw ogen vangt,  
gij die ons vraagt:  
Wie ben je ?  
Wil je ?  
Kom dan.*

God wordt aangesproken als iemand die moeiteloos door de buitenkant, de schijn heen kijkt. We kunnen ons niet mooier voordoen dan we zijn, en dat hoeft ook niet: God ziet ons tóch wel zoals we echt zijn. Uit dit lied spreekt de mogelijkheid voor mensen om zelf een keuze te maken voor God: God 'gebiedt' ons welis-

waar, maar smeekt tegelijk ook, zelfs tot twee keer toe. Heeft gebieden niet ook altijd iets van smeken?

Na dat harde woord 'gebieden' komen er trouwens alleen nog 'zachtere' woorden: smeken, hopen, zoeken, buigen, omkeren, vragen... God kan ons wel gebieden, maar het werkt uiteindelijk alleen als wij zelf de keuze maken om zijn beeltenis, zijn kind te willen zijn, zijn onmisbare rechterhand; om de vreemdeling brood en kleding te geven. God heeft ons nodig, om op aarde zijn beeltenis te zijn. God kan alleen maar hopen dat wij met onverhuld gelaat, dus zoals wij echt zijn, Gods licht weerkaatsen, als spiegels, die steeds bijgeslepen worden totdat Gods toekomst erin - in ons dus - zichtbaar wordt.

God zoekt ons zelfs als wij Hem niet zoeken; Hij keert zich naar ons toe. Bij sommige profeten staan stukjes over God die boos is, en overweegt om de mensen te laten vallen; maar zich tóch weer laat vermurwen, steeds weer a.h.w. zijn afkeer overwint, zijn woede temt, zijn trots aflegt, tóch weer medelijden krijgt.... Een heel menselijk beeld van God, door profeten geschilderd.

Het laatste stukje vind ik het allermooiste: God die ons met zijn ogen vangt - ik stel me daarbij voor hoe een ouder naar zijn/haar kind kijkt, en de ogen er niet van af kan houden uit pure liefde. God vraagt dan: Wie ben je? Ben je een beeld van mij, wil je mijn kind zijn? Kom dan. Dat is de meest uitnodigende roeping die ik me kan voorstellen: als je wilt, kom dan. Als je voor God kiest, laat je dan roepen; wees een beeltenis van God, een spiegel waarin Gods toekomst zichtbaar wordt. Laat maar zien dat je 'er één van God' bent.

*Marian van Giezen*



*La Pentecôte' van Jean II Restout, 1732 (foto: Webgallery of Art, wga.hu)*





# Van de kerkenraad ...

## Impressie van de vergadering van de kerkenraad d.d. 19 mei 2011.

Meestal worden vergaderingen van de kerkenraad gedomineerd door één of twee belangrijke onderwerpen en in deze kerkenraad was dat al niet anders. Het eerste onderwerp was de evaluatie van de liturgische gebruiken in de 40 dagenperiode en in de paaswake en het andere onderwerp had betrekking op het project Grace Home in India.

Over het eerste punt kunt u elders in dit nummer lezen.

In de kerkenraad overleggen we regelmatig over de voortgang van het project Grace Home. Dit ZWO project, uitgevoerd door de projectgroep Grace Home, valt uiteraard onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. Vandaar dat de kerkenraad met enige regelmaat geïnformeerd wordt over het project. Dit keer gebeurde dat in aanwezigheid van de ZWO.

Er zijn weer enige maanden verstreken na de eerste presentatie van het projectplan en de kerkenraad heeft met grote voldoening geconstateerd dat de plannen steeds vastere vormen beginnen te krijgen en op een realistische manier ingevuld worden. Zo is de begroting gebaseerd op haalbare en concrete projectdoelen. Tevens wordt nagedacht over de continuïteit als dit project ten einde is. Ook worden de projectrisico's zo goed mogelijk in beeld gebracht. Maar niet alleen projectrisico's; ook risico's die te maken hebben met de opvang van jonge kinderen tot 18 jaar. Zijn deze weeskinderen ondergebracht in een veilige omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen? Natuurlijk kan de projectgroep niet alle risico's elimineren, maar het benoemen, het erover nadenken en trachten de risico's beheersbaar te houden, zijn wezenlijke onderdelen van de uitvoering van het project.

De gelden die u bijeenbrengt t.b.v. de ZWO worden voor een groot gedeelte besteed aan dit project maar

ook andere waardevolle projecten van Kerk in Actie worden door de ZWO niet vergeten.

Zoals al eerder beschreven streeft de projectgroep naar een gemeentebrede opzet. In dit licht moeten o.a. de 'nazit' bijeenkomsten worden gezien. De volgende zal gehouden worden na de kerkdienst van 19 juni. De projectgroep zal dan wederom in woord en beeld informatie over Grace Home geven. En hetzelfde zal gebeuren tijdens de startzondag op 4 september. De kerkenraad is enthousiast over de ontwikkelingen van het project en over de zorgvuldige en inzichtelijke wijze waarop de kerkenraad is geïnformeerd.

'de Eshof' is begin mei overgegaan op het landelijke Leden Registratiesysteem van de Protestantse Kerk (LRP). Dit systeem maakt het beheer van het ledenbestand en de verwerking van mutaties door onze ledenadministrateur Adri Zijlstra makkelijker en als het goed is, minder tijdrovend. Ook kunnen uit het systeem selecties gemaakt worden t.b.v. diverse activiteiten.

Tijdens de rondvraag werd aandacht gevraagd voor de situatie dat de kerkzaal niet beschikbaar is voor b.v. een uitvaart vanwege de organisatie van de rommelmarkt of van een (jongeren)musical. De beantwoording van deze vraag viel buiten het bestek van de rondvraag en zal dus voor één van de komende kerkenraadsvergaderingen worden geagendeerd.

We besloten deze vergadering met het zingen van gezang 393. Het bekende avondlied: 'De dag door uwen gunst ontvangen...' Kennelijk een populair lied om een vergadering mee af te sluiten want ook de classisvergadering een dag eerder werd met dit lied beëindigd.

*Frits Harmsen.*

## Gezang 393

1 *De dag, door uwe gunst ontvangen,  
is weer voorbij, de nacht genaakt;  
en dankbaar klinken onze zangen  
tot U, die 't licht en 't duister maakt.*

2 *Die dan, als onze beden zwijgen,  
als hier het daglicht onderduikt,  
weer nieuwe zangen op doet stijgen,  
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.*

3 *Zodat de dank, U toegezonden,  
op aard nooit onderbroken wordt,  
maar steeds opnieuw door mensenmonden  
gezongen en gesproken wordt.*

4 *Voorwaar, de aarde zal getuigen  
van U, die thans en eeuwig zijt,  
tot al uw schepselen zich buigen  
voor uwe liefd' en majesteit.*



## De Eshof diaconie – deel 4

Uw diaconie zoekt ook zijn weg,  
In Nijkerk bij kerken overleg.  
Het is boeiend te luisteren,  
Naar heel andere zorgen,  
Die gezamenlijke diaconieën,  
Hoofdbreken bezorgen..  
Ze vragen ons naar het idee,  
Over werk en hulpprogram.  
En of het bij de voedselbank,  
Soms anders en ook beter kan.  
En we denken mee,  
Over een vakantiegeld project,  
Die we samen als kerken,  
Door onze gemeentes,  
Op zouden kunnen zetten!

Als diaconie zitten we samen,  
Met delen van de kerkenraad,  
In de stuurgroep Moderamen.  
Die stellen de agenda vast,  
Zoals die op dat moment,

Iedereen het beste past.  
Bij bezinning en bij vragen,  
In die zelfde kerkenraad,  
Zijn wij als diaconie,  
Altijd op komen dagen.  
We hebben meegepraat,  
Als een probleem wordt aangedragen.  
En zijn ons blijven mengen,  
Met de mening van die ander,  
Die zijn inzicht in wil brengen.  
We laten ons dan zien,  
Met een duidelijke mening,  
Met oog voor mensen wensen,  
En rechtvaardig bovendien.  
Ook nog is onze stoel bemand,  
Bij diaconaal regio overleg,  
Samen met de predikant.

*Namens de diaconie  
Willemien van Putten*

## Solidariteitskas 2011

### "VAN GEMEENTEN VOOR GEMEENTEN"

Ook al merken we het in de dagelijkse activiteiten niet altijd: als plaatselijke gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. En soms gaat het in een gemeente even wat minder goed. De Solidariteitskas is in het leven geroepen om gemeenten te helpen die tijdelijk een overbrugging nodig hebben.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om kerkelijke activiteiten te betalen die het plaatselijk gemeentewerk overstijgen en niet door één gemeente op te brengen zijn. We hebben het dan bijvoorbeeld over dovensdiensten, pastoraat voor de koopvaardij of voor binnenvaartschippers die veel onderweg zijn. Het zijn een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig. U leest hier verder alles over in de

folder die u bij de acceptgiro ontvangt.

Wij rekenen graag weer op uw bijdrage om dit werk voor de landelijke kerken te steunen. Het richtbedrag is € 10,- per volwassen lid.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

*Roel Burema*





# 35 personen en een kip

## VERSLAG VAN EEN WIJK-BIJEENKOMST

Zondag 22 mei kwamen ongeveer 35 leden van wijk 1 bij elkaar, om één van de aspecten van het gemeentezijn in te vullen. Jan Baas had het een paar dagen daarvoor nog voorgelezen, bij de opening van de kerkenraadsvergadering. 'Gemeente zijn bestaat uit drie elementen: de relatie met God, de relatie met de wereld, de relatie met elkaar (als gemeente).' Om dat laatste element ging het met name, die zondagmiddag.

Na de ochtenddienst verzamelden we met de genoemde groep bij het gebouw van Scouting Hoevelaken, aan de Veenwal. Een prachtige locatie, met zowel ruimte binnen als buiten. Binnen was weinig nodig, ondanks de dreigende lichten en de wankelende voorspellingen van de weerman. Buiten stonden de tafels en banken, brandde het kampvuur en liep de kip.

Wat hebben we gedaan? Met name elkaar ontmoet. Onder het genot van koffie en thee met koek, overheerlijke soep (zie bijgaand recept), zelfgebakken broodjes en klarinet-klanken was er volop gelegenheid eens wat uitgebreider kennis te maken of bij te praten met de mede-wijkbewoner die je wel van gezicht kende, maar verder niet. Of die je ooit wel eens gesproken had, maar uit het oog verloren. Of de mede-wijkbewoner, waarvan je niet wist dat het een mede-wijkbewoner was.

En die kip? Die had een beperkte, maar niet onbelangrijke rol. Geheel onbewust van die rol was ze de hoofdrolspeelster van de kippenrace, die eigenlijk geen race was. Maar dankzij haar kon een van de deelnemers wel naar huis met 6 verse eieren. En de kinderen die aanwezig waren vonden het ook leuk dat ze erbij was!

Voor herhaling vatbaar!!

Op verzoek het recept van Rida voor 5 liter groentesoep:

Nodig: 500 gram gehakt h.o.h voor soepballetjes  
500 gram kant en klaar gesneden soepgroenten (fijn)  
100 gram poulet (rund)

1 grote mergpijp

10 rundvlees bouillon blokjes (totaal 100 gram)

Zet 5 liter koud water op en doe de mergpijp, poulet en bouillonblokjes erbij, als het kookt draai je het gas lager en laat je de bouillon met de deksel op de pan plm. 1,5 uur trekken (niet koken!).

Haal de mergpijp eruit en het schuim/vet met een lepel

van de bouillon af. Doe de soepballetjes erbij en laat het nog een half uur met de deksel erop verder trekken, dan voeg je de soepgroenten toe en na een kwartier (beetgaar), zonder deksel op de pan, is de soep klaar.

Tip: voor grote gezelschappen kun je de bouillon al eerder maken, af laten koelen en in bakjes invriezen. Op de dag zelf laat je deze dan gewoon in de pan zachtjes ontdooien en maak je, zodra alles ontdooit is, de soep met de balletjes en groenten af.

*Evert Veldhuizen*





# TERUGBLIK OP DE ROMMELMARKT

**Op 14 mei is alweer voor de zevende keer de rommelmarkt in de Eshof gehouden. En dat deze markt zo langzamerhand een begrip begint te worden blijkt wel uit de vele telefoontjes die we voorafgaande aan de markt van bekende Eshofgangers maar ook van wildvreemden krijgen die spullen willen aanbieden, maar op de aangegeven dagen niet kunnen.**

Alles moet je een keer meegemaakt hebben en zo kon het gebeuren dat voor het eerst in zeven jaar de markt samenviel met de plaatselijke kermis. Dat is natuurlijk geen ramp hoewel de slechte bereikbaarheid misschien wel van invloed is geweest op de hoeveelheid aangeleverde spullen en het aantal bezoekers op zaterdag. Ook de politie dacht nog een slaatje te slaan uit de rommelmarkt door op de inleveravond en op zaterdagmorgen met kwistige hand bekeuringen uit te delen aan eigenaren van foutief geparkeerde auto's. Maar ook nu bleek dat rommelmarktmedewerksters van vele markten thuis zijn. Zij wisten overijverige parkeerwachten te bewegen alle uitgeschreven bonnen, zelfs die van de avond ervoor, te vernietigen. Multi inzetbaar noemen we zoiets!

De markt zelf was weer een succes. Prima weer (droog en niet al te warm) bracht velen ertoe richting Eshof te gaan om anderen te ontmoeten, koffie te drinken en taart te eten, en ook nog wat voor een prikje aan te schaffen voor zichzelf (boeken), voor kleine (klein)kinderen (speelgoed), of grotere (klein)kinderen (glaswerk, servies e.d.) of zomaar iets omdat het antiek lijkt of in de tuin van pas komt of om een andere reden. Het maakt natuurlijk niet uit, als er maar geld binnen-



komt voor de goede doelen die we dit jaar hebben geselecteerd. We zijn zeer gelukkig met de opbrengst van ruim 2500 euro hoewel die iets minder is dan vorig jaar. Dat is niet erg, want het is niet realistisch te veronderstellen dat het elk jaar meer moet zijn. Het met tientallen vrijwilligers (die lang niet allemaal lid van 'de Eshof' zijn) voorbereiden, inrichten en uitvoeren van de markt en de velen die elkaar ontmoeten tijdens de markt is van even groot belang als de geldelijke opbrengst.

Zoals gezegd hebben we dit jaar gekozen voor twee doelen. We leveren een bijdrage aan het Grace Home project India. Heel concreet betekent dat, dat van een gedeelte van de opbrengst van de rommelmarkt leermiddelen voor de kinderen aangeschaft worden. Ook dragen we bij aan de Salsaschool van Anke Brokerhof in Peru. Deze school geeft kansarme jongeren de mogelijkheid om met dansen een boterham te verdienen. Anke zal zelf in deze of een volgende Rondon uitleggen wat ze precies doet en waaraan haar gedeelte van de rommelmarktopbrengst besteed wordt. Beide doelen zijn dus gericht om kansen te bieden aan jongeren op twee heel verschillende plekken in de wereld.

We kijken weer uit naar de volgende rommelmarkt in 2012. Een exacte datum weten we nog niet. Die hangt af van mogelijke andere activiteiten in de Eshof. We zullen de datum zo spoedig mogelijk via Rondon bekend maken.

*Namens alle medewerkers van de rommelmarkt  
Frits Harmsenn*



# Van harte aanbevolen door de diaconie: De collectes van juni 2011



## **HOSPICE NIJKERK OP 5 JUNI:**

Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie maar ook mensen van "buiten" zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een palliatieve terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

wat hen in hun jeugd is overkomen. Ze missen nu de basis om zelf liefdevolle ouders te kunnen zijn. De kinderclubs van Hope vormen een veilige haven voor hun kinderen. Hier leren de kinderen dat ze waardevol zijn in Gods ogen. Steeds meer ouders worden geraakt door de verandering die zich in hun kinderen voltrekt. Ze zien de sfeer in hun gezinnen verbeteren. En sluiten zich, soms uit nieuwsgierigheid, aan bij een bijbelstudiegroep. Uw steun is nodig om dit werk van Hope door te kunnen laten gaan!

## **MET PINKSTEREN: ZENDING KERK IN ACTIE:**

In 1994 startte Joke van Opstal voor de organisatie World Relief het programma Hope for Cambodia's Children. Sinds 2006 steunt Kerk in Actie dit project. Met dit project bereikt World Relief duizenden kinderen en tieners in sloppenwijken en op het platteland. Hun ouders zijn opgegroeid in de tijd van Pol Pot, een tijd van chaos en geweld. Ze zijn getraumatiseerd door

## **ONZE EIGEN DIACONIE OP 19 JUNI:**

Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; ook voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk hebben, vragen wij uw bijdrage.

*José van Dasselaar*

# College van Kerkrentmeesters Actie kerkbalans 2011

## **KERKBALANS PER 30 APRIL 2011**

Toegezegd zijn aan vrijwillige bijdragen een bedrag van EURO 124.820.

Tot en met 30 april 2011 is aan vrijwillige bijdragen binnen gekomen een bedrag van EURO 54.012. dit is

43,3% van het toegezegde bedrag. In de maanden mei tot en met december 2011 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO 70.808.

*Namens het college van Kerkrentmeesters  
Frans Schimmel*

# Collecte overzicht April 2011

Datum	Diakonie	Bedrag	Kerk	Bedrag
3-apr	Kerk in Actie	190,98	Landelijk & Prov. Werk PKN	149,76
3-apr	Kerk in Actie (Vesper)	99,70		
10-apr	Kerk in Actie	147,69	Ondersteuning eigen gemeente	129,36
10-apr	Kerk in Actie (Vesper)	11,45		
17-apr	Kerk in Actie	144,00	Cantorij/muziekinstrumenten	131,35
17-apr	Kerk in Actie (Vesper)	44,55		
22-apr	St. Hulpdienst Hoevelaken	89,75	Oec. Coördinatie Groep	74,60
23-apr	Eigen diakonie	106,25	Vorming & Toerusting	89,35
24-apr	JOP	267,67	Instandhouding Eredienst	240,96
	<b>Totaal Euro</b>	<b>1102,04</b>	<b>Totaal Euro</b>	<b>815,38</b>

*H.L. Nobels  
Collectebeheerder*



# ZWO / Grace Care Movement

## Presentatie Projectplan

Nadat u in de vorige Rondon al deel 1 heeft kunnen lezen over de belevenissen van het projectteam, dat in maart in New Delhi is geweest om kennis te maken met Grace Care Movement, de kinderen en pastor John en zijn team, leest u in deze Rondon deel 2.

Inmiddels hebben Gerwin Duine en Nico de Gier op donderdag 19 mei, tijdens de laatste kerkenraadsvergadering, in aanwezigheid van de voltallige ZWO-groep en het projectteam Grace Home, de laatste stand van zaken omtrent het project gepresenteerd. Zowel inhoudelijk als ook financieel is er sprake van een goed doortimmerd plan. Alle aanwezigen waren positief verast omtrent de enorme vorderingen betreffende het projectplan.

Gedurende de komende drie jaar zal zo'n kleine 60.000 euro er voor zorgen dat pastor John en zijn kinderen weer een heel eind verder komen met de verwezenlijking van hun project. Het geld zal o.a. gebruikt worden voor het bouwen van een extra verdieping op het al bestaande gebouw, zodat de kinderen op een fatsoenlijke manier les kunnen krijgen. Ook zal een gedeelte van het geld worden gebruikt voor de formele tenaamstelling van de grond. De grond is afbetaald en nu dient de overdrachtsbelasting betaald te worden aan de plaatselijke overheid, waarna de grond en het al bestaande gebouw definitief het eigendom zullen zijn

van Grace Care Movement. Een derde aspect betreft het verbeteren van het onderwijs door bij te dragen aan lesboeken, een medialokaal en het uitbreiden van de capaciteit met één of twee leraren.

Via de leden van het projectteam zijn er korte lijnen met pastor John en zijn team. Via de mail en skype zijn wij voortdurend op de hoogte van alle ontwikkelingen. Er zijn al diverse contacten tussen leden van de Eshof-gemeente en kinderen in India, maar dat contact zal zeker nog worden uitgebreid. Op startzondag willen we starten met een diaconaal project van "jongeren" uit onze gemeente. Zij zullen in december 2012 een reis maken naar India. In 2013 is het plan om een dergelijke reis te doen met "ouderen".

Al met al een prachtig project en een buitenkans om deze medemensen in India verder te helpen met het verwezenlijken van hun idealen.

*Namens de ZWO,*

*Jan Baas*

*Nelly Clement*

*Willemien van Putten*

*Tineke Wassink*

*Wim van Vliet*



## Winnaar van de zwaan

Op de foto ziet u een zwaan die door de kinderen van Grace Home gemaakt worden. Tijdens de rommelmarkt heeft Marianne Korthorst het juiste aantal blaadjes memopapier geraden die in de zwaan verwerkt zijn. Zij heeft hiermee een zwaan gewonnen!

# ZWO / Grace Care Movement



**Het projectteam 'Grace Home' is in maart een week naar Delhi geweest om kennis te maken met Grace Care Movement, de kinderen en pastor John en zijn team.**

*In dit nummer vindt u deel 2 van het verslag van onze ontmoeting*

Vandaag gebruiken Arjan en Gerwin om de plannen met pastor John te bespreken. Ze stellen hem vragen over zijn dromen, ambities en de toekomst van de kinderen. Een intens gesprek, waar de pastor veel en uitgebreid vertelt.

Doel van deze reis

Het belangrijkste doel van deze reis is om het projectteam kennis te laten maken met Grace Care Movement. En daarbij de tijd heel goed te benutten om de kinderen te leren kennen, het schoolsysteem te snappen en te ontdekken wat je op een relatief korte termijn kunt doen en toch zinvol kunt bezig zijn voor de toekomst.

Zoals dat gaat in 'dit soort landen' worden deze gesprekken gemakkelijker in de vertrouwelijkheid tussen de mannen besproken. Met elke dag dat we er zijn, wordt ons meer duidelijk. Over de borging van het project. Maar ook: Hoe zit het met geldstromen, waar komt het geld vandaan? Wat is reëel om aan te kunnen bouwen? Hoe werkt het met vergunningen? Welke samenwerkingspartners (in het kader van opleidingen) zijn er nog meer? Hoe goed is hun eigen opleiding? Voldoet het aan de wetgeving (Antwoord; ja. En zelfs ruim, met officiële staatsexamens)? Hoe zit het met beroepsopleidingen? En kunnen de kinderen daadwerkelijk aan het werk in de toekomst? Zijn de kinderen gelukkig? Wat heb je nodig om je droom te verwezenlijken? Alles, maar dan ook alles (hygiëne, voedsel, kleding, veiligheid...) wordt tot in de details besproken.

De vrouwen hebben tijdens deze gesprekken de gelegenheid om kennis te maken met de kinderen. Tijdens de lessen zitten de kinderen in hun structuur en krijg je niets van ze gedaan ('Yes Madam' en 'No Madam' is het enige wat je hoort). Wij hebben zo alle tijd om een goed beeld te krijgen van het lessysteem. Na de lessen spelen we met de kinderen. Waardoor ze los komen, vertrouwd met ons raken, dicht bij ons komen en beginnen te vertellen.

Ook wilden we de kinderen wat extra's brengen. Het speelgoed dat we hebben meegenomen valt in de smaak. Een aangename onderbreking in hun dagelijkse

routine. De lol die we samen hebben gemaakt en de lach op hun gezichten waren onvergetelijk.

Ook hebben we de kinderen blijgemaakt met fruit. Het eten in Grace Home is eenzijdiger dan pastor John zou willen. In de plaatselijke supermarkt hebben we veel verzorgings- en schoonmaakproducten gekocht voor de kinderen (tandpasta, shampoo, waspoeder, schoonmaakmiddelen, zeep, babyverzorgingsproducten, etc.).

De afgelopen week hebben we een goede basis kunnen leggen voor een project voor de komende drie jaar.

Over en weer hebben we vertrouwen gekregen en gegeven. We zijn vertrouwd geraakt met de kinderen en het team. We hebben veel geleerd over de Indiase cultuur. Zoals hoe het werkt in India als het gaat om de zorg voor kinderen, verschil in rangen en standen en hoe mensen in India denken.

Ervaring

Wij zijn heel dankbaar dat we deze reis mochten maken. Een ervaring om nooit te vergeten met mensen om nooit te vergeten. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor kinderen.

Het was een week van heel hard werken en heel veel doen in een relatief kort tijdsbestek. De inzet en het harde werken van Pastor John, de medewerkers en de vrijwilligers heeft veel indruk op ons gemaakt. We zijn erg blij te zien dat de kinderen het goed hebben. Ze voelen zich vrij en zijn redelijk 'los' van de zware jaren die ze al hebben gehad. De kinderen lachen veel en zijn erg benaderbaar en allemaal zijn ze erg leergierig. We zijn alleen maar meer gemotiveerd geraakt om deze kinderen een toekomst te geven.

*Namens het projectteam 'Grace Home', Sierou de Vries*



*Fruit is een enorme tractatie!*

# Planning kinderdienst

## Wat gaan we de komende weken horen?

In de kinderdienst werken we meestal met dezelfde Bijbelteksten als die waarover de predikant een uitleg heeft gemaakt. We laten kinderen zelf aan het woord waar het om het verstaan van de teksten gaat. 'Aan het woord' kan ook betekenen, dat ze de verhalen op een praktische wijze verwerken. En om hen de verhalen te vertellen zoeken we naar manieren, die dicht bij de bedoeling van de teksten liggen.

Voor het kerkblad van mei kreeg ik de stukjes bij de lezingen niet rond, maar deze keer pak ik de draad weer op.

### 5 JUNI - GENESIS 8,20 - 9,17:

Aan de tijd van grote angst is een einde gekomen. Eindelijk weer grond onder de voeten. Hoop op leven is opnieuw geboren. Er is meer vertrouwen op de toekomst. En God, God is erbij - belooft hij.

Zo gaan Noach en de zijnen proberen om een nieuw leven op te bouwen na de donkere nacht. En het lijkt of God ook opnieuw geboren is, geboren tot een nieuw inzicht. Eerder frustreerde de mens hem geweldig met zijn duistere praktijken en drijfveren. Nu lijkt hij de mens te aanvaarden zoals die is. Als een wezen dat nou eenmaal niet alles goed doet en dat er nou eenmaal niet in slaagt boven zijn eigenbelang te gaan staan.

Het is een verhaal vol hoop en vertrouwen. Daarvan, zeggen mensen, is de regenboog een teken.

### 12 JUNI - GENESIS 11,1-9 EN HANDELINGEN 2,2-11

Het verhaal van de toren van Babel - naast het verhaal over de uitstorting van de Geest. Elkaar niet verstaan, omdat je verschillende talen spreekt - naast elkaar wel verstaan, hoewel je verschillende talen spreekt.

Als je verschillende talen spreekt, kun je elkaar dan verstaan?

Hoe jonger kinderen zijn, hoe beter ze dat vaak kunnen. Kinderen van vier jaar leggen in het buitenland soms zonder moeite contact en worden de dikste vrienden met kinderen die geen woord Nederlands spreken. Hoe ouder we worden, hoe moeilijker het lijkt te zijn om elkaar te verstaan. Misschien wel vooral wanneer we dezelfde taal spreken. Want dan denk je al snel dat je de ander wel begrepen hebt, maar blijkt soms dat dat niet het geval was. Zo ontstaan misverstanden en communicatiestoornissen.

Wanneer je met elkaar praat over wat je gelooft, is dat niet anders. Het kan heel moeilijk zijn om naar een ander te luisteren zonder daar gelijk je eigen oordeel bij te hebben.

### 19 JUNI - MATTEÛS 28,16-20

"Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen."

De zin is vaak uit zijn verband gerukt en letterlijk opgevat. En zo gingen goedbedoelende christenen de wereld in om alle volken te bekeren. Maar is dat wel de bedoeling van deze woorden?

Ze staan in een context van verhullen en verstoppen, van twijfel en onzekerheid, van doelloosheid en leegte. Het feit dat Jezus echt overleden is, 'terug naar de Vader', is steeds dieper tot zijn volgelingen doorgedrongen. Hoe nu verder?

Uit die doelloosheid zoekt de evangelist Matteüs een uitweg. Hij steekt de kleine gemeente om zich heen een hart onder de riem. Hij zegt: het heeft zin wat jullie geloven. Het heeft toekomst. Je hoeft het niet voor je te houden, praat er gerust over. God laat jullie niet los. Hij is met jullie, zoals hij eens aan Mozes heeft toegezegd. Tot op het allerlaatst.

### 26 JUNI - PAULUS EN PETRUS

Wie waren Paulus en Petrus? Volgens de overlevering zijn ze op dezelfde dag, 29 juni, om het leven gekomen. De één is door een zwaard gedood, de tweede is opgehangen. Omdat het Pauluscentrum genoemd is naar de apostel Paulus hebben onze rooms-katholieke burens ons al jaren geleden uitgenodigd deze gedenkdag samen met hen te vieren.

We kijken op deze zondag daarom af van het vaste leesrooster. Wat de kinderen in de kinderdienst gaan doen weet ik nog niet. Mogelijk zullen ook zij zich in Petrus en Paulus gaan verdiepen.

### 3 JULI - MATTEÛS 11,25-30:

"Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld", zegt Jezus volgens Matteüs. Voor wijze en verstandige mensen is het moeilijk om te geloven. Maar gelukkig zijn kinderen daar beter in en daarvoor dankt Jezus God. Kinderen tussen 0 en ongeveer 10 jaar hebben een aangeboren vertrouwen. Na ons tiende jaar raken we dat vertrouwen (althans, voor zover we deel uitmaken van de westerse cultuur) kwijt. En daarmee ook onze verbondenheid met het geheel van Gods schepping. Tenminste, dat beweren sommige onderzoekers.

Zou het komen doordat we, naarmate we ouder worden, steeds meer eisen aan onszelf gaan stellen?

Doordat we meer en meer het idee krijgen dat we pas 'iemand zijn' als we iets presteren, hoge cijfers halen, goed ergens in zijn? En daardoor steeds verder van onszelf en van ons oorspronkelijke vertrouwen verwijderd raken? "Kom naar mij," zegt Jezus. Je hoeft dat zware juk niet te torsen. Ik geef jullie rust. "Mijn juk is zacht en mijn last is licht": ik bevrijd je graag van al die vormen van dwang en slavernij.



# Oppas in de Eshof



**Graag brengen we de oppasdienst bij u onder de aandacht.**

**Iedere zondag staan vanaf kwart voor tien twee mensen klaar om uw jongste kinderen op te vangen.**

Meestal een volwassene en een tiener. Tijdens de kerkdienst spelen ze met de kinderen, die in de crèche-ruimte een flinke hoeveelheid speelgoed ter beschikking staat. Tegen het einde van de kerkdienst, onder het slotlied, nemen ze alle kleintjes mee de kerkzaal in. Van jong tot oud krijgen we daar de zegen mee voor de komende week.

We zouden het leuk vinden als we de kinderen af en toe iets zouden kunnen voorlezen. Heeft u thuis nog een grappig, ontroerend, zinvol, kleurrijk, beeldend, verrassend of hartverwarmend prentenboek liggen, waar u niets mee doet? Breng het naar de crèche-ruimte in de Eshof! We zijn er heel blij mee.

Ieder die meedraait in de oppasdienst komt twee keer per half jaar aan de beurt. Dat willen we graag zo houden. Lijkt het u/jou leuk om mee te werken? Iedereen tussen ongeveer 11 en 90 jaar, die van kleine kinderen houdt, heten wij van harte welkom!

Vanaf 1 juli hebben we een nieuwe coördinator. Petra Floor heeft de organisatie een aantal jaren gedaan en draagt het stokje over aan Linda Borgdorff. Bij Linda kun je je aanmelden als je met de oppasdienst mee wilt gaan draaien. Haar telefoonnummer: 06 26761006 en e-mailadres: lborgdorff@tele2.nl.

Last but not least: de tieners die meewerken staan op zondag vol verwachting uit te kijken naar het kleine grut. Ze vinden het leuk om op ze te passen. Aarzel daarom niet om met het hele gezin naar de kerkdienst te komen. De kinderen zijn in goede handen!

*Petra Floor  
Linda Borgdorff  
Ellie Boot*

## Zingen, een lust (en een "must")!

Gelukkig wordt er sinds jaar en dag veel en goed gezongen door de Eshof gemeente, hierbij regelmatig ondersteunt door de cantorij.

Om onze ondersteuning van meerstemmige bestaande melodieën en van nieuwe en onbekende liederen op peil te houden, wil de cantorij graag de gelederen aanvullen met nieuwe stemmen.

Van heldere sopranen tot-en-met diepe bassen, iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te komen zingen.



Als je graag zingt, neem dan eens contact met ons op of kom eens langs tijdens één van de woensdagavond repetities. Iedereen is van harte welkom!  
Gewoon doen!

*Namens het cantorij-bestuur,  
Tom Kuipers*



# Recepten uit de maal tijdvieringen 1

**Op de zes zondagen in de Veertigdagentijd hebben we de vespers op een bijzondere manier gevierd: om half zeven gingen we aan tafel en aten een gerecht, dat op een of andere manier met het karakter van de zondag te maken had. Intussen luisterden we naar een schriftlezing, zongen we samen en waren stil in gebed.**

Verskillende mensen hebben gevraagd of ze van sommige gerechten de recepten mochten hebben. Het leek ons aardig om die recepten in de Rondom te zetten, zodat ieder die dat wil er iets mee kan doen. In deze Rondom het eerste van de receptenreeks: zachtzoete curry van zwarte ogenboontjes.

Zondag 'oculi', wordt de derde zondag in de Veertigdagentijd genoemd. 'Oculi' is het eerste woord van de introïtustekst (de eerste tekst die in een viering wordt gezongen) die vanouds op deze zondag klonk: psalm 25,15. Oculi mei semper ad Dominum, 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'; hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Vandaar dit recept met ogenboontjes. Deze bonen lijken op ogen, wit met een zwarte pupil.

voor 6 eters

- " 200 g (gedroogde) zwarte ogenboontjes (met de boontjes beginnen, ze moeten 2 uur weken!)
- " flinke scheut olijfolie
- " 1 flinke ui
- " 4 tenen (verse) knoflook, fijnggehakt
- " 1 rode (chili)peper, fijngesneden
- " 1 tl gemalen of gevijzeld komijnzaad
- " 3 tl milde kerriepoeder
- " 300-500 ml koude groentebouillon (of water met een blokje)
- " 1 zakje à 50 g santen (coconut cream powder)
- " 1 flinke appel, in stukjes

- " 1 el citroensap
  - " 3 el gewelde rozijnen
  - " 2 el chutney
- Om te garneren:
- " gehakt vers korianderblad
  - " zeezout en zware peper naar smaak

Was de boontjes in ruim water. Doe ze vervolgens in een soeppan, voeg water toe totdat ze net onder staan en breng het geheel aan de kook. Laat het geheel een kleine 10 minuten zachtjes doorkoken. Neem de pan van het vuur (en draai dat uit i.v.m. de energiebesparing). Laat de boontjes afgedekt twee uurtjes in de pan staan.

Giet de geweekte en gekookte boontjes af, overgiet ze met schoon water en laat ze in 35 à 40 minuten zachtjes gaarkoken. De boontjes moeten wel gaar zijn maar hun textuur, hun vorm, behouden! Die tijd hoeft u niet geheel werkeloos te overbruggen: snijd intussen de overige ingrediënten in stukken. De appel kunt u met citroensap besprenkelen tegen het verkleuren.

Verhit de olie in een flinke pan, voeg de ui, knoflook en peper toe en smoor alles tot de ui glazig is. Bak het komijnzaad en de kerrie even mee, voeg dan de groentebouillon toe en roer er meteen de santen doorheen. Goed roeren zodat de santen niet klontert. Voeg dan de uitgelekte bonen toe, de appel, het citroensap, de rozijnen en de chutney, laat nog een paar minuutjes zachtjes pruttelen. Opdien met het verse korianderblad. Lekker met gekookte zilvervliesrijst en gebakken banaan.



(Uit: "Koken met passie - 40 smakelijke recepten voor de vastentijd" van Han Wilmink)

# Administratie



## INGEKOMEN:

Mevr. Kettelerij	Willem-Alexanderdreef 1		wijk 6
Fam. Buitink	Scharwoudestraat 27	Amersfoort	wijk 1
Fam. Woudenberg	Nw. Kerkstraat 95	Nijkerkerveen	wijk 7
Dhr. W.T. Roersen	Steenbeek 26	Nijkerk	wijk 7
Fam. Bouw	Veenslagenweg 53		wijk 2

## VERHUISD:

Mevr. D. Burgwal	Eiberlaan 41	naar	Klaarenbeeksingel 58	wijk 4/5
Fam. Woudenberg	Schammersteeg 3	naar	Nw. Kerkstraat 95-a	wijk 1/7
	Stoutenburg		Nijkerkerveen	

## VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:

Mevr. Tolsma - van der Veer	Kantemarsweg 24-a	naar	Baarn	wijk 9
-----------------------------	-------------------	------	-------	--------

## UITGESCHREVEN:

Mevr. M.W. van der Werff	Julianalaan 60			wijk 6
Fam. Hamersveld	Rentinchstraat 2		Achternveld	wijk 1

## De bloemen gingen naar ...

### BRUIDSPAREN:

Dhr en Mw Kleber Christinapad 1 vijftig jaar getrouwd  
Dhr en Mw Woldman Ridderpoor 20 vijftig jaar getrouwd  
Dhr en Mw Stomphorst Constantijngaarde 3 vijfenvieftig jaar getrouwd  
Dhr en Mw van Dam Bijenvlucht 25 vijftig jaar getrouwd  
Dhr en Mw Brons Wilhelminalaan 45 vijftig jaar getrouwd  
Dhr en Mw Spaan Dr Klaarenbeeks 71 vijfentwintig jaar getrouwd  
Dhr en Mw van Tent Constantijngaarde 4 veertig jaar getrouwd

Cor Soetens Joh Fisohof 11 attentie  
Rudy Coppoolse Dr Klaarenbeeksingel 99 attentie



### EN DE JARIGEN:

Dhr de Langen, Mw Tolsma, Mw Dekker, Mw Verburg, Dhr Korpel, Mw Noest, Mw van den Heuvel, Dhr Kous,  
Dhr Zadelhoff, Mw Smidt, Mw van de Veen, Mw van den Heuvel, Mw Merrick en Mw van de Kleut.





# Wie is wie

## KERKENRAAD

o Voorzitter	F. Harmsen (ouderling)	Haverhoek 13	253 5532	fritsharmsen@kpnmail.nl
o Scriba	J. Baas (ouderling)	Havikshorst 20	253 4123	j.baas8@upcmail.nl
o Notulist	mw J. Berends	Boekweitveld 50	298 7586	j.berends@kpnplanet.nl
Predikanten	mw ds E. Boot mw. ds. M. van Giezen	Julianalaan 55 Brugakker 56-43, 3704 MR Zeist	258 0631 06-49633289	ellie.boot@hccnet.nl marianvangiezen@orange.nl

## OUDERLINGEN

o Wijk 1	dhr en mw Veldhuizen	Stoutenburgerlaan 14	253 6403	hettydendaas@chello.nl
o Wijk 2	dhr J.Keur	Haverhoek 3	258 2315	jh.keur@kpnmail.nl
o Wijk 3	mw. E. Th. Duim-Koolstra	Irenepad 6	2538340	lieskeduim@kpnmail.nl
o Wijk 4	dhr. C.J. van Rietschoten	Ridderspoor 12	2536389	keesvanrietschoten@upcmail.nl
o Wijk 5	mw A. Brasser	Boersensersf 12	253 4243	an.brasser@kpnmail.nl
o Wijk 6	dhr H. van Blijderveen	Mauritslaan 10	253 5847	blijderveen@kpnmail.nl
o Wijk 7	mw. T. Kalksma- Solinger	Gravenhof 4	253 4145	johnkalksma@zonnet.nl
o Wijk 8	dhr en mw Julsing - Uiterwijk Winkel	Bijenvlucht 8	253 7820	trudy.julsing@live.nl herman.julsing@live.nl
o Wijk 9	Mw. J. van der Klok-Oerlemans	Hemelrickplaats 8	2536277	joclock@hetnet.nl
o Oecumene	dhr J. Vogel	Tabakslaan 12	258 0779	j.vogelfonken@chello.nl

## JEUGDOUDERLINGEN

	Arjan de Vries Annemieke Huurdeman - van Rietschoten Kirstin Siteur - Reiling	Meerveldlaan 4 De Veenslag 5 Uilenhoeve 31 Leusden	253 4669 253 4154 0633059238	gitdevries@chello.nl miep58@hotmail.com kirstinsiteur@gmail.com
--	---	--	------------------------------------	---

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

o Voorzitter	dhr R.Burema (ouderling)	Veenlanden 133	480 5229	roel.burema@gmail.com
o Secretaris	dhr W.A.Floor (ouderling) mw M. v.Wageningen-v.Geer (ouderling) dhr. M. van Deuveren (ouderling)	Reigerlaan 44 Oosterdorpsstraat 9 Lindenhof 34	253 4545 253 7049 2534703	a_floor@zonnet.nl n.wageningen2@kpnplanet.nl
o penningmeester	dhr C.J. Soetens	Johan Frisoehof 11	253 4543	c.soetens1@kpnmail.nl
o administrateur	dhr H.L. Nobels	Penningweg 4A	253 4775	hansnobels@hetnet.nl
o ledenadministratie	dhr F. Schimmel dhr A. Zijlstra	Westerdorpsstraat 58A Van Dedemlaan 9	253 5711 253 4988	f.schimmel@hetnet.nl adri.zijlstra@upcmail.nl

## COLLEGE VAN DIAKENEN

o Wijk 1	mw. Q. Schipper-van Dieren	Lindenhof 36	2585619	quirina.schipper@kpnmail
o Wijk 2	mw W. van Putten	Elzenlaan 40	258 0950	willemien@vputten.com
o Wijk 3	mw A. Hanse -den Hollander	Koninginneweg 2	253 5288	anniehans@hotmial.com
o Wijk 4	dhr en mw K v.Dasselaar	Tabaksschuur 7 A'foort	470 0634	kvandasselaar@hetnet.nl
o Wijk 5	dhr M. de Vries	Grasmaat 45	2536667	max@devries.gs
o Wijk 6	dhr G. van Dijk	Damweg 9 Zwartebroek	0342461270	gosse-pieter@planet.nl
o Wijk 7	mw. WM v.d. Kuilen Menger	Grasmaat 4	2536077	j.kuilen@upcmail.nl
o Wijk 8	mw A. Hanse -den Hollander	Koninginneweg 2	253 5288	anniehans@hotmial.com
o Wijk 9	mw. Q. Schipper-van Dieren	Lindenhof 36	2585619	quirina.schipper@kpnmail.nl
o Penningmeester	mw v. Dasselaar	Tabaksschuur 7 A'foort	470 0634	kvandasselaar@hetnet.nl

## CONTACTPERSONEN

o Wijk 1	mw T. Braam mw R. van Ravenhorst mw. E. Scholing-Harmsen	Kastanjelaan 7 Kastanjelaan 3 Mr. Smeetslaan 15, Hooglanderveen	2534555 254 0042 301 1100	pb.braam@hetnet.nl rvanravenhorst@live.nl ellenscholing@hotmail.com
o Wijk 2	mw H. van Doorn- van Gelder mw P. van Bloemendaal-van de Pol mw W.M van de Kuilen-Menger mw H.J.M. Hulsebos-Korpel	Mauritslaan 16 Akkermaalshout 11 Grasmaat 4 Eiberlaan 39	258 1918 253 6421 253 6077 844 3318	ron.van.doorn@hetnet.nl opgezondevoet@chello.nl j.kuilen@upcmail.nl ewhulsebos@upcmail.nl
o Wijk 3	mw M. du Crocq mw E.I. Geelhoed-Meihuizen mw W.A. Vink dhr J.W. van de Rovaart	Grasmaat 33 Heribertlaan 4 Van Dedemlaan 41 Kyftenbeltlaan 30	254 0046 253 5287 253 5480 2537335	lucienemariska@kpnmail.nl liesbeth.geelhoed@xs4all.nl annavink1@hetnet.nl jwvdrovaart@wxs.nl
o Wijk 4	mw. G. Oerlemans-de Gooijer mw E. Hofman-de Waard mw A.M. Pie-de Jong	Stoutenburgerlaan 4C Ibislaan 18 Johan Frisoehof 20	4946173 2572459 2535092	oerlemansjes@hetnet.nl ellenhofman@kpnplanet.nl jongdeam@gmail.com
o Wijk 5	mw Ria Janssen mw R. Reiling-Luchies mw P. Floor-Gijsbertsen mw. B. Coppoolse-IJtsma	Anthonie van Leeuwenlaan 3 Oosterdorpsstraat 85a Reigerlaan 44 Dr.F.W.Klaarenbeeksingel 99	253 8528 2534545 253 4213 253 5503	ria.reiling@planet.nl a_floor@zonnet.nl b.coppoolse@kpnmail.nl lubberstomas@planet.nl
o Wijk 6	mw V.Lubbers- Thomas mw C. Toom mw. A.A. van Hoeijen-Sikkema	Nassaulaan 20 Julianalaan 43 Clauslaan 16	253 7723 2537182 432 0624	t.toom@chello.nl gea.rakhorst@gmail.com
o Wijk 7	mw Rakhorst-vanTiel mw I. Beitler-Boshuizen dhr W. Schuijt	De Heerd 5 De Heerd 19 Smalle Streek 12	253 5965 253 5380	ernstinabeitler@versatel.nl w.schuijt@chello.nl