

Gedicht

Duizend keer

Duizend keer
wil ik het zeggen
dat ik jou
zo vreselijk mis,
dat de wereld is veranderd
en niets meer lijkt
zoals het is,
dat alle glans nu is verdwenen
en alle kleuren zijn vervaagd
en dat mijn hart
loodzwaar en grijs is
een grote leegte in zich draagt.
Ik wil jou zien
ik wil jou horen
weer weten
hoe je loopt
en hoe je praat
en horen uit je eigen mond
hoe het nu toch met je gaat.
Ik wil graag
jouw warmte voelen
maar het blijft zo koud
zo kil.....
het 'nooit meer'
verplettert me:
het blijft oorverdovend
stil.....

*Dit gedicht werd ingezonden door:
Anneke Schreuder*



Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken



Zondag 7 oktober	10.00 uur	Ds. E. Boot Israëlzondag Collecten: Kerk en Israël PKN; Cantorij/muziekinstrumenten
Zondag 14 oktober	10.00 uur	Ds. G.M. Rosbergen Werelddiaconaat Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Jeugd- en Jongerenwerk
Zondag 21 oktober	10.00 uur	Ds. E. Boot Collecten: Hervormingsdag PKN; Instandhouding Eredienst
Zondag 28 oktober	10.00 uur	Ds. E. Boot Allerheiligen, Gedachtenis van gestorvenen; Maaltijd van de Heer Collecten: Hospice Nijkerk; Vorming & Toerusting
Zondag 4 november	9.30 uur !!!	Ds. E. Boot Willibrordzondag Pauluscentrum Collecten: Kerk in Actie Najaarszending; Onderhoud/expl.Kerkgebouw
Zondag 11 november	10.00 uur	Bediening van de doop Ds. E. Boot Collecten: Eigen diaconie; Kerkblad Rondon
Zondag 18 november	10.00 uur	Ds. G.M. Rosbergen Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Landelijk & Prov. Werk PKN
Zondag 25 november	9.30 uur !!!	Ds. E. Boot Oecumenische dienst Pauluscentrum; Solidaridad
Zondag 2 december	10.00 uur	Ds. E. Boot Eerste Advent Collecten: Missionair werk PKN ; Cantorij/muziekinstrumenten



Agenda

WEEK 40

Maandag 1 oktober	20.00 uur	Studiekring 1, Grasmaat 4
Dinsdag 2 oktober	20.00 uur	Moderamen, de Eshof
	20.00 uur	Wijkteam 6, Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 65
Woensdag 3 oktober	20.00 uur	Leiding kinderdienst, de Eshof
Vrijdag 5 oktober	19.30 uur	Projectoverleg diaconaal project Grace Home, de Eshof
	20.00 uur	Sacrale Dans 1, de Eshof
Zaterdag 6 oktober	v.a. 10.00 uur	Bezinningsdag kerkenraad, Heideweg 52, Soest

WEEK 41

Maandag 8 oktober	20.00 uur	De zin van het bestaan 1, de Eshof
Woensdag 10 oktober	20.00 uur	College van Kerkrentmeesters, de Eshof
Donderdag 11 oktober	12.30 uur	Sociaal Beraad, de Eshof

WEEK 42

Donderdag 18 oktober	20.00 uur	Wijkteam 8, Koninginneweg 2
Vrijdag 19 oktober	20.00 uur	Sacrale Dans, de Eshof

WEEK 43

Maandag 22 oktober	20.00 uur	In de kring 2
Woensdag 24 oktober	20.00 uur	Wijkteam 1, Kastanjelaan 3
Donderdag 25 oktober	20.00 uur	Het 'kunststukje' van Judith, de Eshof
	20.00 uur	Kerkenraad, de Eshof
Vrijdag 26 oktober	19.45 uur	Film: Marathon Boy, de Eshof

WEEK 44

Maandag 29 oktober	20.00 uur	Het lied van de liefde - Hooglied 1, de Eshof
	20.00 uur	De zin van het bestaan 2, de Eshof
Dinsdag 30 oktober	20.00 uur	Workshop muziek o.l.v. Gerard van Amstel, de Eshof
Woensdag 31 oktober	20.00 uur	Wijkteam 3, Elzenlaan 39
Vrijdag 2 november	19.30 uur	Projectoverleg Grace Home: visa invullen, de Eshof
	20.00 uur	Sacrale Dans, de Eshof

WEEK 45

Dinsdag 6 november	20.00 uur	Doorgesprek Nassaulaan 46
Donderdag 8 november	20.00 uur	"Gluren bij de burens", de Eshof
Zaterdag 10 november	09.30 uur	"Gluren bij de burens" Heilige Maagd Maria Kerk, Mosstraat 2 Amsterdam

WEEK 46

Maandag 12 november	20.00 uur	De zin van het bestaan 3, de Eshof
	20.00 uur	Workshop choreografie o.l.v. Evelien Kars, de Eshof

WEEK 47

Maandag 19 november	14.00 uur	Wijkteam 4, Ridderspoor 12
	20.00 uur	In de Kring
	20.00 uur	Het lied van de liefde - Hooglied 2, de Eshof
	20.00 uur	Workshop drama o.l.v. Brigitte Lammers, de Eshof

Vervolg agenda: zie de website en de volgende Rondom

Uit de gemeente



MEELEVEN

Het vorige kerkblad is nog niet zo lang geleden verschenen. Ik zal hier daarom niet iedereen opnieuw noemen, die in het september-blad al genoemd is. Alleen waar situaties zijn veranderd, heb ik navraag gedaan of ik erover mocht berichten.

Namens Jan-Willem Fontein (Oosterinslag 5) wil ik iedereen bedanken die heeft meegeleefd in de laatste weken. Hij herstelt langzaam en moet veel geduld hebben, maar gelukkig zijn er geen nabehandelingen nodig.

Voor Etta van Tent-Frouws (Constantijngaarde 5) gaat het herstel na de operatie langzamer dan gehoopt. Intussen is Pim ook niet helemaal fit: hij heeft last van spier- en gewrichtspijnen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak ervan.

Jan Haverkamp (Dillenburg 13) is inmiddels thuis, maar zal op 4 oktober weer in het ziekenhuis moeten zijn voor een galblaasoperatie.

Barbara Westein-Riemersma (Andreaslaan 8) moest in september op de intensive care worden opgenomen met problemen die steeds heviger werden.

Onderzoeken naar de oorzaak van een vermoedelijke ontsteking leverden echter niets op. Gelukkig kwam ze de ziekte te boven en begon ze na drie dagen op te knappen. Op het moment dat ik dit schrijf is ze nog in het ziekenhuis, maar gaat de goede kant op. In de dagen van haar ziekte heeft Henry de aandacht voor hen beiden als heel warm ervaren. Hartelijk dank namens hem aan iedereen die meeleeft.

Pepijn Harmsen (Ottoborrengoed 3) moest in september opnieuw naar het ziekenhuis voor een hersenoperatie. Daarbij is een beschadigd hersengedeelte weggehaald, dat de grote veroorzaker is van epilepsie. Na een aantal dagen thuis moest hij toch weer naar het ziekenhuis wegens problemen met de hersendruk. Op het moment dat ik dit schrijf is hij nog in het UMC. Zijn ouders, Rob en Marieke, blijven om beurten bij hem.

TER GEDACHTENIS AAN ANJE BOUSEMA

In het vorige kerkblad stond nog geen foto van Anje Bousema. Wel heb ik toen een stukje geschreven ter



gedachtenis aan haar. Intussen heb ik van een van de zoons van Henk en Anje een mooie foto van haar ontvangen. Die plaatsen we graag in deze Rondon van oktober.

Goede moed en kracht gewenst aan wie hier zijn genoemd. En veel sterkte wil ik ook iedereen wensen die nabij verbonden is met degenen die hier zijn genoemd. Ook wie hier niet bij naam in de Rondon staan maar meemaken hoe weinig vanzelfsprekend leven en gezondheid kunnen zijn, veel warmte en goeds gewenst.

FELICITATIES

Op 6 september is Ezra geboren, zoon voor Jean-Paul en Kirstin Siteur-Reiling en broertje voor Leah (Schaapherder 26, Leusden). Ezra, welkom in deze wereld en gefeliciteerd met je ouders en je zus!

Op 11 november zal Ezra worden gedoopt, samen met Joyce die op 7 mei geboren is en met Cato die precies twee maanden ouder is dan Ezra. In het volgende kerkblad zullen de ouders iets over zichzelf en hun kinderen schrijven.

In de afgelopen maand werd er door tenminste drie bruidsparen een bijzondere datum herdacht. Op 6 september waren Joop en Janny van de Veen-van Laar (Veenlanden 69) vijftig jaar getrouwd. Dat bijzondere aantal bereikten Ton en Tilly Schep-van der Geer (Huijgenserf 7) op 7 september. En op 26 september gedachten Gerda en Gerard Verhoeff-Kalsterman dat ze vijfenveertig jaar geleden elkaar trouw hadden beloofd.

Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte gefeliciteerd. Liefde in jullie midden voor de toekomst toegewenst!

Ik vind het aardig hier ook Christian van Hoeijen en Laura van Breugel van harte geluk te wensen. Ze gaan op 31 oktober trouwen. De kerkelijke huwelijksviering vindt die dag om 19.00 uur plaats in Zwolle. Namens hen beiden schrijft Christian voor de Rondon:



Uit de gemeente

"Beste gemeenteleden, als koppel heeft u ons in de Eshof nog niet veel kunnen zien. Veel van u zullen Christian echter wel kennen van de diaconale reizen naar Roemenië, Oekraïne, Israël en de Palestijnse Gebieden en Gospelkoor Free. Wij zijn blij samen te mogen aankondigen dat wij op 31 oktober elkaar onze trouw zullen beloven.



Wij kennen elkaar bijna twee jaar en hebben elkaar via het internet leren kennen. Wij hadden beiden nooit kunnen denken dat wij op deze manier iemand zouden tegenkomen met wie wij de rest van ons leven zouden willen delen. Wij zijn er beiden van overtuigd dat God dit heeft geleid en Hij heeft dan ook een belangrijke plaats binnen onze relatie. Laura woont sinds haar studententijd in Zwolle, maar

komt van oorsprong uit Enschede. Sinds een jaar woont ook Christian in Zwolle. Een van de eerste dingen die we samen hebben gedaan is het vinden van een gemeente waar wij ons thuis mogen voelen. Na wat kerk-shoppen hebben wij dit 'thuis' gevonden in de Noorderkerk in Zwolle. Hier zullen wij ook Gods zegen over ons huwelijk ontvangen."

AFWEZIGHEID

Van 7 t/m 13 oktober zijn Henk en ik een weekje vrij. Henks ouders komen in die week in ons huis logeren en zorgen voor de kinderen. Aanspreekpunt voor pastorale noodsituaties zijn Monica Schwarz en Siebe Hiemstra in Voorthuizen, tel. 0342 472786. Wilt u ook Frits Harmsen inlichten wanneer u contact met hen wilt zoeken? Zijn telefoonnummer en e-mailadres staan achterin dit kerkblad.

Ellie Boot

OPROEP!!

Wie helpt mij collecteren voor Bartiméus Sonneheerdt voor blinden en slechtzienden.

Dit jaar van 10 - 15 december zal de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt voor het eerst gaan collecteren in Hoevelaken.

Tot nu toe hebben zich twee collectanten aangemeld n.l. mijn dochter en ik.

Dat is natuurlijk veel te weinig voor zo'n prachtig dorp als Hoevelaken.

Daarom: ben je 18 jaar of ouder en wil je meedoen, meld je dan aan bij mij:

*Corien de Groot,
Ridderspoor 23
telefoon 2536529
of bij Ingeborg via e-mail:
ingeborg@degroot.nl*

Kerkdienst en liturgie



JUDIT

Dit najaar zullen we op een aantal zondagen verhalen horen uit het apocriefe boek Judit. Op 30 september bijt Erik Idema het spits af. Gerard Rosbergen en ikzelf vervolgen het spoor op 7, 14 en 21 oktober en op 11 november. Op 18 november zullen we de lezingen uit Judit besluiten. Ook de kinderen in de kerkdienst horen deze verhalen.

Voor de meesten van ons is het een compleet onbekend boek. Dat komt doordat de Reformatie besloot om onder meer dit boek Judit niet in de bijbel op te nemen. Het maakt namelijk geen deel uit van de Tenach, de Hebreeuwse bijbel. Wel is het opgenomen in de Septuagint, de Griekse vertaling van die bijbel die tussen ongeveer 250 en 50 voor Christus werd gemaakt.

Waarom daarin wel, en in de Hebreeuwse bijbel niet? Dat heeft met de ouderdom en de herkomst te maken. In de Hebreeuwse bijbel zijn alleen boeken opgenomen die in het Hebreeuws waren geschreven. Ze zijn alle uit de tijd vóór Ezra en Nehemia. Of ze worden gelezen bij een van de grote feesten.

Voor het boek Judit ging dit allemaal niet op. Er is alleen een Griekse versie van bewaard gebleven, al is het boek mogelijk oorspronkelijk wel in het Hebreeuws geschreven. En die Griekse vertaling is uit de tijd na Ezra en Nehemia.



Judit was wel een heel populair boek, vooral in de diaspora (de 'verstrooiing', zoals alle gebieden buiten Israël waar joden wonen worden genoemd). Het is geen geschiedenisboek. Sterker nog, het maakt hier en daar een rommeltje van schijnbaar historische gegevens. Zo wordt Nebukadnessar de koning van Assyrië benoemd. Maar Nebukadnessar was koning van Babel. Is dit een foutje van het boek? Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is dit opzettelijk en is de strekking dat

het hier om tirannen van alle tijden gaat. En ja, de naam Nebukadnessar doet alarmbellen rinkelen - daar was hij tiran genoeg voor.

Ook de joodse stad Betulia, waar Judit vandaan komt, is geen historisch gegeven. Waar het hier om gaat is de naam. Betulia is in het Hebreeuws hetzelfde als Betel: huis van God.

Judit was een patriot die opkwam voor haar verdrukte volk en zich verzette tegen vijandelijke overheersing. Ze treedt in het voetspoor van Jaël, die de legeraanvoerder Sisera een tentpin door zijn hoofd hamert: Judit onthoofdt de opperbevelhebber van de strijdkrachten, Holofernes. De daad heeft tot de verbeelding van legio mannelijke kunstenaars gesproken: van de onthoofdende Judit zijn vele schilderijen gemaakt - zoals dit schilderij van Caravaggio uit ca. 1599.

GEDACHTENISDIENST OP 28 OKTOBER

De vroege kerk kent sinds de negende eeuw twee feesten aan het begin van de maand november:

Allerheiligen op 1 november en Allerzielen op 2 november. Allerheiligen is de herdenking van de heiligen.

De eerste heiligen waren martelaren, mensen die vervolgd waren en stierven om hun geloof. Door de vervolging onder Keizer Diocletius (245-313) waren er zoveel martelaren dat er niet voldoende dagen waren in het jaar om hen apart te gedenken. Toen ontstond een feest waarin ze samen herdacht werden, een feest voor alle heiligen. Dat werd gevierd werd op de zondag na Pinksteren. Eerst werden alleen de martelaren herdacht samen met Johannes de Doper. Later kwamen er andere heiligen bij, mensen die in hun leven getuigd hadden van God, maar niet als martelaar gestorven waren. In de achtste eeuw wijdde Paus Gregorius III (731-741) een kapel in de St. Pieter aan alle heiligen en plaatste de datum van de herdenking op 1 november. Gregorius IV (827-844) breidde de herdenking uit voor de hele kerk.

In het Dienstboek van de Protestantse Kerk Nederland uit 1998 is Allerheiligen opgenomen, aangedragen door de Lutherse traditie. In het Gemeenschappelijk Leesrooster is de evangelielezing de Bergrede met de zaligsprekingen (Matteüs 5:1-12). Andere lezingen staan in het teken van het toekomstige rijk van God



Kerkdienst en liturgie

(Jesaja 60:1-11, 17-22, Openbaring 7:2-4, 9-17). Hoop op het komende koninkrijk van God, daar gaat het om bij dit feest - en om wat er voor nodig is om een mens van God te zijn.

Op een zondag dicht bij 1 november gedenken we in de Eshof alle mensen uit ons midden met wie wij geleefd hebben en die ons het afgelopen jaar voorgingen in de dood.

De namen zullen genoemd worden van:

- Albertus Franciscus van Delden -
22-02-1934 - 13-10-2011
- Jan Herman Korpel -
05-05-1931 - 14-11-2011
- Maria Catharina Knelske Krijkamp-van Zijl -
05-11-1922 - 02-04-2012
- Thomas Gerardus Maria de Vette -
09-07-1945 - 21-04-2012
- Hendrik Bousema -
01-06-1931 - 15-05-2012
- Lambertus Steffen Vonno -
08-06-1940 - 17-06-2012
- Johannes Hendrik Keur -
04-06-1946 - 29-06-2012
- Maartinus Jacobus Maasland -
21-11-1946 - 09-07-2012
- Anje Grietje Bousema-Valkema -
15-04-1933 - 12-07-2012
- Gerrit Zwart -
03-09-1932 - 12-08-2012

We zullen voor elk van hen een kaars aansteken. Ook zal er, zoals altijd, een kaars zonder naam zijn: daarbij kan ieder zelf een naam invullen.

Met de directe familieleden van degenen die overleden zijn komen we bij elkaar in de Eshof op donderdagavond 18 oktober. Het is een goede gewoonte: zo kunnen we elkaar leren kennen, elkaar vertellen over degenen die we missen en de liturgie van tevoren bekijken. De nabije nabestaanden krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

WILLIBRORDZONDAG EN KANSELRUIL

Zondag 4 november vieren we in gedachtenis aan Willibrord, die ook wel 'apostel van de Lage Landen' wordt genoemd. Hij was, zover wij weten, de eerste die in deze streken het evangelie kwam brengen. We vieren dat met een kanselruil. Pastor Fred Kok zal voorgaan in 'de Eshof' en ik zal naar het Pauluscentrum gaan.

Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders. Als zevenjarige jongen werd hij door zijn vader Wilgis als oblaat toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij York in Engeland. Direct daarna werd zijn vader zelf kluizenaar. In Ripon groeide Willibrord op onder invloed van Sint-Wilfridus, de bisschop van York. Wilfrid verzette zich tegen de toen heersende Keltische-katholieke traditie en was een voorstander van de Romeinse ritus. Op zijn twintigste vertrok Willibrord naar Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime van strenge tucht. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688 tot priester gewijd.

Volgens de latere schrijver Alcuinus was Willibrord vervuld van de geest van 'peregrinatio', de mystieke wens om het aardse thuis te verruilen voor de weg van de pelgrim. Daarbij hoorde toen ook de wens 'heidense' volken te bekeren. Hij reisde in 690 met elf of twaalf gezellen naar Friesland om het voorbeeld te volgen van Jezus Christus die rondtrok om zijn boodschap te verkondigen. Willibrord begon daar met zijn kersteningsmissie van de Friezen.

KERKDIENSTEN DIE OM 9.30 UUR BEGINNEN

Ook in november zullen er kerkdiensten zijn die een half uur vroeger beginnen. Allereerst is er de Willibrordzondag van 4 november. En daarna de oecumenische dienst van 25 november in het Pauluscentrum. Zet ze vast op de kalender!

Ellie Boot



Grace home nieuws

We kijken terug op een hele mooie aflevering van Startzondag. Het Grace Home project mocht daar actief aan bijdragen. Veel mensen luisterden ademloos naar de belevenissen van Remco en Bianca afgelopen zomer in India. Ze vonden het mooi om getuige te zijn van waar we als gemeenschap aan bijdragen. De lachende gezichten van de kinderen die met weinig opgroeien, was voor de meeste aanwezigen een spiegel.

VOLWASSENENREIS

Een zaal verderop dachten zo'n vijftien volwassenen hardop na wat een reis naar Grace Home hun zou kunnen brengen. Sommigen willen vanuit eigen idealisme graag ook hun steentje bijdragen en het is een pracht van een kans om met eigen ogen te kunnen zien wat er met onze donaties gebeurt. De animo is er. En de komende maanden gaat de groep geïnteresseerden de reis verder met elkaar uitwerken. Wie ook zin heeft om mee te doen, kan nog steeds aanhaken. Neem contact op met Gerwin Duine (t. 033 4632324 of e. gerwin.esther@hetnet.nl).

GOUDEN POORT

Ondertussen werd in de zaal daarnaast door jong en oud hard gewerkt aan de versiering van de gouden poort naar India. Door ons omgedoopt tot een poort naar een betere wereld. Hiervoor werden alle sieraden

gebruikt die zowel in 'de Eshof' als Paulusgemeenschap zijn ingezameld. Het resultaat is prachtig geworden en heeft ook echt een Indiase look door het gebruik van de verschillende kleuren en kolam motieven. Het tekenen van deze patronen wordt door Indiase vrouwen gebruikt om hun huizen te beschermen tegen het kwaad. Ook worden ze speciaal gemaakt voor het welzijn van de familie, voor een goede oogst, voor de viering van een geboorte of huwelijk of om voorspoed te brengen in het huis en slechte invloeden af te weren. Iedere dag vóór zonsopgang wordt de plek voor de ingang van hun huis schoongemaakt om weer voorzien te worden van een nieuw patroon. De patronen worden doorgegeven van moeder op dochter. Naast de kolam motieven komen ook de zwanen terug in de poort. Die verwijzen naar de 3D-zwanen die de Grace Home kinderen in India maken en de zwanen die vrouwen uit de Eshof en Paulus daarop samen zijn gaan vouwen. Ook de lotusbloem ontbreekt niet; symbool voor scheppende kracht. De totstandkoming van de poort is een coproductie geweest van een hoop mensen onder de bezielende leiding van Marijke Kroon. Dit kunststuk blijft staan tot de afloop van het project.

*Namens projectteam Grace Home en het diaconaal projectteam 2012,
Gerwin Duine*



Aanbod Vorming en Toerusting Oktober/November 2012

SACRALE DANS

In het najaar wordt weer een serie sacrale dansbijeenkomsten aangeboden waarop men kan beleven hoe het is om met je lichaam uiting te geven aan spiritualiteit. Sacrale dans betekent letterlijk: helende dans.

Het is een dansvorm waarin de innerlijke beleving centraal staat en niet de perfecte uitvoering van de pasen. Daarom is danservaring of -aanleg beslist niet noodzakelijk en speelt ook leeftijd geen rol.

Het thema zal dit keer zijn: "Verbinding". Verbinding met de Goddelijke Bron, met Moeder Aarde, met jezelf, met elkaar. Ook zullen er in het programma een aantal Indiase dansen worden opgenomen, als verbinding met 'Grace Home'. Meer informatie: www.sacraledans.nl. Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier of rechtstreeks bij Wilna: 033-4633846, wilna@sacraledans.nl

Data en tijd: Vrijdag 5 en 19 oktober, 2 en 16 november; 20.00 - 21.30 uur

Plaats: de Eshof

Kosten: €5,- per avond

Leiding: Wilna Westerlaken,
docente Sacrale Dans

VIKTOR E. FRANKL - 'DE ZIN VAN HET BESTAAN'

In de tweede Wereldoorlog bracht Viktor Frankl een aantal jaren in drie verschillende concentratiekampen door. Zijn ouders, broer en echtgenote kwamen in de kampen om het leven. Alleen hij en zijn zus hebben het overleefd.

Hij beschrijft zijn ervaringen in het eerste deel van zijn boek 'De zin van het bestaan'. Hij gaat in op vragen als: hoe is het mogelijk dat je, als je alles in het leven verloren bent, als je gekweld wordt door honger, kou, bruuft geweld en bedreigd wordt met de dood, het leven nog steeds de moeite waard kunt vinden? In het tweede deel werkt hij uit wat hem in zijn leven op de been hield. Het werd de basis van de psychotherapie die hij als psychiater uitwerkte: de logotherapie.

In een gesprekskring onder leiding van Martin Beeres komen we vier keer bij elkaar rond de inhoud van dit boek; de eerste twee keer in oktober. Vooraf aan elke bijeenkomst wordt een deel van het boek gelezen. Voor de deelnemers verdient het daarom aanbeveling dit boek in bezit te hebben en om voor de eerste bijeenkomst de inleiding te lezen.

Het ISBN-nummer is **9789061001737**.

Er kunnen maximaal acht mensen aan deze kring meedoen. Deze kring is een herhaling van vorig seizoen vanwege het grote aantal aanmeldingen. Inmiddels is ook de kring van dit seizoen volgeboekt. Wilt u graag meedoen, laat u dan op de reservelijst zetten.

Data en tijd: Maandag 8 en 29 oktober, 20.00 uur

Plaats: de Eshof (consistorie)

Leiding: Martin Beeres

HET 'KUNSTSTUKJE' VAN JUDIT

Het aprocriefte boek Judit vertelt het verhaal van Judit, de vrouw die met een list opperbevelhebber Holofernes versloeg. Haar verhaal inspireerde door de eeuwen heen vele schilders, dichters en componisten. Op deze avond krijgen we daar iets over te zien en te horen. We verkennen het verhaal aan de hand van schilderijen, muziekstukken en gedichten.

Datum en tijd: Donderdag 25 oktober 2012,
20.00 uur

Plaats: de Eshof

Leiding: Erik Idema

FILMPROGRAMMA INDIA:

MARATHON BOY

Op vierjarige leeftijd loopt Budhia Singh al marathons. Daarmee is hij de jongste marathonloper van de wereld. Budhia wordt met zijn duurlooptalent al snel een held in India. Hij zegt dat hij op een dag wil meedoen aan de Olympische Spelen. Wil hij dat echt? Of is dit het doel van de man die hem heeft geadopteerd en traint? De regisseur, Gemma Atwal, was vanaf het eerste moment dat ze Budhia in 2005 op tv zag gefascineerd door de kleine hardloper. Vijf jaar lang volgt zij hem en zijn adoptievader en trainer. De documentaire wordt kort ingeleid. Na vertoning kan er worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Datum en tijd: Vrijdag 26 oktober,
19.45 - 22.00 uur

Plaats: de Eshof

Leiding: Esther Duine,
namens projectteam
Grace Home

Aanbod Vorming en Toerusting Oktober/November 2012



HET LIED VAN DE LIEFDE - HOOGLIED

Wat is voor jou het lied van de liefde? Wat is voor jou de bron van de ware liefde Een klein poëtisch boekje: het Hooglied. Ook wel genoemd: het Lied der liederen. Het bezingt de menselijke liefde. Passie en hartsucht in het leven van de mensen. De naam van God wordt nergens genoemd. Toch is het meer dan een werelds boek. Het gaat door alle schone schijn ook over hebzucht, willekeur en manipulatie; over de spanning tussen mensen en vooral de zoektocht naar waarachtige liefde.

Is zes bijeenkomsten zal aandacht worden besteed het Hooglied. Het doel is het boek te lezen en leren verstaan in verschillende betekenislagen. We beginnen met tekstlezing en het uitdiepen daarvan. We luisteren we naar muziek en/of kijken naar beeldende kunst. Ze fungeren als eyeopener en verwerkingsvorm. Naast inleiding werken we interactief om te komen tot verdieping van eigen leven en geloven. De eerste twee bijeenkomsten zijn in oktober en november.

Data en tijd: Maandag 29 oktober, 19 november;
19.30 - 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Ben Piepers (pastoraal werker)

MUSICAL WORKSHOPS

Na het grote succes van de musicals Ester (2009) en Maria (2011) zijn de voorbereidingen voor een nieuwe musical alweer in volle gang. Op dit moment schrijven Erik Idema, Gerard van Midden en Gerard van Amstel aan de nieuwste musical Ruth, die in het voorjaar van 2013 gereed moet zijn. Musicalgroep Hoevelaken wacht graag op deze primeur en slaat daarom een jaartje over. Voor iedereen die niet nog een jaar kan wachten om te starten met de nieuwe musical of voor iedereen die nog twijfelt om mee te doen in 2013-2014, organiseert de Musicalgroep Hoevelaken in het najaar van 2012 een drietal workshops. De eerste is eind oktober. Deze gaat over muziek en staat onder leiding van Gerard van Amstel. Hij is de componist van veel Bijbelse musicals, waaronder Ester, Maria en Ruth. Deze avond staan vocale technieken, meerstemmige zang en muzikaal onderwijs centraal. Bedoeld voor iedereen die houdt van samen zingen en ook nog wat op wil steken!

Data en tijd: Dinsdag 30 oktober, 20 tot 22 uur,
Plaats: de Eshof
Leiding: Nel Stoffelsen

NOVEMBER 2012

'GLUREN BIJ DE BUREN'

"Beter een goede buur dan een verre vriend" is het gezegde. Om dit te bereiken zul je wel open moeten staan voor de ander naast je. Wij gaan eens gluren bij die ander.

De Christelijkekerk wie of wat is dat? Een spannende vraag en het antwoord wordt door vele geclaimd. Niet alleen in Nederland zijn veel denominaties van de christelijke religie. Hoe zit dat in het Midden-Oosten, onze bakermat?

Vanavond zullen we diverse 'soorten' christelijke religies in hun oorsprong en kenmerken de revue laten passeren. Een openbaring.
Zie: www.koptischekerk.nl

Data en tijd : Donderdag 8 november 2012
20:00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: ds. M. Dijkstra

'GLUREN BIJ DE BUREN'

Wij brengen een bezoek aan de Koptisch Orthodoxekerk aan de Mosstraat 2 in Amsterdam. Tussen 09.30 en 10.00 uur worden wij welkom geheten door Vader Arsenious waarna wij de kerkdienst zullen bijwonen.

We kunnen afspreken om met eigen vervoer te gaan. Er is voldoende vrij parkeren in Amsterdam-Nrd. Een andere mogelijkheid is per openbaar vervoer. Per trein naar Amsterdam CS en dan de bus lijn 34 of 35.

Data en tijd: Zaterdag 10 november 2012
09:30 uur
Plaats: Moskerk te Amsterdam
Leiding: ds. M. Dijkstra



Van de Pastorale Raad.....

Impressie van de vergadering van de Pastorale Raad van 12 september 2012

Na de ah's en oh's over de locatie waar we de vorige keer in de buitenlucht vergaderd hebben, staan we nu weer gewoon met beide benen op de Eshof- grond.

Wij vergaderen vlak voor de startzondag, waar het thema "Geloof, hoop en liefde" is.

Als opening wordt gekozen voor een tekst over de liefde dat geschreven is door Rob Favier.

De mededelingen bestaan uit een voorproefje van wat ons tijdens de activiteiten op de startzondag te wachten staat, zoals de volwassenenreis naar India in 2014 en het verslag van Bianca en Remco die hun reis naar India al weer achter de rug hebben.

Dit jaar is er gestart met groothuisbezoeken / huiskamergesprekken en als we aan iets nieuws beginnen, dan is het ook wel fijn om te weten hoe deze gesprekken zijn ervaren.

Er zijn 5 groepen geweest met een totaal van ongeveer 30 deelnemers.

In het novemnummer van Rondom komt er al een vooraankondiging van de weken waarin de groothuisbezoeken in 2013 gehouden worden en welk thema er gebruikt gaat worden.

Dit jaar is ook de eerste Basis cursus Pastoraat afgerond en dat is een goede reden om hier over na te praten. In Rondom komt een artikeltje waarin de vraag gesteld wordt of u wellicht geïnteresseerd bent om deze cursus ook te volgen en welke capaciteiten er dan van u gevraagd worden.

Om de vier jaar gaat het beleidsplan van de hele Eshof op de schop.

Voor alle geledingen binnen de Eshof wordt het plan aangepast en dat is voor de jaren 2013 - 2017 ook door de Pastorale Raad gedaan. De hoeveelheid tekst is behoorlijk gereduceerd en een aantal details worden als bijlage toegevoegd.

De avond sluiten we af met het gedicht dat door René van Loenen geschreven is:

Zegen, God, wie in ons midden
kiezen om de weg te gaan
van geloof, van hoop, van liefde
van uw woord in ons bestaan

Leven van geloof is weten
dat je zeker vinden zult
wat je eenmaal bent gaan zoeken
vol verwachting en geduld.

hoop doet ons weer woorden vinden
lichtjes met betekenis
als de weg lijkt dood te lopen

waar het aardedonker is
door de liefde wordt het leven
vind plaats van Gods koninkrijk
worden mensen zichtbaar even
aan het beeld van God gelijk.

Kees van Rietschoten

THEOLOGIE AAN TAFEL

Ds Carel ter Linden vertelt over de ontwikkelingen in zijn geloof.

Datum: 8 oktober 2012

Locatie: Lutherse kerk, Langestraat

Programma:

- v.a. 18.00 uur kerk open
- 18.30 uur lezing (ca. drie kwartier)
- 19.15 uur broodmaaltijd

Aanmelden: telefonisch 033 4754782 (J. Bloemendal) of via e-mail: amersfoortsezwaan@gmail.com

Kosten: €10,00 voor lezing en maaltijd en koffie/thee, aan de zaal te voldoen.

Lourdescomité wordt St. Lucas_Bedevaarten



U kent ons van de Lourdesreizen, zeven contactpersonen ieder verantwoordelijk voor de eigen Geloofsgemeenschap en samen organiseerden wij met Pastor Fred Kok de bedevaart naar Lourdes.

Dit blijven we ook doen maar wij willen u meer gaan aanbieden. Er zijn zoveel prachtige plaatsen om te bezoeken en daarom gaan we **naast Lourdes ook naar andere bedevaartplaatsen.**

Volgend jaar gaan we op **bedevaart naar Israël**, het Heilige Land met Jeruzalem, Bethlehem, de Klaagmuur, de woestijn, de moderne stad Tel Aviv, Nazareth de grootste Arabische stad. We bezoeken historische plaatsen, Kerken en andere mooie gebouwen. We maken een tocht over het meer van Galilea en gaan drijven in de Dode Zee, de laagste plek op aarde die bekend staat om zijn hoge zoutgehalte.

Het wordt een vol en druk programma en is daarom alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn.

Wij denken dat hier veel animo voor zal zijn en omdat er max. 25 ?a 30 personen mee kunnen adviseren wij om niet te lang te wachten met de aanmelding. Ook mensen buiten onze Geloofsgemeenschappen kunnen zich aanmelden en zijn van harte welkom om met ons mee te reizen.

De reis wordt gehouden in mei 2013, de exacte datum is nog niet bekend.

De prijs is onder voorbehoud en vanaf 1.299.-- voor acht dagen.

We verblijven op drie verschillende locaties/hotels. Pastor Fred kok gaat met ons mee en zal gedurende de reis ook voor gaan bij de vieringen. Wanneer het volledige programma bekend is kunt u dit lezen op de website, <http://geloofopreis.nl/index.html>

Ter voorbereiding op deze reis wordt u uitgenodigd voor vier avonden onder leiding van Pastor Fred Kok. Wij luisteren en bespreken dan de Bijbelse verhalen behorende bij de Heilige plaatsen die wij in het Heilige Land gaan bezoeken. Het bijwonen van deze avonden zijn noodzakelijk om optimaal van uw reis te kunnen genieten en de geschiedenis te begrijpen. Wij stellen het dan ook zeer op prijs indien u zich opgeeft voor de reis, dat u bij deze avonden aanwezig zult zijn.

Opgave bij de contactpersoon in uw eigen Geloofsgemeenschap
Voor Hoevelaken en Nijkerk

Willie van de Brug

P.R en Organisatie

033-4951720

06.21410286

e.o. willievankooij@hotmail.com

St. Lucas_Bedevaarten



VAN DE KERKENRAAD

Impressie van de vergadering van de kerkenraad van 20 september.

WELKOM

Het is altijd weer fijn als we nieuwe ambtsdragers kunnen verwelkomen. Jan van de Kuilen en Lien Vogel als diaken en Nico Peer als ouderling/scriba woonden de vergadering voor de eerste keer bij. Henry Westein was i.v.m. de ziekte van zijn vrouw helaas niet aanwezig. De vertrekkende ambtsdragers Jan Baas (ouderling/scriba) en Gosse van Dijk (diaken) waren voor het laatst in ons midden.

BEGIN VAN DE KERKDIENTST

We hebben enige ogenblikken stilgestaan bij het begin van de kerkdienst. Als de ouderling zijn of haar welkom heeft uitgesproken, zijn we een ogenblik stil. De laatste weken wordt tijdens die stilte een meditatief stuk muziek ten gehore gebracht. Het is mooi en passend, vonden sommigen. Anderen hechten erg aan de stilte en vinden dat muziek de stilte teveel doorbreekt. We vinden een tussenvorm door een korte stilte vooraf te laten gaan aan de muziek. Deze vorm voor het begin van de kerkdienst houden we vol tot de eerste adventszondag. Tijdens de advent wordt i.p.v. het gloria meestal een adventskoraal gespeeld en dat zou samen met het muzikale begin iets teveel worden. Wellicht heeft u als kerkganger hier ook een mening over. Laat het ons weten.

STARTZONDAG

De startzondag werd deze keer voor het eerst gehouden in combinatie met de vredeszondag. De kerkenraad vond de combinatie startzondag en vredeszondag geslaagd hoewel sommigen vonden dat het thema van de vredesweek wat ondersneeuwde bij het thema Geloof, Hoop en Liefde van de startzondag. Overigens was een ieder van mening dat Ben Piepers in zijn uitleg kans zag recht te doen aan beide thema's. Volgend jaar zullen startzondag en het begin van de vredesweek weer gezamenlijk worden gevierd.

De kerkenraad was zeer positief over het programma na de gezamenlijke oecumenische dienst. Grace Home liep als een rode draad door het programma. Remco en Bianca van den Burg hielden een boeiend relaas over hun verblijf in India en Gerwin Duine en Wim van Vliet deden de aftrap voor een volwassenenreis. Gezien de belangstelling voor dit programma onderdeel is er een grote kans dat deze reis doorgaat. Velen

hielden zich bezig met het versieren van de poort en ook voor het traditionele zangprogramma was veel belangstelling. Daarnaast kon iedereen kennis nemen van het programma van V&T dat in de kerkzaal werd geprojecteerd. De diaconie van 'de Eshof' en enkele leden van de St.Paulusgeloofsgemeenschap hadden weer voor een uitstekende lunch gezorgd met dank aan onze trouwe sponsors bakkerij Toebast en slagerij Steltenpool.

De evaluatie van de startzondag vond plaats tijdens de behandeling van het kerkdienstrooster voor 2013. Het rooster is, op één zondag na, geheel ingevuld. We mogen weer enkele voorgangers ontmoeten die nog niet eerder in 'de Eshof' zijn voorgegaan.

VRIJWILLIGERS

Om de twee jaar start er een nieuwe groep kinderen met de basiscatechese. Ook dit jaar zijn weer veel kinderen aangemeld. Echter, het bleek extreem moeilijk om voldoende catecheten te vinden. Op het moment van schrijven zitten we nog met smart te wachten op één vrijwilliger.

Ook zoeken we naarstig naar mensen die jeugdouderling willen worden, die tienerdiensten willen leiden en andere jongerenactiviteiten van de grond willen tillen. Alle pogingen, tot zelfs het organiseren van een tapasbuffet, hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De kerkenraad vindt het zijn probleem en wil er alles aan doen om de vacatures opgevuld te krijgen.

Maar er zijn ook lichtpuntjes. Enkele jongeren, gecoached door Feije Duim, hebben het initiatief genomen om weer een jongerenmusical te organiseren. De voorbereidingen beginnen na de herfstvakantie. De kerkenraad juicht het initiatief van harte toe.

AFSCHEID

Aan het einde van de vergadering hebben we afscheid genomen van Jan Baas en Gosse van Dijk. Van Willemien van Putten nemen we afscheid na de volgende vergadering van de kerkenraad.

Frits Harmsen.

Stoutenburglezing



14 oktober vijftiende Stoutenburglezing door Rudy Dhont in kasteel Stoutenburg

TRANSITIE, VEERKRACHT EN SPIRITUALITEIT

De problemen in onze wereld lijken zich op te stapelen: Eurocrisis, bankencrisis, dreigende tekorten aan voedsel, water, olie en andere grondstoffen, klimaatverandering, politieke conflicten ten gevolge van dat alles. Dat leidt tot gevoelens van machteloosheid en cynisme bij burgers, ook omdat de politiek onmachtig lijkt de met elkaar vervlochten problemen op te lossen. Groepen burgers, overal in de wereld, proberen deze impasse te doorbreken en komen in actie om hun stad, dorp of buurt minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Zij wachten niet langer op de trage overheid, maar nemen zelf het heft in handen. Ze bouwen aan een manier van wonen, leven en werken die duurzaam en sociaal is: een transitie. Daarover gaat de lezing door Rudy Dhont (1965).

Hij zal het hebben over de noodzaak om een overgang te maken naar een ander model van samenleven. Daarbij zal hij aandacht geven aan de beweging van Transition Towns. En ook aan de betekenis van het Veerkrachtdenken (engels resilience) en de rol van spiritualiteit in dit proces.

Zie www.stoutenburg.nl over de vorige Stoutenburglezingen en het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg in het algemeen.

Rudy Dhont is lector bedrijfsethiek aan de Katholieke Hogeschool, Leuven en actief lid van Aardewerk in Vlaanderen - een groep mensen, die zich laat inspire-

ren door het ideeëngoed van de radicale ecologie en die vanuit deze inspiratie aan zelfverandering en maatschappelijke verandering wil werken.

De lezing wordt gegeven op 14 oktober om 14.00 u in kasteel Stoutenburg. De toegang is gratis. Wel graag aanmelden. Tel 033 4945500.

De lezing wordt gehouden op kasteel Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 5, Stoutenburg.

Meer info: www.stoutenburg.nl/Dhont.htm. Op deze website staat ook hoe kasteel Stoutenburg te bereiken is.





Van harte aanbevolen door de diaconie:

Van harte aanbevolen door de diaconie: De collectes van de komende weken

7 OKTOBER 2012 KERK & ISRAËL ISRAËLZONDAG PKN

Vandaag, de eerste zondag van oktober, is het Israëlzondag en besteden we extra aandacht aan onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De opbrengst van de collecte is vandaag bestemd voor het totale werk van Kerk & Israël. Zo wordt de internationale christelijk nederzetting Nes Ammim ondersteund, waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast wordt vanuit het werk van Kerk & Israël de leerstoel 'Judaïca' gesteund. Deze leerstoel is bedoeld om aanstaande predikanten toe te rusten met kennis van het Jodendom. Uw steun is onmisbaar.



Geef daarom voor dit belangrijke werk!

14 OKTOBER KERK IN AKTIE WERELDDIACONAAAT: IK KAN NAAR SCHOOL!

Kinderen, tieners en enkele jongvolwassenen in de schaduw van een boom. Het is een gewone basisschoolklas in Zuid-Sudan. Het land is sinds 2011 zelfstandig, maar de jarenlange oorlog heeft diepe sporen nagelaten. Alles moet opnieuw worden opgebouwd:



ook het onderwijs. De Episcopale Kerk werkt hard aan de wederopbouw van het onderwijs. Veel leraren zijn onvoldoende opgeleid, maar dankzij de Episcopale Kerk worden zij bijgeschoold.

De kerk wil bovendien meer meisjes stimuleren om naar school te gaan. Bijvoorbeeld door de kosten voor onderwijs te minimaliseren en een schone school aan te bieden.

Helpt u mee de kinderen van de Episcopale Kerk en andere partnerorganisaties in Zuid-Sudan een goede toekomst te bieden?

MOED OM TE GELOVEN! HERVORMINGS DAG

Wat betekent het om christen te zijn in de 21e eeuw? En wat voor consequenties heeft dat voor ons dagelijks leven en de keuzes die we maken? Het zijn vragen die iedereen zichzelf zou kunnen stel-

len. Ook de Protestantse Kerk denkt hierover na bijvoorbeeld in de Synode. De synode is de vergadering waar alle gemeenten in de Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd. Recent formuleerde de synode een visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk genaamd 'De hartslag van het leven'. Een document om kerkmensen, gemeenteleden en kerkenraden moed te geven om te geloven en kerk te zijn. De collecte van 21 oktober is onder andere bestemd voor dit werk van de generale synode en ander bovenplaatselijke werk van onze kerk.

Protestantse Kerk



HOSPICE NIJKERK OP 28 OKTOBER:

Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie maar ook mensen van "buiten" zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een palliatieve terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.



4 NOVEMBER KERK IN ACTIE NAJAARZENDING; BEVRIJDENDE WOORDEN

In Tamale, Noord-Ghana, staat het Presbyteriaanse Trainingscentrum voor kerkelijk werkers. Mensen uit omliggende dorpen worden er opgeleid voor verschillende betaalde en vrijwillige functies in de kerk.

Belangrijk werk, want bijna niemand in de kleine protestantse kerken kan lezen,



terwijl de enthousiaste christenen hongeren naar meer kennis van het Evangelie. Jasper Maas werkt met zijn vrouw Mary Jarga als uitgezonden medewerker aan het Presbyteriaans Trainingscentrum. "Het christendom heeft een grote impact op het leven van de mensen in Ghana," vertelt Jasper. "Gelovigen zeggen dat ze meer vrijheid ervaren sinds ze christen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze het niet meer nodig vinden om uit angst te offeren aan goden van de traditionele religie. Het is bemoedigend om te zien hoe God werkt en mensen hun leven opbouwen". Steunt u a.u.b. de collecte voor het zendingswerk!

KERKDIENTEN VAN 'DE ESHOF' TE BELUISTEREN VIA INTERNET



Sinds een jaar is het mogelijk dat kerkdiensten in de Eshof via een internetverbinding

(www.kerkdienstgemist.nl) rechtstreeks of op een ander tijdstip beluisterd kunnen worden. Hoeveel mensen van deze mogelijkheid gebruik maken, weten we eigenlijk niet. Wel horen we af en toe dat tot ver buiten Hoevelaken diensten in de Eshof beluisterd worden.

Wanneer thuis een dienst wordt meebeleefd is het heel prettig om ook een liturgie bij de hand te hebben, zodat b.v. liederen meegezongen kunnen worden. Voor luisteraars die beschikken over een computer, is dat geen probleem. Zij kunnen een liturgie via internet downloaden, zeker als Ellie Boot voorgaat. Bij een gastpredikant is niet altijd gegarandeerd dat een liturgie op de Eshof site aanwezig is.

Bij gemeenteleden die niet beschikken over een computer met internet verbinding kan een **zgn. Lucaskastje** geïnstalleerd worden. Bij 4 gemeenteleden heeft dat plaatsgevonden. Ook deze 4 gemeenteleden zouden graag een liturgie willen hebben om de diensten mee te beleven. Deze liturgie moet dan vrijdag's of zaterdag's rondgebracht worden.

Op dit moment is één persoon bereid om de liturgieën rond te brengen. Ideaal zou het zijn om een groepje van 4 rondbrengers te hebben. **Daarom doe ik een beroep op hen, die het leuk vinden om volgens een rooster op vrijdag of zaterdag op 4 adressen een liturgie te bezorgen, zich bij mij op te geven.** De adressen bevinden zich niet in het buitengebied.

Opgave kan plaatsvinden bij **Frits Harmsen**, Haverhoek 13; tel: 2535532
of e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl .

VAN DE REDACTIE

Een nieuwe Rondom ligt weer voor u. Een "Vorming en Toerusting" heeft u ontvangen, de R is in de maand dus veel kerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten staan weer op stapel.

Nu de dagen korten en we weer tot in huis "veroordeeld" zijn, breekt tegelijk bij veel mensen lezen en overdenken aan. Deze maand en de volgende getuigen daarvan in de christelijke historie. Denken aan wat komt, denken aan hen die ons ontvielen. Hopelijk geeft deze editie u ook stof tot denken.

Fokke Kooistra



God is niet één

"In de kern zijn alle godsdiensten hetzelfde", hoort men vaak zeggen.

Stephen Prothero is het daar niet mee eens. Deze Amerikaanse godsdienstwetenschapper beweert in zijn onlangs verschenen boek 'God is niet één' dat religies ook in

hun kern heel verschillend zijn en andere doelen nastreven. Hij maakt in dit boek een rondreis langs 8 grote religies. Een groep van 11 mensen uit Hoewelaken heeft in het najaar van 2011 het boek gelezen en samengevat. We delen dat graag met u.

HET ATHEÏSME

Bij de beschrijving van het Atheïsme vinden we in de Van Dale de woorden godloochening, ontkenning van het bestaan, of bewijsbaarheid van een persoonlijk God.

Atheïsme behoort niet tot de grote wereldreligies, sterker nog, tot het begin van de 20e eeuw was het bestaan en de invloed eigenlijk onbeduidend. Natuurlijk zij er wel altijd mensen geweest die het bestaan van God of Een god ontkenden.

Diagoras een Griekse dichter uit de 5e eeuw voor Chr. werd Atheïst nadat hem iets overkomen was wat volgens hem God had moeten voorkomen. Hij gooide een houten Godsbeeld in het vuur en zei daarbij dat die God zichzelf dan maar moest redden.

Ook een aantal van de grootste denkers uit de moderne wereld was Atheïst, Freud, Nietzsche, Jean Paul Sartre en Karl Marx.

Het is een godsdienst die vooral in het westen voorkwam en voorkomt, zo'n kleine 10% van de bevolking in West Europa en slechts enkele procenten in de rest van de wereld. Het merendeel van de Amerikanen geeft zelfs aan nooit te zullen stemmen op een presidentskandidaat die zichzelf Atheïst zou noemen.

Volgens Prothero is het Atheïsme wel degelijk een religie.

Atheïsten zijn religieus, zij dragen hun opvattingen over het bestaan van God of beter gezegd het niet bestaan van God met enthousiasme en volle overgave uit. Ze verdedigen de rede, het verstand tegenover de openbaring, de logica tegenover de geloofsleer en het wetenschappelijk experiment boven het geloof in won-

deren. Zij richten zich vooral op dit leven, dus het leven voor de dood.

Atheïsten betogen dat religie niet bij machte is om het probleem van de mens op te lossen, sterker nog religie is namelijk zelf het probleem, het is moordzuchtig irrationeel, bijgelovig en riskant voor de gezondheid. Weg ermee! Het gif van de religie moeten we wegspoelen uit ons systeem. Zonder de verdwazing van het geloof komt alles goed, op elk denkbare wijze.

Natuurlijk zijn niet alle atheïsten gelijk geschapen. Sommigen noemen zich secularisten, of humanisten. Anderen hebben zich verenigd in een beweging die zichzelf omschrijft als The Bright, vrij vertaald de pienteren.

Prothero kiest voor 2 hoofdstromen binnen het atheïsme, tussen boos Atheïsme en het vriendelijk Atheïsme. Aan het vriendelijk atheïsme besteedt hij in eerste instantie weinig aandacht. Zij bevestigen het bestaan van God niet, maar bestrijden zijn bestaan ook niet. Je vindt ze onder naturalisten, secularisten en humanisten en zelfs christenen.

De Nieuwe atheïsten, waaronder de mensen uit die Bright beweging zijn een voorbeeld van het boze type, zij gaan in de aanval en zelfs de titels van hun boeken komen agressief over, bijv. God als misverstand, of Het einde van het geloof. Volgens Richard Dawkins, een Britse evolutiebioloog, is 'het geloof een van de grote kwaden in de wereld. Hij vergelijkt het met het pokkenvirus en dus moet het worden uitgeroeid. Ook Sam Harris, een Amerikaans filosoof die vooral problemen heeft met enerzijds de christelijke traditie in zijn land en anderzijds het op grote schaal oorlogvoeren, omschrijft theologie als "gevlugelde onwetendheid."

God is niet één



Maar de afgelopen tientallen jaren hielden de Nieuwe Atheïsten en anderen zich redelijk rustig. Er komt een kentering nadat religieus rechts in Amerika God inzetten bij de politiek en dan met name bij de verkiezingen. West Europa kreeg inmiddels te maken met de islam en je zou kunnen zeggen dat 11 september, waarbij de terroristen uit de Koran citeerden terwijl ze afvlogen op de Twin Towers het startsein was voor hernieuwde discussie over verband tussen religie en politiek.

Het was Richard Dawkins die opnieuw de handschoen opnam en in een scherp artikel in de Britse krant de Guardian schreef: Laten we ophouden met religie als onschuldige flauwekul te beschouwen. 11 september laat zien dat mensen aan religie een onwrikbaar vertrouwen ontlenen in hun eigen religie en daarmee in hun eigen gelijk. Maar critici hebben deze op bekering beluste nieuwe Atheïsten beschuldigd van het napen van de dogmatiek van hun vijanden. Daarbij zijn ze zo overtuigd van hun eigen gelijk dat er weinig ruimte overblijft voor een werkelijk gesprek.

IS ATHEÏSME WEL EEN RELIGIE?

Prothero geeft aan dat je die vraag op een verschillende manier kan benaderen. Wat versta je dan onder religie en wat doen atheïsten en hoe handelen ze.

Bij religie gaat het om de volgende 4 kenmerken: Er is sprake van een soort geloofsbelijdenis, een vorm van eredienst met rituele activiteiten, er is sprake van maatstaven van ethisch handelen en als 4e kenmerk er zijn bepaalde instellingen.

1. De geloofsbelijdenis.
Dat is wel duidelijk, Er bestaat geen God
2. De eredienst.
Behalve een paar feestdagen die nog niet eens algemeen in hun religie erkend worden kun je niet spreken van een eredienst.
3. Maatstaven van ethisch handelen.
De nieuwe Atheïsten beweren dat ze in moreel opzicht beter zijn dan de oude Atheïsten.
4. Instellingen.
Er zijn inderdaad instellingen, scholen enz. waar het atheïsme in de grondslag terug is te vinden.



Stephen Prothero

Voor sommige atheïsten staat het atheïsme in het middelpunt van hun leven. Omgaan met andersdenkenden wordt zoveel mogelijk vermeden. Kortom ze zijn niet vrijer van hun religie, als je die woorden wilt gebruiken, dan andere mensen.

Als conclusie geeft Prothero aan dat atheïsme voor sommige aanhangers de oplossing kan zijn voor het probleem van andere religies. En die oplossing is dus religieus van aard.

Aan het eind van het hoofdstuk besteed Prothero nog wat extra aandacht aan de vriendelijke Atheïsten. De aanhangers zijn dikwijls gematigder in hun opvattingen en staan open voor discussie. Hun doel is niet een wereld zonder religie maar een wereld waarin gelovigen en niet gelovigen in een geest van wederzijdse tolerantie met elkaar kunnen leven.

Gerrit Leene



Kinderdienst

Afgelopen zondag hebben we met de kinderen gewerkt aan slingers. Misschien heeft u deze zondag in de kerkdienst wel gezien? Die slingers hoorden bij een verhaal. Een verhaal over Jezus en zijn discipelen. Na het verhaal spraken we met de kinderen over wat we hadden gelezen en over Jezus. Daarna begonnen we met het maken van de slingers.

Nu is alle losse woorden achter elkaar niet zo spectaculair maar daarvoor hebben we tegenwoordig wordclouds (ook wel woordwolken genoemd). Hieronder ziet u die van ons!

Jolanda van den Berg

Op elk stukje van de slinger maakte we een tekening of schreven we over Jezus of het verhaal. Dat waren een heleboel woorden en tekeningen! Om u een idee te geven heb ik al deze woorden van de kinderen maar ook woorden uit het verhaal bij elkaar gezet.



NIEUWE VOORZITSTER KINDERDIENST

Met ingang van het nieuwe seizoen hebben we een nieuwe voorzitter van de kinderdienst. Deze taak is overgenomen door:

Mw B van der Burg,
Groot middendorp 36,
Tel. 2585222

Ellen van der Linden



Collecte overzichten

Collecte-overzicht augustus 2012

Datum	Diakonie	Bedrag	Kerk	Bedrag
5-8-2012	Passantenverblijf	128,39	Jeugd & Jongerenwerk	112,36
12-8-2012	ST. Hulpdienst H'laken	144,76	Vorming & Toerusting	123,53
19-8-2012	Kerk in Actie	143,80	Instandh. Eredienst	120,45
26-8-2012	Startzondag PKN	160,20	Onderhoud Kerkgeb.	136,35
	Totaal Euro	<u>577,15</u>	Totaal Euro	<u>492,69</u>

Collectebeheerder M.v.Deuveren

Actie kerbalans 2012

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2012 is toegezegd een bedrag van EURO 119.177 hiervan is tot met 31 augustus binnengekomen een bedrag van EURO 86.340 dit is 72,4 % van het toegezegde bedrag. In de maanden juni tot en met december van 2012 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO 32.837.

Namens het College van Kerkrentmeesters.

F.Schimmel, administrateur



Administratie

INGEKOMEN:

Dhr. W.E. van Doornik

Hogebrinkerweg 64

wijk 7

VERHUISD:

Mevr. I. Pie

Haverhoek 3 naar Gerstkamp 3

wijk 2/9

VERHUISD EN OVERGESCHREVEN:

Mevr. Verhoeven

de Wiekslag 13 1

wijk 1

UITGESCHREVEN:

Fam. Idema

Weteringkade 137 Amersfoort

wijk 1

Fam. Doppenberg

Boekweitveld 5

wijk 2

In de vorige Rondon stond vermeld dat de fam. Bos was verhuisd naar de Reigerlaan, dit moet zijn Dhr. Bos (zoon van)



Autodienst

Voor gemeenteleden die niet meer zelf naar de kerk kunnen, is er een autodienst beschikbaar.

Informatie en/of aanmelden bij:

Annie Hanse, Koninginneweg 2, tel.nr. 2535288.

Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com



Start rouwverwerkingsgroep

Op verzoek van de kerkenraad van de PKN Hoewelaken, starten wij in het najaar van 2012 met de vorming van een rouwverwerkingsgroep voor de leden van de Eshof-gemeente en de Lucasparochie (Paulus) en verder voor alle andere belangstellenden.

Inmiddels zijn wij toegerust om dergelijke groepen te begeleiden.

Wij bezoeken in het najaar hiervoor mensen van wie wij denken dat zij behoefte hebben om deel te nemen aan zo'n groep.

In de eerste plaats benaderen wij hen die te maken hebben gehad met het verlies van hun partner.

Gedurende de wintermaanden komen we ongeveer 2 keer per maand (in totaal 6 keer), in de Eshof bij elkaar op doordeweekse ochtenden.

We denken dat het met elkaar uitwisselen van ervaringen, tot grote steun kan zijn.

Mocht u niet benaderd worden, u kunt ons altijd bellen of mailen.

We houden u op de hoogte,

Anna Brasser (033) 2534243 an.brasser@kpnmail.nl

en Ria Kooistra.(033) 2536078 riakooistra@hetnet.nl

Zeg soms maar even niets

Onderstaande **verhaal van Francien Nijkamp** las ik in de Margriet nr. 34. Het maakte grote indruk op me en daarom heb ik toestemming gevraagd om het met de lezers van de Rondom te mogen delen.

Inge Pie

Er is een kind van ons gestorven en de wereld draait gewoon door.

"Stoppen!" wil ik roepen tegen iedereen die het horen kan, omdat wij tijd nodig hebben om alle puzzelstukjes opnieuw in elkaar te leggen.

"Ik begrijp je" of "Ik weet hoe je je voelt". Maar hoe kunnen ze, als ze dit niet hebben meegemaakt? Soms is niets zeggen het beste, alleen maar luisteren. Niet oordelen en niet vergelijken.

Pijn en verdriet zijn niet meetbaar, en als je vergelijkt, zeg je onbewust tegen iemand (anders) dat zijn of haar reactie overtrokken is, omdat het nog erger kan. Gun ieder zijn verdriet en de tijd om dat te verwerken. Dáármee laat je zien: "Ik begrijp je. "

Francien Nijkamp, Tilburg.

Mensen proberen zich in mij te verplaatsen en zeggen:



En de bloemen gingen naar ...

DE BLOEMEN OF EEN BOEKJE GINGEN NAAR:

Jan Haverkamp Dillenburg 13 ziekte

DE BRUIDSPAREN:

Dhr en Mw Bakker Bijenvlucht 26	vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw van de Veen Veenlanden 69	vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Schep Huijgenserf 7	vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Verhoeff Westerdorpsstraat 48	vijfenveertig jaar getrouwd



EN DE JARIGEN:

Mw Veenma, Mw Goedhart, Dhr de Boer, Dhr Schouten, Mw Luth, Dhr Reitsema, Mw Bloklander, Mw van den Bosch, Mw Jansma, Mw Kiewiet, Mw Welvaart, Dhr Timmerman, Dhr van den Top, Mw van Duijn en Mw Lensen.

Rooster oud papier BAK

06 okt	E.S. Beitler	E.J. v. Campen
13 okt	J.v.d. Veen	G. Rosbergen
20 okt	J.W. Wicherink	A. Zijlstra
27 okt	G.J. Duine	H. Buitink
03 nov	W.Kraaikamp	A.Lekkerkerker
10nov	R.J.W.v.Bloemendaal	W.J.E.Heining
17nov	M.A.v.Beek	F.v.d.Veer
24nov	J.Roos	J.v.Beek
01 dec	R.v.d. Burg	J.Haverkamp
08 dec	J.Zwart	H.H.Luth
15 dec	G.de Gans	H.Boswijk
22 dec	G.J.Wassink	R.Burema
29 dec	T.Toom	R.S.Hulst



Oppasrooster

ROOSTER OPPASDIENST DE ESHOF VAN 1 JULI T/M 1 NOVEMBER 2012

7 oktober	Judith van de Kamp en Ina van Os
14 oktober	Hanne Blaas en Nine Kloppenburg
21 oktober	Mariska du Croq en Aart de gier
28 oktober	Judith van Hoeijen en Nadia Ochoa Saif

OPROEP VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS VOOR DE CRECHE

Elke zondag worden de kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar opgevangen in de creche.

Daar worden zij liefdevol opgevangen door elke week weer 2 vrijwilligers zodat hun ouders de kerkdienst kunnen bijwonen.

Door allerlei omstandigheden zijn er een aantal mensen als vrijwilliger gestopt en kunnen wij dus nieuwe aanwas gebruiken.

Ben(t) je/u tussen de 10 en de 80 en vind(t) je/u het leuk om zo'n 4 a 5 keer per jaar op de zondagmorgen op een groepje kinderen te passen laat het mij dan weten !

Alvast bedankt !
Linda Borgdorff
lborgdorff@tele2.nl
06-26761006