



ROUW'f RONDOM

november 2023

ESH

ES

'de

GG

G





*De wereld is erg uit balans
vervuld met haat en dood.
Wie geeft haar vrede stimulans
bevrijdt uit angst en nood.*

*Wie herstelt weer het evenwicht
waardoor 't geweld verdwijnt.
Wie reikt zijn hand die weer
opricht
en niemand meer verkwijnt.*

*Vecht tegen hel verdoemenis
en tegen onrecht 't kwaad.
Wat 't allerbeste voorbeeld is
dat ons voor ogen staat.*

*Dit alles kan alleen bereikt
wie zich op God verlaat.
Want zo wordt zichtbaar waarna
blijkt
dat God vertrouwen baat.*

Justus A van Tricht

Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken

zondag 12 november	10:00 uur	ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort/jeugd-doe-dienst Collecten: Voedselbank en verwarming gebouw
zondag 19 november	10:00 uur	ds. Jan van Baardwijk, Amersfoort Collecten: Stichting Moederzorg en Jeugd-en jongerenwerk
zondag 26 november	10:00 uur	ds. Ellie Boot + Anny Smink/Solidaridad/oecumenisch/ in PC
zondag 03 december	10:00 uur	ds. Ellie Boot/Advent I/kinderdienst/parochianen Paulusgemeenschap te gast in de Eshof Collecten: Voedselbank en BRIES
	17:00 uur	Vesperteam Collecte: Voedselbank
zondag 10 december	10:00 uur	ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw
	17:00 uur	Vesperteam Collecte: Voedselbank

Agenda

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof

dinsdag 07 november	10:00 uur	Liturgische Vormgroep
woensdag 08 november	14:00 uur	Bestuur Cantorij
	19:00 uur	Basiscatechese
	20:00 uur	Repetitie cantorij
	20:00 uur	College van kerkrentmeesters
donderdag 09 november	20:00 uur	regio bijeenkomst commissies Vorming & Toerusting
dinsdag 14 november	10:00 uur	Liturgische Vormgroep
	10:00 uur	BRIES: Cursus -kunst van Paul Klee-` door Ben Piepers 5e ochtend
woensdag 15 november	09:00 uur	Boekweitveld 60 Liturgisch Werkoverleg
	19:00 uur	Basiscatechese
	13:30 uur	Inloopmiddag
	10:00 uur	Kantemarsweg 5 Wijkteam 5
	20:00 uur	Repetitie cantorij
donderdag 16 november	14:30 uur	Nassaulaan 54 Wijkteam 8
	20:00 uur	BRIES: thema avond over 'bidden' o.l.v. Ds. Roel Bosch.
dinsdag 21 november	09:30 uur	Julianalaan 55 Pastoraal team
	10:00 uur	Liturgische Vormgroep
woensdag 22 november	19:00 uur	Basiscatechese
	20:00 uur	Repetitie cantorij
donderdag 23 november	19:30 uur	Grote kerkenraad
dinsdag 28 november	10:00 uur	Liturgische Vormgroep
	10:00 uur	BRIES: Cursus -kunst van Paul Klee- door Ben Piepers 6e ochtend
woensdag 29 november	13:30 uur	Inloopmiddag
	19:00 uur	Basiscatechese
	20:00 uur	Repetitie cantorij
dinsdag 05 december	10:00 uur	Liturgische Vormgroep
woensdag 06 december	19:00 uur	Basiscatechese
	20:00 uur	Repetitie cantorij

Winst of liefde?

Op 26 oktober kwamen we als kerkenraad bij elkaar en spraken we (onder andere) over de toekomst van onze gemeente. "Hoe ziet de gemeente er over 10 jaar uit?"

Oeps, wat een spannende vraag was dat.

Met onze eigen logica en ons gezonde verstand zien we al jaren een trend van vergrijzing in 'de Eshof'. Dus dat spreekt voor zich, zou je zeggen, de gemeente wordt kleiner en we rekenen vast uit wie er straks als laatste het licht uit doet.

Van die gedachten kun je verdrietig en moedeloos worden. Want als dat zo is, is dan alles wat wij nu doen, niet zinloos? Waarom zou je nog zoveel moeite doen, als kerkenraad, als predikant, als gemeente? Is het trekken aan een dood paard?

Dat ligt er maar aan hoe je kijkt.

Wij redeneren zo vaak vanuit de logica waarvan onze samenleving ook volledig doordrongen is. Wat is het rendement? Wat is het doel? Wat levert het op? Ik hoorde afgelopen week iemand zeggen: "We zijn zo verziekt in ons marktdenken, dat we zelfs kinderen in groep 1 op school succes wensen, in plaats van een fijne dag".

Inderdaad, ons denken, ook dat van mij, is onbewust zo vaak gericht op het goed doen, we moeten *slagen*. Wat zou er gebeuren als we meer gaan leven, meer gaan geloven, vanuit de *relatie* met elkaar? Vanuit de waarde van de *liefde*?

Mijn gedachten dwaalden de dag na deze vergadering over de afgelopen periode, mijn periode als voorzitter van de kerkenraad. Wat heeft deze *verbinding* mij gebracht? Om te beginnen: heel veel plezier. Voldoening. Mooie gesprekken. Warme contacten. Diepgang. Verbreding van mijn perspectief. Liefde. En o ja, het kostte wel tijd. En soms wat gepieker, bij het vertrek van deze of gene uit de kerkenraad. Nog meer werk op de achterblijvende schouders?

En ineens, als in een wonder, waren daar Nel Stoffelsen en Lieske Duim, die in de hele periode van de vacature van scriba veel taken van mij hebben overgenomen.

Onlangs is alles overgedragen aan Harmen Lanser. Drie mensen die zomaar extra werk op zich wilden nemen, uit liefde voor onze gemeente. Liefde, geen 'winst'.

En daar waren ineens nieuwe jeugdouders, kerkrentmeesters, diakenen en coördinatoren voor het pastoraat. Uit liefde voor onze gemeente. Liefde, geen 'winst'.

En daar was ineens Harm Albert Zanting, die een jaar lang de kerkenraad bijstaat in het schrijven van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan. Uit liefde voor onze gemeente. Liefde, geen 'winst'.

En we namen afscheid van Annie, die 47.5 jaar met veel plezier en toewijding onze gemeente heeft gediend.

Uit liefde voor onze gemeente. Liefde, geen 'winst'.

Moet ik nog doorgaan? Of heb ik mijn punt wel gemaakt?

"Ik geef jullie een nieuw gebod:

heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben". Johannes 13 vers 34.

De toekomst van 'de Eshof'? Die is nu.

Warme groet,
Eunice van Zomeren

Uit de gemeente

Berichten uit de gemeente: ze houden ons verbonden met elkaar. Natuurlijk schrijven we niets wat mensen niet willen. En we checken bij ieder die hier genoemd wordt, of we iets over hem of haar mogen schrijven. Voor zover we wel iets over mensen mogen schrijven, doen we dat graag. Zo zijn we in staat met een ander mee te leven.

Simme de Vries had een wat andere herfstvakantie dan hij had gehoopt. Zijn moeder Sierou schrijft het volgende: Simme is tijdens de herfstvakantie na een zoveelste buikpijnaanval op de SEH beland. Hij liep al vaker vanwege buikpijn, misselijkheid en hoofdpijn bij de kinderarts. Gelukkig was zij bij de SEH aan het werk en pakte meteen door om verder te kijken. Bij Simme werd een echo gemaakt en daaruit bleek dat hij een vernauwing heeft onder zijn nier in de overgang naar zijn urineleider. Je kunt het vergelijken met een verstopte afvoer. Doordat het verwerken van vocht niet goed gaat, wordt dat opgeslagen in zijn nier en is die inmiddels extreem vergroot. Een verklaring voor zijn klachten. Twee dagen later volgde een scan met contrastvloeistof en een paar dagen later zaten we al in het WKZ, voor aanvullend onderzoek en gesprek. Behandeling is noodzakelijk. Er volgt een operatie aan de vernauwing over een week of 7. Tot die tijd moet Simme met misselijkheidsbestrijding en pijnbestrijding zijn aanvallen doorstaan en maar extra genieten van de goede dagen.

Eliza Kuijt, van tijd tot tijd ons zondagskind, ging naar het ziekenhuis voor het knippen van haar amandelen. Voor haar reuze spannend. Gelukkig is alles goed gegaan en mocht ze snel weer naar huis. Hopelijk behoren haar klachten nu tot het verleden en hoeft er niet verder gezocht te worden.

Margo van Duijn heeft weer een dag in het ziekenhuis doorgebracht, omdat ze last had van haar hart. Dat is niet voor het eerst. Er werden eerder al stents geplaatst. Deze

keer echter konden de artsen na allerlei onderzoeken geen directe oorzaak vinden voor de klachten. Margo mocht aan het einde van de dag weer naar huis. Soms is het lastig om het vertrouwen in je lichaam te behouden. We wensen haar sterkte.

Bij Gosse van Dijk is in het ziekenhuis een zenuwtransplantatie in zijn arm uitgevoerd. Hij is nu gelukkig weer thuis. De operatie is goed gegaan, maar hij heeft nog erg veel pijn, waar hij uiteraard sterke pijnstillers voor krijgt. Het zal zeker januari zijn voordat hij aan zijn revalidatietraject kan beginnen, dus al met al kan het nog wel driekwart tot een jaar duren voordat hij zijn arm weer goed kan gebruiken. Hij heeft momenteel ook nog eens corona erbij, wat het op dit moment nog zwaarder maakt. Hij probeert positief te blijven en is blij met de goede zorgen van Gré. Wel mist hij de zondagse gang naar de Eshof en alle contacten daar. Hij laat iedereen van harte groeten!

Wil de Meij maakte een nare val in haar huis, waarbij ze nogal wat 'beschadigingen' opliep: een gebroken middenhandsbeentje, gebroken neus, een wond aan de schouder, een grote bloeduitstorting in haar gezicht. Ze voelt zich gelukkig al wel weer wat beter en is heel blij dat ze thuis kan blijven met goede professionele thuishulp en lieve mensen om haar heen die naar haar omkijken. Ze was blij verrast met de bloemen uit de kerk die ze mocht ontvangen en vroeg mij om haar dank daarvoor over te brengen. Het deed haar veel goed.

Ineke Aukema heeft een aantal weken geleden bij een val een ruggenwervel gebroken. Het duurde overigens anderhalve week voordat duidelijk werd dat er iets gebroken was. Ze kan niet veel, heeft veel pijn en brengt veel tijd in een bed in de kamer door. De zware pijnstillers die ze slikt zorgen er gelukkig voor dat de pijn te verdragen is, maar maken wel dat ze zich ook slecht kan concentreren. Maar over belangstelling niet te klagen. Daar is ze heel blij mee. Ze kreeg de kaart uit de Eshof, waarvoor zij iedereen hartelijk bedankt. En elke dag komt er wel iemand langs om een praatje te maken en hulp te bieden. Als je in zo'n situatie zit ervaar je pas hoe belangrijk het is dat er naar je wordt omgekeken, aldus Ineke. We hopen met haar dat de pijnstillers binnenkort kunnen worden afgebouwd en dat ze weer helemaal 'de oude' zal worden.

Wiegert van den Hoorn is op 18 oktober in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein opgenomen voor een operatie aan zijn hart: een ingreep om een vergrote hartspier te verhelpen. Eerst werd er een voorlopige pacemaker in zijn nek geplaatst, daarna volgde de operatie via de liezen. Helaas waren er enkele complicaties: een bloeding, een draad van de pacemaker die niet goed was geplaatst. Op woensdag 25 oktober

kreeg hij zijn definitieve pacemaker en verhuisde hij naar zaal. De zesentwintigste mocht hij naar huis. Hij heeft veel pijn gehad, maar gelukkig ging het een week na de operatie goed met hem.

Cor van Moolenbroek overkwam op 20 oktober een naar ongeluk: hij werd op de fiets aangereden door een auto die hem geen voorrang verleende. Het gebeurde op de kruising van de Westerdorpsstraat met de Kantemarsweg. Gelukkig waren er direct lieve mensen aanwezig met dekens en paraplu's en kwamen uit praktijk De Ronde Tafel de huisarts en een assistente aangesnel. Met een ambulance werd Cor naar het Meander gebracht. Daar werd duidelijk hoe hard hij was neergekomen. Hij heeft negen gebroken en enkele gekneusde ribben, een gebroken oogkas, een kaak die op twee plaatsen gebroken was en een beschadigd oor. De kaak werd geopereerd en Cor werd enkele dagen op de IC verpleegd. Inmiddels is hij naar de verpleegafdeling overgeplaatst. Hij heeft gelukkig een uitstekende conditie en ook zijn positieve instelling helpt hem om de moed erin te houden, ook al zal hij de komende weken nog nauwelijks kunnen praten en vloeibaar moeten eten.

Aan ieder die met ziekte en pijn naar lichaam of ziel te maken heeft wensen we van harte sterkte toe. Laten we met elkaar verbonden blijven en er voor elkaar zijn, ook voor wie hier niet met naam wordt genoemd.

IN MEMORIAM PIETER BARTEL BRAAM 17 OKTOBER 1939 – 27 SEPTEMBER 2023

Op woensdag 27 september overleed Piet Braam. Hij is 83 jaar oud geworden.

Piet kwam uit een dorp bij Goes: Baarland. Hij was de enige jongen in het gezin, boven zich had hij twee zussen en na hem kwam er nog een zusje. In 1953 maakte het gezin de watersnoodramp mee. Baarland is niet verdrongen, maar het water stond wel tot aan de drempel. Het was voor vader Braam de aanleiding om weg te gaan uit Zeeland. Het gezin verkaste naar Terschuur, waar vader Braam een kippenbedrijf begon.

Piet ging al jong aan het werk, ook al kon hij goed leren. Zijn ouders gingen akkoord, op voorwaarde dat hij naar de avondschool zou gaan. Op zijn achttiende ontmoette hij Truus van Dasler. Na zes jaar verkering kreeg Piet een baan in Zwijndrecht waarbij hij een woning kreeg aangeboden; eindelijk konden ze trouwen. Ze kregen twee kinderen toevertrouwd, Jaap en Chris.

Lang was hun verblijf in Zwijndrecht niet. In 1968 verhuisden ze naar de Kastanjelaan in Hoevelaken. Piet



bleef werken in de regeltechniek voor het bedrijf Verkerk, dat hij zijn leven lang trouw bleef.

Samen met Truus ondernam hij vele reizen per camper, regelmatig met een vaste groep mede-kampeeders. Hij was graag onder de mensen.

In 2020 is bij hem kanker gediagnosticeerd. Een lange tijd ging het goed, hij doorstond alle behandelingen met weinig bijverschijnselen. Vanaf november 2022 kreeg hij er echter lymfeklierkanker bij. De chemobehandelingen die hij onderging, ondermijnden zijn conditie. In de laatste weken van zijn leven was bekend dat er niets meer voor hem gedaan kon worden en dat hij niet meer zou genezen. Het einde kwam toch onverwacht snel.

Piet zag de werkelijkheid onder ogen. Hij was niet bang om dood te gaan. Ik heb een goed leven gehad, zei hij. Het moeilijkst vond hij om los te laten wie hem dierbaar waren. Hij was dankbaar voor zijn zoons en schoondochters, zijn kleinkinderen, voor Truus en voor het leven dat hij had gekregen.

De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 3 oktober om 13.30 uur in de Eshof. Daarna is Piet begraven op de Algemene Begraafplaats.

Aan Truus en Jaap en Chris, hun partners en de kleinkinderen wensen we van harte goede herinneringen toe die troost bieden in het verdriet.

IN MEMORIAM GERRIGJE BUDDING-DE RUIG 3 APRIL 1943 - 28 SEPTEMBER 2023

Op donderdag 28 september overleed Gerrie Budding. Ook Gerrie was al langere tijd ziek. Behandelingen van de kanker zorgden voor levensverlenging, maar sinds enige tijd was duidelijk dat ze niet zou kunnen genezen. De laatste weken gingen haar krachten hard achteruit.

Gerrie de Ruig werd geboren in de oorlog en was enig kind. Ze heeft dat altijd jammer gevonden. Gelukkig waren de jongere zussen van haar moeder er voor haar, en had ze een beetje het idee dat ze zelf zussen had.



Op haar veertiende jaar spotte Jan Budding haar in de bioscoop en nam hij zich voor met haar te gaan trouwen. Dat bijzondere plan van de zestienjarige Jan lukte. Ze kregen drie kinderen: Melissa, Pascal en Wesley. Gerrie werkte als coupeuse in een bruidsmodezaak in Amersfoort. Nadat zij en Jan naar Hoevelaken verhuisden bleef ze thuis voor de kinderen. Vanaf 1997 kwamen er ook kleinkinderen, voor wie Gerrie een warme en hartelijke oma was. Ze was extravert en zei wat ze dacht. Ze was gek op haar kinderen en kleinkinderen en zij op haar. Een warme, heel betrokken moeder en oma. Voor haar was geloven iets wat ze graag op haar eigen

manier deed, zonder de beperkingen die ze ervoer bij een kerkelijk instituut. Met Jan maakte ze verschillende reizen en ontdekte daardoor andere godsdiensten. Ze was ervan overtuigd dat er niet één geloof kon zijn dat de waarheid in pacht had, maar geloofde dat al die verschillende richtingen waarschijnlijk allemaal een klein stukje van het geheel zagen en elkaar aanvulden. Ze koesterde het besef dat God dichtbij haar was. In de laatste maanden en jaren van haar leven gaf dat haar steun. 's Nachts verwerkte ze wat haar aan ziekte overkwam, overdag ging ze er telkens weer positief tegenaan. Ze probeerde te leven volgens de wijsheid van de stoïcijn Epictetus: aanvaard wat je niet kunt veranderen, maak je alleen druk om wat je wel kunt veranderen.

Op donderdag 5 oktober namen we afscheid van haar in de Eshof. Aansluitend is ze op de Algemene Begraafplaats begraven.

Aan Jan, aan Melissa, Pascal en Wesley en hun partners en aan de kleinkinderen en ieder die haar mist wensen we van harte dat de herinnering aan Gerries liefde en warmte aanwezig zal blijven.

IN MEMORIAM CORALINE TOOM-KNOESTER 26 JANUARI 1954 – 7 OKTOBER 2023

Coralien werd geboren in Amsterdam als 5e kind in een gereformeerd vrijgemaakt gezin. Als 15-jarige verhuisde ze naar Weesp waarna ze al snel naar de pedagogische academie in Amersfoort ging en daar op kamers ging. Na het behalen van haar diploma is ze eerst in Hardenberg en Enschede les gaan geven. Ze trouwde en ging in de Alblasserwaard wonen waar Jolanda en Robbert werden geboren. Na haar scheiding ging ze met de twee kinderen in Nijkerk wonen en lesgeven. Via familiebanden ontmoette ze Thijmen, net weduwnaar met twee kinderen, Petra en Michiel. De kinderen hadden ongeveer dezelfde leeftijden. Eind 1993 trouwden ze en woonden ze samen in Hoevelaken. Coralien was op alle scholen, en als laatste op de Spreng, een echte juf voor de kinderen op school. Middels de opleiding remedial teaching probeerde ze ook de moeilijk lerende kinderen hun talenten te laten ontwikkelen. Ze was daar zeer succesvol in en had juist oog voor de kinderen die buiten de boot dreigden te vallen.



Einde schooljaar 2013 stopte ze met lesgeven, maar bleef als invaller actief op school. Ondertussen waren er een aantal kleinkinderen geboren waar ze dol op was. Ze kon het ook niet laten om de verse ouders advies te geven

over schoolkeuzes en leerdoelen. Ons vakantiehuis in noord Italië was een heerlijke plek om te zijn. We hadden veel contact met de Italianen in de buurt en kerkelijk konden we daar bij de Waldenzen terecht. Ze maakte ook graag lange motortochten naar verre landen van noord tot zuid en van west tot oost Europa en ook met de oldtimer werden er diverse landen bezocht. Canada en Amerika werden uitgebreid en vaker bezocht, mede vanwege familiebanden. Ze hield veel van zingen en vond een fijne aansluiting bij Free. Ook het meedoen aan de musical Jozef vond ze een fantastische ervaring. Covid-tijd gaf een boost in het kerkbezoek. Vaak wel drie keer per week waren we in de Eshof om de uitzending voor te bereiden voor de zondag. Met een steeds beter resultaat. De zangers werden uitgenodigd en de regie werd gevoerd om de uitzending van de dienst zo goed mogelijk te laten verlopen. De opname per telefoon was een voorloper van de huidige uitzendingen. Daarnaast zijn er de laatste jaren vaak korte tripjes gemaakt vanwege de belemmeringen die haar ziekte met zich meebracht. Maar ze plukte de dag en genoot altijd en zeker als de zon scheen.

De laatste twee jaar waren een zware belasting voor haar, maar dat liet ze niet merken. De chemotherapieën die ze kreeg deden hun werk wel maar waren een flinke aanslag op haar lichaam. Zodanig dat haar lichaam het uiteindelijk niet meer aankon. Op 7 oktober overleed zij, in diepe slaap, in het UMCG in Groningen. Op vrijdag 13 oktober hadden we een heel mooie afscheidsdienst in de Gereformeerde kerk in de Bouwstraat en hebben we haar in besloten kring van kinderen, kleinkinderen, broer en zussen begraven op de Natuurbegraafplaats de Hoogenraven in Arriën, een buurtschap bij Ommen. Ze laat een grote leegte achter maar het is goed zo.

Thijmen

**IN MEMORIAM MARIANNE JACOBA VAN DER SLOOT-VAN DEN BRINK
20 SEPTEMBER 1946 – 23 OKTOBER 2023**

Marrie overleed onverwacht op maandag 23 oktober. Met haar echtgenoot Jan woonde ze aan het Van Aalstplein. Voor de coronatijd kwamen Jan en zij regelmatig in de Eshof, maar rugklachten maakten dat ze niet goed lang kon zitten. De beeldverbinding via internet was voor haar een uitkomst.

Marrie was een hartelijke en warme vrouw. Ze was ook een enorme doorzetter. Toen ze in de 30 was, kreeg ze een ernstig herseninfarct. Door wilskracht en volhouden leerde ze weer spreken en kreeg ze het gebruik van haar linkerarm terug.

Marrie en Jan trouwden nadat voor beiden aan een eerder huwelijk een einde was gekomen. Marrie had geen kinderen, wat ze verdrietig heeft gevonden – maar ze richtte zich erop te aanvaarden wat ze niet kon veranderen. Ze was kordaat en positief en wilde kijken

naar wat ze wel had, niet naar wat ze miste. Met Jan heeft ze goede jaren gehad aan het Van Aalstplein. Ze genoot van tuinieren, het hielp haar in vorm te blijven. Het liefst was ze thuis en was ze gastvrouw voor wie er maar langs kwam. Wat ze ook graag deed was beeldhouwen en boetseren, maar bleef altijd bescheiden over de resultaten.

Voor de beide zoons van twee goede vrienden, Peter en Sandra, waren Marrie en Jan als een nabije tante en oom. Met haar zus Joke had ze een vertrouwelijke band, beiden waren elkaars harstvriendin.

Op vrijdag 27 oktober namen we afscheid van Marrie in het uitvaartcentrum van de EABN in Nijkerk. Daarna is ze bijgezet in het graf van haar beide ouders.

Aan Jan en aan ieder die Marrie mist wensen we van harte veel sterkte toe en de kracht om met de goede herinneringen verder te gaan.

FELICITATIES

Op 14 oktober waren Herman en Trudy Julsing 40 jaar getrouwd. 23 oktober was de dag waarop het echtpaar Mooij-Ordelman 55 jaar geleden in het huwelijk traden. Ook 55 jaar bij elkaar is het echtpaar Meijer-van Ooik op 31 oktober. En op 4 november vierde het echtpaar Bruinekool-Ruitenbeek dat zij 40 jaar geleden hun jawoord aan elkaar gaven.

Namens de Eshofgemeente van harte gefeliciteerd. We wensen de bruidsparen nog veel gelukkige jaren toe met elkaar en met de mensen om hen heen.

Nel Stoffelsen en Ellie Boot

Lieve mensen,

Tijdens de ziekte van Coralien Toom en na haar overlijden hebben we veel bezoekjes, bloemen en kaarten gekregen. De warme belangstelling, en zeker in de laatste twee jaar, waren overweldigend. Het heeft Coralien veel steun gegeven maar ook mij. Ook afgelopen 29 oktober tijdens de gedachtenisdienst was een hartverwarmend weerzien en een fijne dienst om ook haar te gedenken. Dank u allen dat we bij zo'n fijne gemeenschap mochten horen.

Thijmen

Gastpredikanten in november.

Op 12 november is Ds. Marianne Vonkeman uit Amersfoort onze gastpredikant.



Marianne gaat voor de eerste keer voor in de Eshof. Ze hoeft daarvoor niet ver te reizen want met haar partner Jean-Jacques Suurmond woont ze in Amersfoort. Marianne Vonkeman (1955) studeerde theologie in Brussel, Pasadena (in de VS), Utrecht en Tilburg. Daarnaast volgde zij trainingen en opleidingen in (klinisch) pastoraat, voortgezette liturgische vorming, (boeddhistische) meditatie, christelijke mystiek en geestelijke begeleiding.

Zij werkte achtereenvolgens als (jeugd) predikant in een Assemblies of God kerk in Hollywood (VS), organiseerde nascholingscursussen voor predikanten in Californië, gaf leiding aan interkerkelijke charismatische vieringen in Utrecht, werd in 1989 predikant in de protestantse kerk van Angeren en van 1993-2008 in Vlaardingeng. Van 2009-2021 was zij predikante in Santpoort-Velserbroek. Nu is ze met emeritaat.

Momenteel is zij redactielid van het Franciscaans tijdschrift: 'Alle goeds', en van het tijdschrift over spiritualiteit en mystiek 'Herademing'. Marianne heeft allerlei retraites begeleid en trainingen gegeven. Ook geeft ze lezingen over spiritualiteit en mystiek.

Deze veelzijdige predikant gaat dus op 12 november voor in de Eshof.

Op 19 november maakt Ds. Jan van Baardwijk uit Amersfoort zijn opwachting in de Eshof.



Ds. Jan van Baardwijk (Voorburg, 1959) studeerde, na de middelbare school in Arnhem en een studie cultuurtechniek aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Velp, theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie jудаïca en liturgiegeschiedenis.

Na zijn doctoraalexamen (1987) vervolgde hij de theologische studie aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1989 het kerkelijk examen deed. Na als vicaris gewerkt te hebben in de Hervormde wijkgemeente Oranjekapel Utrecht, was hij predikant in de Hervormde Gemeente Tubbergen (1990-1995) en de Protestantse wijkgemeente Vredeveld (Adventskerk) te Assen (1995-2006). Sinds 2006 is hij als predikant verbonden aan de Protestantse wijkgemeente Bergkerk te Amersfoort. Naast zijn kennis en ervaring van liturgie en kerkmuziek heeft hij verschillende pastorale / therapeutische vervolgoopleidingen gevolgd: contextueel pastoraat (1996), klinisch pastorale vorming (2004), geestelijke leiding aan ouderen (2009) en geestelijke zorg en trauma (2013). Hij is begeleider van studenten en mentor van

beginnende predikanten en is actief als bestuurder in verschillende kerkelijke en maatschappelijke organen.

In 2009 initieerde hij het project 'Onder de Vijgenboom', zin in de ouderdom, over ouderen en zingeving. Bij dit project is ook René Rosmolen, die regelmatig bij ons voorgaat, betrokken. Jaarlijks worden in de Bergkerk symposia georganiseerd over dit onderwerp en samen met René Rosmolen heeft Jan een boek geschreven met dezelfde titel: 'Zin in de ouderdom'.

Frits Harmsen.

Inleiding over bidden door Roel Bosch op 16 november. Bidden kan ook anders.



Hoe 'moet' het eigenlijk, bidden?
En wanneer, en waar?
Val ik door de mand als ik het niet goed doe?

Misschien móet er wel helemaal niets, en kan er heel veel. Ds. Roel Bosch is vanavond de gids. Hij geeft wat tips en trucs, inspiratie en voorbeelden. We kunnen ook elkaar wijzer maken: neem gerust iets mee dat jou helpt bij bidden. Dat kan een tekst of lied zijn, een icoon of beeldje, een gedachte of ritueel.

We sluiten de avond af met een eenvoudig avondgebed, waarbij we wat mooie, vaak onbekende teksten, uit het Liedboek gebruiken. Van deze avond neem je vast ook wat mee naar huis, naar je eigen gebedspraktijk.

Roel Bosch is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Zeist. (Noorderlicht-gemeente). Hij was van 1988 tot 2014 eindredacteur van *De Eerste Dag*, handleiding bij de jaarorde van de Raad van Kerken in Nederland. Ook was hij lid van de redactie van *Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk*. Verder werkte hij mee aan de bundel *Opstaan, meer liederen en gebeden uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld* (Kampen 2008).

Datum: 16 november
Locatie: de Eshof
Aanvang: 20.00 uur
Leiding: Roel Bosch

Opgeven bij: Simon Drost, e-mail: drost.simon@gmail.com of bij Frits Harmsen, e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl
Kosten: €5 voor het bijwonen van deze avond.

Van harte aanbevolen!

Simon Drost en Frits Harmsen

Een manier van bidden

In bijgaand interview vertelt Klaas Boomsma (hardloopcoach) over een manier van bidden. Hier houdt dit verband met zijn verslaving, maar het is op zo'n authentieke manier verwoord dat het op meer levenssituaties van toepassing kan zijn. Op donderdagavond 16 november komt Roel Bosch naar De Eshof, met nog meer voorbeelden.

“In het vliegtuig naar de afkickkliniek las ik de twaalf stappen van het AA-programma dat ik zou doorlopen. Stap 2 ging over de noodzaak te geloven in God die herstel kon geven. Dat is problematisch, dacht ik. Maar tijdens de sessies werd uitgelegd dat er ruimte is het begrip ‘god’ zelf in te vullen. En hoewel ik mijn hele jeugd gebeden heb gehoord en kindergebedjes opzegde, kwam ik er daar achter wat bidden voor iemand als ik kan betekenen.

Bidden werd proberen voor mezelf in te woorden te vatten wat ik voelde. Zonder dat ik mezelf hoefde uit te leggen of dat ik het duidelijk moest vertellen, iets waar ik altijd heel erg mee bezig was in een gesprek. Bidden was voor mij eerst vooral een beetje oefenen in openheid. Dan kon ik het daarna delen in de groep met andere verslaafden. Bidden is een soort zelftherapie, al is mijn vertrouwen in een hogere macht ook belangrijk geworden.

In de christelijke traditie heb je het begrip stille tijd wel. Daar heb ik inmiddels veel mee. Een keer per week mediteer ik, al dan niet met collega's, op ons kantoor. Een uur lang, zitten in stilte. Het is voortgevloeid uit het bidden. Ik verwoord alleen nu niets zelf, ik laat gedachten juist passeren, zonder oordeel. Ik heb nog altijd het idee dat vooral in die stilte de ontmoeting plaatsvindt met het hogere. Dat is voor mij gewoon de kracht die deze wereld bij elkaar houdt. En de kracht die mensen drijft naar het goede. In negatieve zin zou je het je geweten kunnen noemen, maar dat is eigenlijk te nauw, want het is ook echt een kracht waar je uit kunt putten. Het zit in mezelf en verbindt mij met anderen. Het drijft mij om betekenisvolle verbintenissen aan te gaan met anderen.

Het feit dat ik kracht en rust haal uit een connectie met mijn hogere macht, betekent niet dat er nooit meer iets vervelends in mijn leven gebeurt. Ik heb in de drugs- en dranktijd veel suïcidale gedachten gehad. Die heb ik nog weleens gehad terwijl ik nuchter en clean was, dat er even zo'n flits voorbij kwam.

‘Alles is nu’, me daar aan vasthouden, helpt me om met mededogen te kijken naar wat achter mij ligt.

Ik dank elke ochtend dat ik clean en nuchter opsta, en elke avond weer: bedankt dat ik vandaag clean en nuchter was. Ik zorgde dat het mediteren prioriteit kreeg. Al die handelingen hadden me eerder geholpen mijn leven op poten te zetten, om een positieve koers in te kunnen varen. Dus ja, dus nu ook weer”.

(bron: Nederlands Dagblad)



Stilte dag 2023

Op 30 december staan de deuren van de Eshof wijd open. Binnen is het warm. Hartverwarmend moment in tijden van onrust en verdriet. Op deze dag kan je in stilte naar kunst kijken. Er zijn gedichten, de kaarsen branden en op verschillende momenten is er live muziek. Onze eigen kunstenaars van Eshof en Paulus geven elk op hun eigen wijze vorm aan het thema. De werkgroep stilte dag ontwerpt het centrale object en vult de ruimte die kunst en stilte met elkaar verbindt.

Kom! Geniet van rust en schoonheid, verwarm je hart, vind inspiratie en hoop om straks het nieuwe jaar in te gaan. Wees welkom op 30 december 10.30 – 17.00 uur in de Eshof te Hoevelaken

Hartverwarmende kaarten gevraagd

Heb je onlangs een hartverwarmende kaart ontvangen en wil je die doorgeven? Vanaf november zal er een doos in de Eshof en de Paulus staan om die kaarten te verzamelen. De kaarten zullen door de werkgroep ‘stilte dag’ verwerkt worden in Je gaat het zien op 30 december.

Hartelijke groet
namens de werkgroep 'stilte dag'

Bea de Rijke

Bedankt

Langs deze weg wil ik u hartelijk bedanken voor het medeleven, de aandacht, kaarten en bloemen die we mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en overlijden van Piet namens de Eshof gemeente. Het was hartverwarmend en geeft moed om verder te gaan.

Met vriendelijke groet Truus Braam

P.S. Mijn emailadres is gewijzigd: truus@braam.pro

Navelknagertje en 100 andere verhalen

De Eshof bron van aantal verhalen

Onder de naam Ben Tekstschrijver publiceert ik al 13 jaar elke maand een blog op mijn website. Bijna duizend lezers volgen deze blogs, ook leden van De Eshof.

Een selectie is nu verschenen in een chique jas: een boek. Met als titel: Navelknagertje en 100 andere verhalen. Daaronder verhalen die hun oorsprong vinden in De Eshof. In februari 2020 deed ik in een zondagse dienst als eerste het 'Verhaal uit de Zaal', een variant op de 'Preek van de Leek'. Een jaar lang spookte dit 'verhaal' door mijn hoofd. Wat ga ik vertellen, hoe geef ik mijn geloofsweg weer? Een belangrijke rol in dit verhaal speelde mevrouw Hilhorst. Zij zette me op het spoor van 'vertrouwen'. Het verhaal 'Laantje van Hilhorst' gaat over deze voor mij spannende gebeurtenis. Laantje van Hilhorst is in het boek ondergebracht in de categorie 'Zingeving'. Hier staat ook het verhaal Nico de Mus, een bespiegeling naar aanleiding van een preek in De Eshof. Ook het verhaal 'Stilte van de dag' is ontstaan in onze kerk.

In het boek staan ook 14 verhalen over mijn moeder Marrie de Graaf. Zij leed aan dementie. De verhalen zullen herkenning oproepen bij mensen die mijn moeder hebben gekend, maar ook bij mensen die in eigen kring te maken hebben met deze ziekte.

Titelverhaal

Het titelverhaal Navelknagertje gaat over dekbedovertrekken die KoopjeDeal per abuis gratis leverde. Wat te doen? Pik in, 't is winter, dankjewel KoopjeDeal voor deze meevaller? Maar dan begint het navelknagertje zich te roeren. Deugt dit wel? Het verhaal houdt de lezer een spiegel voor: wat doe jij bijvoorbeeld als je in de supermarkt per vergissing tien euro te veel terugkrijgt?

Blunders

'Navelknagertje en 100 andere verhalen' bevat verhalen over zingeving, mijn moeder, maar bijvoorbeeld ook over taal, muziek en mijn hond. En mijn blunders. Bijvoorbeeld toen ik in een vakantiehotel in Griekenland bij een hondje een teek ontdekte. Toen ik ermee naar de receptie liep, bleek ik me pijnlijk te vergissen. De titel van dit vrolijke verhaal is veelzeggend: 'Oeps, een misteek'.

Cadeau Sint en Kerst

Het boek is een mooi cadeau aan jezelf, met Sinterklaas of bij de kerstboom. Het past op elk nachtkastje: een of twee verhalen voor het slapengaan en je reist met een glimlach naar dromenland.

Neem boek mee

'Navelknagertje en 100 andere verhalen' kost 19,90 euro. Op de zondagen 12 en 19 november en 3 december liggen er boeken in De Eshof. In het boek zit een factuur, met QR-code en rekeningnummer. Neem gerust een boek mee en betaal thuis.

Meer informatie vind je op www.bentekstschrijver.nl/ben-boek.

Wil je als vaste lezer mijn blogs volgen? Schiet me even aan na de dienst of geef je op via mijn website www.bentekstschrijver.nl/ben-bereikbaar.



*Ben de Graaf
06-44656945*



Ben de Graaf tijdens de drukbezochte boekpresentatie op Zorgerf Buiten-Land in Putten, de plek waar zijn moeder 8 jaar gewoond heeft. (foto Arjen Gerritsma I Graphic Sound)

Het boek Navel-knagertje werd gepresenteerd voor een volle zaal.



Hans van den Berg was een van de sprekers tijdens de boekpresentatie.



Het College van Diakenen

Is op zoek naar

2 meelevende leden (m/v) van onze Eshof gemeente

die ons team willen versterken omdat de afgelopen tijd 2 diakenen afscheid hebben genomen vanwege het verstrijken van hun ambtsperiode.

De taak die aan de diakenen is toevertrouwd is een Maatschappelijke zoals die genoemd wordt in de Bijbel. En wordt zichtbaar in

- De kerkdienst tijdens de Maaltijd van de Heer
- Het inzamelen en besteden van de Collectegelden
- Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar Diaconale Roeping
- Het verlenen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het Maatschappelijk Welzijn en het aanspreken van de samenleving en de overheid op hun verantwoordelijkheid.

Ook wordt onze hulp weleens gevraagd bij noodsituaties waarbij direct actie ondernomen moet worden.

Zichtbare projecten zijn de jaarlijkse Kerstmiddag voor Ouderen en de Vakantie tassen voor basisschool leerlingen die een moeilijk jaar hebben gehad.

Ons College is gewend om buiten de schijnwerpers te werken. Goed kunnen omgaan met geheimhouding is dus een eerste vereiste.

Wij zijn een enthousiast en praktisch team en dat als het compleet is uit zeven leden bestaat.

Bent u geïnteresseerd: laat het ons weten!

U kunt onze namen vinden op laatste bladen van de Rondom of een van ons aanspreken na de wekelijkse kerkdienst

Dora den Hartog

Inleverdata volgende Rondoms

Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari is **dinsdag 28 november 2023**

Inleverdatum voor het februarinummer 2024 is **dinsdag 30 januari 2024**

De cantorij in Amsterdam

Op zaterdag 30 september was het jaarlijkse uitje van de cantorij, dit keer naar Amsterdam.

We begonnen in theater Tuschinski, in 2021 verkozen tot de mooiste bioscoop van de wereld.

Onder begeleiding van het bijzondere orgel, dat ooit bedoeld was om de stomme films van geluid te voorzien, hebben we gezongen waarna we een rondleiding kregen door dit prachtige jugendstilgebouw.

Vervolgens voerde de tocht naar het Wereldhuis, een project van de protestantse diaconie in Amsterdam, waar mensen zonder verblijfsvergunning (zogenaamde ongedocumenteerden) op adem komen en terecht kunnen voor advies. Een van hen was zo in de war, dat 'ie de avond ervoor een picknicktafel in de gracht had gegooid die we er met vereende krachten weer uitgevist hebben. De lunch die we daar nuttigden was bereid door enkele vaste bezoekers van dit Wereldhuis.

Tot slot togen we naar een café, waar we heerlijke smartlappen zongen zoals de Zuiderzeeballade, Het kleine café aan de haven en Brandend zand.

't Was een fantastische dag, met dank aan Simon en Lindey.

Wim Kraaikamp



Met vereende krachten werd de picknicktafel uit de gracht gevist.



In een echte Amsterdamse kroeg zingen we binnen en buiten smartlappen



Veilige kerk

Een veilige werkplek waar je je talenten kunt inzetten zonder bang te zijn voor... Een leuke club met fijne leiding waar je graag naartoe gaat zonder dat er iemand is die... Pastorale zorg waarbij degene die op bezoek komt, ook alleen maar voor de pastorale zorg komt en geen bijbedoelingen heeft... Als je het hebt over veilige kerk, dan zijn er heel wat ambtsdragers en vrijwilligers die hiermee te maken hebben. Ingegeven door wat er de afgelopen jaren naar buiten is gekomen, leeft ook in de generale synode de zorg dat je veilig moet kunnen voelen als je pastorale zorg ontvangt of deelneemt aan een jeugdclub. Daarom is er een wijzigingsvoorstel gemaakt waarin staat dat in deze situaties een VOG nodig is om in de kerk werkzaam te zijn. Dat voorstel is aan de kerkenraden gestuurd en zij hebben zich daar de afgelopen tijd over gebogen en hun bevindingen aan de classicale vergadering gestuurd. De classicale vergadering heeft hierover gesproken, geconsidereerd heet dat, en heeft uitgesproken dat de vergadering achter het voorstel staat met daarbij een aantal kanttekeningen. Dat betreft dat er meer redenen kunnen zijn dat iemand wel of niet in de kerk werkzaam mag zijn, dat er heel goed nagedacht moet worden over de invoering en dat er een oplossing moet komen waar wordt geregistreerd dat iemand een VOG heeft. Dit is daarna aan de generale synode gezonden en krijgt een plaats in de bespreking aldaar. Dit is de kerkordelijke route als de regelgeving in de kerk moet worden aangepast. Belangrijk dat dit zorgvuldig wordt gedaan en dat voorstellen ook uitvoerbaar zijn.

Overige voorstellen

Naast het voorstel voor veilige kerk waren er nog vier voorstellen voor wijziging van de kerkelijke bepalingen. Het betreft de samenstelling van de generale synode waarmee het mogelijk wordt dat twee predikanten in algemene dienst of met bijzondere opdracht zitting krijgen in de generale synode. Het tweede voorstel betreft dat bij het beëindigen van het dienstverband bij het justitiepastoraat ook de bijzondere opdracht voor dit pastoraat wordt beëindigd. Het derde voorstel betreft tekstuele aanpassingen voor het beroepen van predikanten over kerkgrenzen heen. Het vierde voorstel betreft het instellen van een interclassicaal college voor het opzicht voor zaken die samenhangen met veilige kerk. De classicale vergadering heeft met deze voorstellen ingestemd.

Verkiezing

Elk jaar weer het vaste ritueel. Verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering en de generale synode. Als eerste voor de classicale vergadering. Aftredend en herkiesbaar is ouderling Jacob van Vliet uit Uddel. Aftredend en niet herkiesbaar ouderling Johan Horlings uit Putten. Voor de vacatures uit de ring Apeldoorn, ring Ede (3)

Protestantse Kerk



en ring Harderwijk worden voorgedragen: ouderling Daniël de Bres uit Klarenbeek-Voorst-Wilp, ouderling Pieter Methorst uit de Oude kerkgemeente in Ede, ouderling Willem de Vos uit de Nieuwe kerkgemeente in Ede, Wiljan de Jong uit de Arkgemeente in Ede – hij wordt bevestigd in het ambt van diaken, ds. Gert de Kok uit Hulshorst. Zij zijn allemaal verkozen.

Voor de generale synode was ouderling Gert Wim Stoffer uit Wapenveld aftredend. Kandidaten waren ouderling Gerrit Jan van Norel uit Nijkerk en Leo van Hoorn uit Hoevelaken. Leo is gekozen en wordt bevestigd in het ambt van ouderling. Gert Wim Stoffer is benoemd als secundus afgevaardigde.

Beleidsplan

De classicale vergadering stelt het beleidsplan voor 2024-2027 vast. Er zijn drie zaken waar we onze speciale aandacht op willen richten: grijs en groen over generaties in de kerk; behoud en vernieuwing over eenheid en verscheidenheid en zelfstandig en samen over samenwerking tussen gemeenten. Er staat nog wel meer in maar lees verder in het nieuwe beleidsplan op de website van de classis.

Afscheid

We nemen deze avond afscheid van onze preses Martin Morsink. Dat gaat niet ongemerkt want er zijn toespraken van zijn opvolger ds. Gerben Westra, onze classispredikant ds. Wilbert van Iperen en van Gerrit Bok. Zijn kwaliteiten als mens en als voorzitter worden genoemd. We zijn hem dankbaar voor de wijze waarop hij deze vijf jaar aan de vergaderingen leiding heeft gegeven. Dank ook aan God die mensen de gaven geeft om ook dit werk te doen. Hij krijgt een surprise waarin de cadeaus zijn verwerkt. Martin dankt de sprekers en de aanwezigen voor de goede samenwerking en de fijne verstandhouding. Hij treedt formeel op 31 december af en wordt op 1 januari opgevolgd door ds. Gerben Westra. Hij wenst ons alle goeds toe onder de zegen van de Heer van de kerk. Na de sluiting is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te eten en te drinken. Ook dat hoort erbij.

Gerrit Bok, ondersteuning scribaat cv Veluwe

Aandacht

Hartelijk bedankt voor de mooie kaarten, de kaart van de Elshof met de lieve teksten. De bloemen en bezoekjes. Nu weet ik hoe dat voelt..... heerlijk en warm.

Ineke Aukema

Van harte aanbevolen door het college van kerkrentmeesters: De 2e collectes voor de komende weken

Op 5 november: Eredienst

De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd; op 26 november zijn we te gast in de St. Paulus geloofs-gemeenschap



Op 12 november: Verwarming gebouw

Gelukkig zijn de energiekosten wat minder hoog dan vorig jaar, maar ook met het oog op de duurzaamheid staat de verwarming wat lager dan u gewend was. Daarom vragen wij u om een lekkere warme trui of vest naar de kerk aan te doen en deze collecte te steunen om toch de kachel in De Eshof te laten branden.



Op 19 november: Jeugd- en Jongerenwerk

Met uw bijdrage kan de leiding van de kinderdienst zorg dragen voor de zondagse kinderdiensten met leuke materialen die dit ondersteunen. Ook de basiscatechisatie wordt uit het jeugd- en jongerenwerk bekostigd; materiaal en excursies. De coördinatie van het verdere jeugdwerk vindt plaats op projectbasis.



Op 3 december: BRIES

De commissie BRIES bestaat uit leden van De Eshof en de St. Paulus geloofs-gemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.



José van Dasselaar



**Op 7 december wordt de theatervoorstelling
'In Gods naam'
opgevoerd in het Schaffelaar theater in Barneveld.**

Inhoud

De voorstelling is een initiatief van de landelijke Protestantse Kerk en Nachtzon Media om een toegankelijke avond over de Bijbel te organiseren. De voorstelling wordt gespeeld door acteur en zanger Bastiaan Ragas en is actrice, zangeres, en cabaretière Yvonne van den Eerenbeemt. De avonden in het theater organiseren we samen met lokale protestantse kerken in de directe omgeving van het theater. Bastiaan Ragas (1971) werd enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel.

Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze verhalen. Hij ziet dat veel van zijn generatiegenoten er onbekend mee zijn of ze hebben afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Ragas ervan overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd. Niet ten minste omdat deze verhalen in de haarvaten van onze cultuur zitten. In een avondvullende voorstelling gaat Ragas kriskras door de Bijbel en licht er bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de evangeliën, zingt uit de psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken. Mede-actrice Yvonne van den Eerenbeemt neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat er helemaal niet, ook al is het wel altijd zo uitgelegd.' Een instrumentalist geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals. ABBA en Bach aan elkaar.

Concept

Deze theatervoorstelling biedt een uitgelezen kans om mensen van binnen en buiten de kerk elkaar te laten ontmoeten en geïnspireerd te worden door Bijbelse verhalen die verweven zitten in onze cultuur. De voorstelling nodigt uit tot gesprek over het leven en ons culturele erfgoed waar de Bijbel mee verweven is. Daarnaast sluit de voorstelling aan bij het jaarthema 'Ga mee'.

Locatie en datum

Donderdag 7 december 2023

Aanvang 20.00u

Schaffelaar theater Barneveld

Kaartverkoop: www.theateringodsnaam.nl/Barneveld

Van harte aanbevolen door de diaconie: de eerste collectes van november 2023



12 november Voedselbank

Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking gesteld aan degene die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo'n 100 pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften. Dit hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast hartelijk dank!



19 november Stichting Moederzorg

Saskia van 't Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor hun kinderen kunnen zorgen?



26 november oecumenische dienst Solidaridad



3 december Voedselbank

Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking



gesteld aan degene die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo'n 100 pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften. Dit hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast hartelijk dank!

3 december 17.00 uur Vesper Collecte voor de voedselbank.



Lieve lieve mensen,

Wat een onvergetelijke dag was het zondag 15 oktober jl. Ellie hartelijk dank voor het samenstellen van de geweldige dienst. Eunice en Rudi voor de mooie muziek. Frits voor zijn enorm leuke speech. De dichtkunst van Hetty en Ellie met de op mij van toepassing gemaakte liederen.

De gezellige nazit met koffie en speculaas, drankjes, de hapjes door Lies gemaakt en de heerlijke bitterballen. Afgelopen week ontving ik het door Nel van Rietschoten gemaakte fotoboek; prachtig. Vond het fantastisch en onvergetelijk dat iedereen mij persoonlijk heeft bedankt voor het werk dat ik met veel liefde heb gedaan. Dit was en is voor mij hartverwarmend.

Wij hebben er van genoten daarvoor nogmaals heel veel dank!

Annie Schuurman

Bedankt!

Gaarne wil ik u allen, die mij en onze zoon zo liefdevol hebben omringd, bedanken.

Bedankt voor uw briefjes, kaartjes, en telefoontjes. Dat heeft ons met zoveel liefde omringd en daar zijn we u dankbaar voor.

Joke en Joost en Vince Brons



Verduurzaming 'de Eshof'

Aanvraag DUMAVA subsidie toegekend

We zijn enorm blij dat de Eshof bij de loting door een notaris in “de prijzen” is gevallen. Het gaat om 30% van de projectkosten – gebaseerd op onze plannen is dat ongeveer 30.000 EUR. Een geweldig bedrag! Hierdoor kunnen we ook snel door met de vervolgstappen. We realiseren ons daarbij dat nog altijd 70% door ons zelf betaald moet worden...!

Wat staat voor de korte termijn in de planning of is al gerealiseerd ?

* De 50 jaar oude meterkast is vervangen door een hedendaags exemplaar en is uitgebreid met de benodigde extra groepen

* Eind oktober zijn de airco units geplaatst, zodat de verwarming van alle zaaltjes niet langer plaats vindt met behulp van de vloerverwarming. In de keuken is een elektrische kookplaat aangebracht, zodat we voor dit gedeelte van het gebouw echt “van het gas af zijn”

* Op 7 december zullen de smalle hoge ramen in de kerkzaal voorzien worden van HR++ glas.

* Begin november moet duidelijk zijn of we de plaatsing van de hybride warmtepomp, die het gasverbruik drastisch terugdringt, op een eenvoudige manier snel kunnen plaatsen. Als dat kan, doen we dat zo snel mogelijk. Als er extra kosten ontstaan omdat technisch een bepaalde koppeling nodig is met de huidige vloerverwarming, dan schuift de plaatsing door tot het moment dat nieuwe vloerverwarming in de kerkzaal aangebracht wordt(zie hierna).

* In de subsidieaanvraag is de aanschaf van extra zonnepanelen meegenomen om het elektraverbruik van de warmtepomp te kunnen compenseren. In de komende periode wordt de werkelijke behoefte meer in detail bepaald, zodat er een concreet voorstel gemaakt kan worden. Om volgend jaar nog volledig te kunnen profiteren van de salderingsregeling en de zonnestrallen, is het nodig dat de extra panelen rond 1 maart zijn geïnstalleerd.

Wat gaat er dan gebeuren met de kerkzaal?

* In de kuil van de kerkzaal komt nieuwe vloerverwarming. De kuil is nu twee treden diep – dat wordt teruggebracht naar één trede. Dat is ook één van de nadrukkelijke wensen die naar voren is gekomen bij de inventarisatie rondom het liturgisch centrum. Er zal een flink isolatiepakket worden aangebracht,

met daarop feitelijk een nieuwe vloer.

* Voor de verhogingen rondom de kuil onderzoeken we op dit moment nog alternatieven in plaats van het ook daar aanbrengen van vloerverwarming. Overigens moet de ontmoetingsruimte in alle gevallen zelfstandig te verwarmen zijn, als die ruimte door de schuifwand van de kerkzaal is afgesloten.

* In het verlengde van deze ingrepen zullen we ook goed moeten kijken naar het aanbrengen van bijv. een nieuwe ringleiding in de kuil, hoe om te gaan met bekabeling voor geluid, de vaste banken tegen de muurtjes enz.

* Het voornemen is om de werkzaamheden in de kerkzaal eind juli/begin augustus 2024 te laten uitvoeren. Voor die tijd hebben we, zoals aangegeven nog het een en ander uit te zoeken. Uiterlijk in januari moet er een concreet voorstel aan de kerkenraad worden voorgelegd, zodat we na goedkeuring concrete afspraken kunnen gaan maken. Wordt vervolgd ... Namens het College van Kerkrentmeesters en de projectgroep,

Rudi Coppoolse

HOE KAN ER IN DE WERELD VREDE ZIJN

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder -
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die openstaat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Melodie: ‘De Heer heeft mij gezien en
onverwacht’ (Bernard Huijbers) of Psalm 119.

Ria Borkent
Uit haar net verschenen verzameling liederen
‘Een vogel is er thuis’, no. 205.

Vespers in de adventstijd

Op zondag 3 december is het de eerste zondag van de Advent. Drie 'gewone' Adventszondagen zijn er, de vierde is een aparte: die valt dit jaar op 24 december. Dat is dus tegelijk de dag waarop de kerstnachtdienst zal zijn. De morgendienst van 10 uur zal daarom worden vormgegeven als morgengebed, in lijn met de vespers (avondgebeden) die op de eerste drie Adventszondagen om 17 uur 's middags gehouden worden.

Voor de vespers kozen we als thema 'uit het duister'. Daarmee werken we in stilte en inkeer, tekst en gebed toe naar het Kerstfeest. En naar de stiltedag van zaterdag 30 december, die als thema 'hartverwarmend' zal hebben. Om tenslotte uit te komen bij de top2000-dienst op zondagmorgen 31 december rond het thema 'verandering'. Over de top2000-dienst en vast ook over de stiltedag zal in het volgende kerkblad meer geschreven worden. De eerste van de vespers zal zijn op zondag 3 december. Voorgangers in de vespers zijn Arwin van Wilgenburg, Sienke Wolters en Cees Otte. In het morgengebed op zondag 24 december zal Lieske Duim de voorganger zijn.

Ellie Boot

'Petrus in het land' komt naar de Eshof

Begin november komt een filmploeg van 'Petrus in het land' naar Hoevelaken. Op de website van KRO/NCRV staat: "In 'Petrus in het land' maken we kennis met lokale kerkgemeenschappen in Nederland. We ontmoeten inspirerende voorgangers, ontdekken de verhalen van bijzondere kerkgebouwen en zien hoe kerkleden in de praktijk hun geloof handen en voeten geven. Elke uitzending wordt afgesloten met een bijzonder lied."

De uitzending waar we als Eshofgemeente aan mee mogen werken is die van de gedachtenis van de gestorvenen. Uit onze gemeente wordt Erna Feenstra geportretteerd. In juni overleed haar partner Klaas. Daarnaast zullen nog enkele gemeenteleden meewerken. Enkelen mogen een kaars aan steken. Ze mogen dat doen voor bijvoorbeeld iemand die ziek is. Of voor iemand die inspireert. Speciaal daarvoor maakt de liturgische vormgroep een schikking met zes kaarsen. Onder andere



Simme de Vries komt op maandagmiddag 6 november naar de Eshof, evenals Anne van Wilgenburg, Emma van Dommele en Feije Duim. Zelf mag ik een begin maken en er een eind aan breien. En tussendoor een minimeditatie houden.

In veel kerken is 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het moment waarop de gestorvenen worden herdacht. Daarom zal de uitzending zijn op **zaterdag 25 november om 17.10 uur op NPO 2** (met een herhaling op zondagmorgen).

WereldLichtjesDag – zondag 10 december

Samen met Marscha Hollenberg organiseren we ook dit jaar in de Eshof een bijeenkomst op WereldLichtjesDag. Marscha is Rouwvrouw en begeleidt mensen bij het verweven van verlies en verdriet. Op WereldLichtjesDag worden er wereldwijd lichtjes aangestoken voor kinderen die niet meer leven.

World Wide Candle Lighting is in 1997 ontstaan in de Verenigde Staten. Inmiddels worden over de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsen gebrand voor kinderen die overleden zijn. Doordat dit in alle tijdzones gebeurt, groeit en gloeit er een lint van lichtjes over de wereld.

Wie hieraan mee wil doen, kan binnenlopen in de Eshof op zondag 10 december tussen 18.15 en 18.30 uur. Met elkaar maken we een kring rond het licht van de paaskaars. Na een woord van welkom en een passende tekst noemen we namen van kinderen die in onze gedachten zijn. Het kan een kind zijn dat jij zelf verloor aan de dood. Het kan ook een kleinkind zijn, of een buurmeisje of -jongen, of een kind verder weg. Alle kinderen, van welke leeftijd en op welke wijze dan ook verloren, mogen worden herdacht. Daarop kan ieder een kaars aansteken. Ook daarbij worden de namen genoemd, zodat ze niet vergeten worden. Misschien zijn er ook kinderen die nooit een naam hebben gekregen. Ook zij kunnen worden herdacht. Tenslotte sluiten we af met een tekst en een zegenwens. Wie wil, kan nog even blijven om een kop thee of Glühwein te drinken en contact met andere aanwezigen te zoeken.



Ieder die een lichtje wil branden voor een overleden kind is van harte welkom!

*Mede namens Marscha,
Ellie Boot*

Administratie

INGEKOMEN:

Mevr. N.D. van Eijl Elzenlaan 33 wijk 3

VERHUISD:

Dhr. F.J.Mönch Roggeakker 56 naar Vetkamp 85 Nijkerk wijk 1
Mevr. J. van Sloten-van de Pol Doornikslaan 6 naar Monshouwerlaan 13 wijk 7/4
Mevr. A.E. Kat (Almere) Maltaplantsoen 13 naar Mattenbies 60 Amersfoort wijk 1

OVERGESCHREVEN:

Fam. de Vries – Reinders Amersfoortsestraat 34 naar Amersfoort wijk 1

VERHUISD EN OVERGESCHREVEN:

Mevr. J. Meijer Veenwal 8 naar Amsterdam wijk 7

VERHUISD EN UITGESCHREVEN:

Mevr. V. Eduvigis Barbeito Casique Gerstkamp 4 naar 'buitenland' wijk 9

UITGESCHREVEN:

Dhr. T.D. van der Weerd Klaprooslaan 42 wijk 8

OVERLEDEN:

Dhr. P.B. Braam Kastanjelaan 5 wijk 1
Mevr. Budding-de-Ruig Schuilenburgerplein !B 54 Amersfoort wijk 1
Mevr. M.J. van der Sloot v.d. Brink van Aalstplein 1 wijk 9

Adri Zijlstra
email: kerkelijkbureau@pgdeeshof.nl

Collecteoverzicht september 2023

Datum	Diaconie	Diaconie	Kerk	Kerk
3-9-2023	Eigen diaconie	204,27	Eredienst	186,00
10-9-2023	Nijkerks Diaconaal Beraad	257,98	BRIES	209,81
17-9-2023	Vredesweek PKN	225,12	Cantorij	208,65
24-9-2023	Voedselbank	217,49	Onderhoud orgel	177,63
	Totaal	904,86	Totaal	782,09

Collecte beheerder, José van Dasselaar

De bloemen en/of attentie gingen deze maand naar:

Aart Dekker Felicitatie
Chris Timmerman Felicitatie
Henk Westerman Felicitatie
Wil de Meij Herstel gewenst
Fam Julsing 40 jaar Getrouwd



JARIG WAREN IN OKTOBER :

Dhr Veldhuizen, Dhr Lammers, Dhr Haverkamp, Dhr Schaak, Mevr Ritmeester, Dhr van Rietschoten, Dhr Verdonk,
Dhr van Reijendam, Dhr Hollander, Dhr Schipper, Dhr van be Rovaart, Dhr Vogel, Mevr Schuijt, Mevr Nijhof,
Mevr Schipper, Mevr Berle.

Hartelijke groet, Joke en Lies

Wie is wie

Daar waar geen netnummer wordt vermeld, kunt u het netnummer 033 gebruiken

(*)=kerkenraadslid

Predikant	ds. Ellie Boot*	Julianalaan 55	258 0631	ellie.boot@hccnet.nl
Voorzitter	Eunice van Zomeren*	Weth. Schimmellaan 24 Barneveld	06 4527 3050	voorzitter.eshof@gmail.com
Scriba	Harmen Lanser*	p/a De Veenslag 16	06 5145 7782	scriba.eshof@gmail.com
Jeugdouderling	Laura Schep*	Nassaulaan 40	06 4433 9555	lauraschep66@gmail.com
	Wilma Wensveen*	Elzenlaan 33	06 1826 7558	wilma662008@hotmail.com
Predikantsassistent	Nel Stoffelsen	Boekweitveld 60	06 2531 6748	nel.stoffelsen@kpnmail.nl
Pastoraal team				
Pastoraal medewerker/ ouderling	Nel van Rietschoten*	Ridderspoor 12	253 6389	nelvanrietschoten@gmail.com
Pastoraal medewerker	Hannah Wicherink*	Julianalaan 53	253 5247	hannahwicherink@upcmail.nl
Pastoraal medewerker	Yvonne de Gier	Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 75	253 5071	yvonne.de.gier@kpnmail.nl
Coördinatoren wijkteams				
Wijk 1	Yvonne de Gier	Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 75	253 5071	yvonne.de.gier@kpnmail.nl
Wijk 2	Jacqueline Berends	Boekweitveld 50	298 7586	j.berends@kpnplanet.nl
Wijk 3	Joké van der Klok	Hemelricplaats 8	06 2909 3550	joclock@hetnet.nl
Wijk 4	Inge Meijnderts	Reeënspoor 30	06 1240 2196	ingecoulet@gmail.com
Wijk 5	Henny van Bree	Oosterdorpsstraat 10	06 1520 0499	hennyvanbree@hotmail.com
Wijk 6	Lenie van der Laan	Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 65	253 6138	vanderlaanlenie@gmail.com
Wijk 7	Jan Vogel	Tabaksland 12	258 0779	j.vogelfonken@hotmail.nl
Wijk 8	Geertje Zijlstra	Van Dedemlaan 9	253 4988	geertje.zijlstra@upcmail.nl
Wijk 9	naam bij team bekend			
College van kerkrentmeesters				
Voorzitter	Frits Harmsen*	Haverhoek 13	06 20162652	fritsharmsen@kpnmail.nl
Secretaris	Sipko van Gent	Klaverweide 20		sjvangent@kpnplanet.nl
Collectebeheer	José van Dasselaar	Tabaksschuur 7 Amersfoort	470 0634	kvandasselaar@hetnet.nl
Penningmeester	Wim Hospes	Huisstede 7	06 1087 0224	whospes@planet.nl
Administrateur	Johan Bos	Beekhof 17	258 2582	johan.bos@pgdeeshof.nl
Exploitatie kerkcentrum	Rudi Coppoolse*	Doomikslaan 9	06 5204 7411	rudi.coppoolse@arhedico-advies.nl
Ledenadministratie	Adri Zijlstra	Van Dedemlaan 9	253 4988	adri.zijlstra@upcmail.nl
Algemeen lid				
College van diakenen				
Voorzitter	Dora den Hartog*	Park Weldam 17	06 5104 7460	doravandijken@kpnmail.nl
Secretaris	Jan Beitler*	Nassaulaan 54	06 2238 7399	janbeitler.2@kpnmail.nl
Penningmeester	Jan Willem van Bree*	Oosterdorpsstraat 10	06 1099 7362	janwillemvanbree@live.nl
Algemeen lid	Liesbeth van den Heuvel*	Klaprooslaan 36	06 4820 9303	j.heuvel31@upcmail.nl
Diaconaal rentmeester	Lien Vogel	Tabaksland 12	258 0779	vogel.1@hccnet.nl
Diaconaal rentmeester	Jan van de Kuilen	Grasmaat 4	253 6077	j.kuilen@upcmail.nl
Diaconaal rentmeester	Wilma van de Kuilen	Grasmaat 4	253 6077	j.kuilen@upcmail.nl
Contactpersonen				
o Wijk 1	Truus Braam	Kastanjelaan 7	253 4555	truus@braam.pro
	Lies Berle	Frans Tromplaan 7	253 5230	w.berle@kpnmail.nl
	Mieke Post	Nachtegaallaan 12	253 4036	tpost39@xs4all.nl
	Manon Born	Ronhaarstraat 86	06 4708 3136	manon.born@kpnplanet.nl
	Irene de Vries	Meidoornlaan 1	06 4548 8595	dv.irene@gmail.com
o Wijk 2	Petra van Bloemendaal	Akkermaalshout 11	06 2048 0176	opgezondevoet@gmail.com
	Bertha en Gijs Kamphorst	Prikkebeenhof 15	06 5321 7265	
	Jacqueline Berends	Boekweitveld 50	298 7586	j.berends@kpnplanet.nl
o Wijk 3	Joké van der Klok	Hemelricplaats 8	06 2909 3550	joclock@hetnet.nl
	Geertje Zijlstra	Van Dedemlaan 9	253 4988	geertje.zijlstra@upcmail.nl
	Lindy ten Seldam	Spechtlaan 5	253 4765	lindy@innerchange.nl
o Wijk 4	Inge Meijnderts	Reeënspoor 30	06 1240 2196	ingecoulet@gmail.com
	Inge Pie-de Jong	Gerstkamp 3	06 1718 3962	jongdeam@gmail.com
	Kees van Rietschoten	Ridderspoor 12	253 6389	keesvanrietschoten@gmail.com
o Wijk 5	Liesbeth van den Heuvel	Klaprooslaan 36	06 4820 9303	j.heuvel31@upcmail.nl
	Annie Hanse	Dassenburcht 8	253 5288	anniehanse@hotmail.com
	Ineke Aukema	Julianalaan 74	253 5862	aukepaul@hotmail.c
	Henny van Bree	Oosterdorpsstraat 10	06 1520 0499	hennyvanbree@hotmail.com
	Petra Wieman	Kantemarsweg 5	5 451 9252	KPWiemans@hotmail.com

Wie is wie

Daar waar geen netnummer wordt vermeld, kunt u het netnummer 033 gebruiken

o Wijk 6	Vera Lubbers-Thomas Lenie van der Laan Els van Deuveren Lien Vogel-Fonken	Nassaulaan 20 Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 65 Hogebrinkerweg 5 Tabaksland 12	253 5503 253 6138 06 1211 0928 258 0779	lubberstomas@planet.nl vanderlaanlenie@gmail.com mail@eljauitvaartverzorging.nl vogel.1@hccnet.nl
o Wijk 7	Ina Beitler-Boshuizen Joke Boer-Hoogendoorn Mari van den Burg Jan Vogel	De Heerd 19 Het Bouwfonds 27 Boekweitveld 42 Tabaksland 12	253 5965 06 2422 6010 06 2894 1438 258 0779	beitler@kpnmail.nl joke hoogendoorn@ziggo.nl m-v-d-burg@hotmail.com j.vogelfonken@hotmail.nl
o Wijk 8	Geertje Zijlstra-Vrieswijk Ria Kooistra-Timmer Wiegert van den Hoorn Evert Jan Holsappel Jan Beitler	Van Dedemlaan 9 Ridderspoor 69 Boekweitveld 90 Parklaan 4 Nassaulaan 54	253 4988 253 6078 253 7125 06 3318 0524 06 2238 7399	geertje.zijlstra@upcmail.nl riakooistra50@gmail.com wvandenhoorn51@gmail.com janbeitler.2@kpnmail.nl
o Wijk 9	Alice Bernhard Willemien Dijkstra Ineke van Wingerden	Huijgenserf 52 Weidelaan 10 Klaverweide 20	06 2025 3310 253 5361 06 2388 5141	willemiendijkstra42@gmail.com inekevanwingerden@outlook.com

ADRESSEN

Kerkgebouw	De Eshof	De Veenslag 16		253 4790
Zalerverhuur	Hans van Eck,	Postadres:	De Veenslag 16, 3871 NG Hoevelaken	
Ledenadministratie	Adri Zijlstra	Oosterdorpstraat 124a,	beheerder@pgdeeshof.nl	06 4520 6067
Hoofdkoster	André Lekkerkerker	Van Dedemlaan 9	kb_deeshof@upcmail.nl	253 4988
Coördinatie kinderdienst	vacature	Nassaulaan 9	lean.4791@kpnmail.nl	253 5508
Cantorij	Evert Veldhuizen	Stoutenburgerlaan 14	e.veldhuizen100@gmail.com	253 6403
Oppasdienst	vacature			
Autodienst	Annie Hanse	Dassenburcht 8	anniehanse@hotmail.com	253 5288
Geluidstechniek	Jan Vogel	Tabaksland 12	j.vogelfonken@hotmail.nl	258 0779
Kerkblad Rndom 'de Eshof'	Jan van de Kuilen	Grasmaat 4	j.kuilen@upcmail.nl	253 6077
Penningmeester Rndom	Neem contact op met:	secretaris.kerkrentmeesters@pgdeeshof.nl		
Webmaster	Inge Pie-de Jong	Gerstkamp 3	webteam@pgdeeshof.nl	06 1718 3962
Redactie-website	Max de Vries/Inge Pie-de Jong		redactie-website@pgdeeshof.nl	
Liturgische Vormgeving:	Bea de Rijke	Ibislaan 3	cderijke@kpnmail.nl	06 2197 7106
Bloemendienst	Lies Lekkerkerker-Wildeman	Nassaulaan 9	lean.4791@kpnmail.nl	253 5508
	Joke van der Kloek	Hemelricplaats 8		06 2909 3550
Coördinator koffiedienst	Janiet Kempen	Elzenlaan 49	Kempen4@gmail.com	06 3658 7146
Z.W.O.-groep	Gerwin Duine	't Viertel 1	gerwin.esther@kpnmail.nl	06 5709 4319
Oec. Coördinatie Groep	Jan Vogel	Tabaksland 12	j.vogelfonken@hotmail.nl	258 0779
B.A.K.	Maarten Kneppers	Nassaulaan 64	maarten.kneppers@gmail.com	06 1839 9946
Coördinatie catechisatie	Gerwin Duine	't Viertel 1	gerwin.esther@kpnmail.nl	06 5709 4319
Vrijwilligerscoördinator	Lieske Duim-Koolstra	Irenepad 6	lieskeduim@kpnmail.nl	253 8340
Activiteitengroep 'de Eshof'	Lien Vogel-Fonken	Tabaksland 12	vogel.1@hccnet.nl	258 0779
Commissie Bries	Frits Harmsen;	Haverhoek 13;	fritsharmsen@kpnmail.nl;	06 2016 2652
Eshoftuin	Evert Veldhuizen	Stoutenburgerlaan 14	e.veldhuizen100@gmail.com	253 6403
Werkgroep duurzame Eshof	Evert Veldhuizen	Stoutenburgerlaan 14	e.veldhuizen100@gmail.com	253 6403

REKENINGNUMMERS van:	IBAN:	ten name van:	info bij
Protestantse Gemeente 'de Eshof'	NL25 RABO 0373 7353 67	PG De Eshof	
Collectemunten (rood à € 0,50, geel à € 1,00 en blauw à € 2,50)	NL30 RABO 0382 2047 35	PG De Eshof inzake collecten	José van Dasselaar
Bloemenfonds	NL66 RABO 0302 2138 13	PG De Eshof inzake bloemenfonds	
Kerkblad Rndom 'de Eshof'	NL03 RABO 0373 7353 75	PG De Eshof inzake Rndom	
Diakonie 'de Eshof'	NL93 RABO 0302 2149 76	Diaconie PG de Eshof	Jan Willem van Bree
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)	NL49 RABO 0302 2639 77	ZWO PG de Eshof	Jan Willem van Bree
Eshoftuin	NL20 RABO 0302 2062 99	PG De Eshof inzake Eshoftuin	o.v.v.. donatie Eshoftuin

Website 'de Eshof': www.pgdeeshof.nl

Kopij voor de Rndom: rndomdeeshof@gmail.com

